

1. ΚΡΙΣΗ ΣΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ



ΕΔΑΦΙΟ ΜΝΗΜΗΣ: «Η σωτηρία είναι του Θεού ημών του καθημένου επί του θρόνου, και του Αρνίου.» Αποκάλυψη 7/ζ' 10.

Για τη μελέτη αυτής της εβδομάδας, διαβάστε: Ησ. 14/ιδ' 4, 12-15, Ιεζ. 28/κη' 2, 12-19, Ιωάν. 12/ιβ' 31, Αποκ. 12/ιβ' 7-16, Λουκά 10/ι' 1-21.

«Επειδή ο νόμος της αγάπης αποτελεί τη βάση της διακυβέρνησης του Θεού, η ευτυχία όλων των λογικών πλασμάτων εξαρτάται από την τέλεια εναρμόνισή τους με τις μεγάλες αρχές της δικαιοσύνης. Ο Θεός επιθυμεί από όλα τα πλάσματά Του υπηρεσία αγάπης, υπηρεσία που πηγάζει από την εκτίμηση προς το χαρακτήρα Του. Η εξαναγκαστική υπακοή δεν Τον ευχαριστεί. Χορηγεί σε όλους την ελευθερία της βούλησης ώστε να μπορούν να Του προσφέρουν εθελοντική υπηρεσία.» Ε. Χουάιτ, Π.Π. σ. 2.

Όσο τα δημιουργήματα εξέφραζαν με αγάπη πίστη και υποταγή, υπήρχε τέλεια αρμονία στο σύμπαν. Μία επανάσταση ωστόσο, άλλαξε τα πάντα. Ο Εωσφόρος πίστεψε ότι θα έκανε καλύτερο έργο από τον Θεό. Ήθελε τη θέση του Θεού και το κύρος αυτής της θέσης.

Η επιθυμία του για δύναμη κατέληξε σε πόλεμο στον ουρανό (Αποκ. 12/ιβ' 7). Αφού εξαπάτησε τον Αδάμ και την Εύα στον κήπο της Εδέμ, ο Σατανάς μετέφερε τον πόλεμο στη γη, και από τότε ζούμε με τις επιπτώσεις. Το σχέδιο της σωτηρίας είναι ο τρόπος του Θεού να αντιμετωπίσει την επανάσταση και να αποκαταστήσει την τάξη και την αρμονία που ο Σατανάς διατάραξε.

Κυριακή 27 Δεκεμβρίου

Η ΠΤΩΣΗ ΣΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ

Διαβάστε Ησ. 14/ιδ' 4, 12-15. Ποια σημεία στην περιγραφή του βασιλιά της Βαβυλώνας δείχνουν ότι πρόκειται για κάποιον πολύ μεγαλύτερο από έναν επίγειο κυβερνήτη;

.....
Κανένας επίγειος βασιλιάς δεν έπεσε από τον ουρανό, ένα σημείο που μας δείχνει ότι τα εδ. 12-15 εστιάζουν σε κάποιον μεγαλύτερο του βασιλιά της Βαβυλώνας. Επιπλέον, η επιθυμία να ανεβεί στον ουρανό και να είναι ανώτερος των αγγέλων, να καθίσει στο όρος της συνάξεως στα μέρη του βορρά, είναι περιγραφές μίας θεότητας της αρχαίας Ανατολής. Οι φιλοδοξίες του Σατανά φανερώνονται ξεκάθαρα σ' αυτήν την «διπλή» προφητεία. Ο Ιησούς χρησιμοποιεί ανάλογη τακτική στην περιγραφή που δίνει για την καταστροφή της Ιερουσαλήμ (Ματθ. 24/κδ'). Παρότι οι μαθητές Τον ρώτησαν για την καταστροφή του ναού, στην απάντησή Του ο Ιησούς περιγράφει με την καταστροφή του ναού από τους Ρωμαίους το 70 μ.Χ., αλλά και τα γεγονότα πριν το τέλος του κόσμου. Με τον ίδιο τρόπο ο Ησαΐας περιγράφει έναν επίγειο βασιλιά αλλά παραπέμπει και σε κάποιον μεγαλύτερο.

Διαβάστε Ιεζ. 28/κη' 2, 12-19. Πώς περιγράφεται εδώ ο Σατανάς;

.....
Στο Ιεζ. 28/κη' 13 διαβάζουμε για ένα τέλειο ον που βρισκόταν «εν τω παραδείσω του Θεού» και ήταν ντυμένο με όλους τους πολύτιμους λίθους, τους οποίους συναντάμε και στο επιστήθιο της στολής του αρχιερέα. Ήταν το χερουβείμ που φρουρούσε τον θρόνο του Θεού. Ωστόσο, αυτό το τέλειο ον διαφθάρηκε λόγω της ομορφιάς του. Μέσα από ανθρώπινους παραλληλισμούς, μας δίνεται η ευκαιρία να κατανοήσουμε την θεϊκή πραγματικότητα. Οι προφήτες προσπάθησαν να εξηγήσουν τα δυσνόητα γεγονότα, καθώς τα όσα συμβαίνουν στον ουρανό είναι δύσκολο για εμάς να τα αντιληφθούμε. Ο Ησαΐας και ο Ιεζεκιήλ μας δίνουν ορισμένες πληροφορίες της διατάραξης της τέλειας δημιουργίας του Θεού από την κατασρευτική φιλοδοξία του Εωσφόρου.

ΣΚΕΨΗ: Εάν ένα τέλειο ον που δημιουργήθηκε από τον τέλειο Θεό σε ένα τέλειο περιβάλλον, αμάρτησε εξαιτίας της υπερηφάνειας του, πόσο πιο προσεκτικοί θα πρέπει να είμαστε εμείς οι αμαρτωλοί με αυτό το θανάσιμα επικίνδυνο συναίσθημα!

Δευτέρα 28 Δεκεμβρίου

«Ο ΑΡΧΩΝ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΤΟΥΤΟΥ»

Διαβάστε Ιωάν. 12/ιβ' 31, 14/ιδ' 30 και 16/ις' 11. Γιατί ο Ιησούς αποκαλεί τον Σατανά άρχοντα αυτού του κόσμου;

.....
Όταν ο Θεός έθεσε τον Αδάμ και την Εύα στον κήπο της Εδέμ, τους εμπιστεύτηκε την διαχείριση του κήπου (Γέν. 2/β' 8,15) και την φροντίδα όλων των δημιουργημάτων στη θάλασσα, στον ουρανό και στη γη (Γέν. 1/α' 26,28). Ονομάζοντας όλα τα ζώα, ο Αδάμ έδειξε πως είχε την επιμέλειά τους. Συνήθως, το όνομα το δίνει κάποιος που έχει εξουσία σε κάτι, και μ' αυτόν τον τρόπο ο Αδάμ έδειξε τη θέση του ως άρχοντας αυτού του κόσμου.

Όταν ο Αδάμ έχασε την κυριαρχία του, ο Σατανάς κάλυψε αμέσως την θέση του. Η αποκατάσταση της ανθρώπινης φυλής – που έγινε εφικτή με την θυσία του Χριστού στον Γολγοθά – θα γίνει όταν οι λυτρωμένοι θα λάβουν το προνόμιο του Αδάμ και της Εύας να κυριαρχήσουν μαζί με τον Θεό στην αιωνιότητα ως «βασιλείς και ιερείς» (Αποκ. 1/α' 6, 5/ε' 10).

Στα πρώτα κεφάλαια του βιβλίου του Ιώβ βλέπουμε πόσα πολλά έχασε ο Αδάμ. Καθώς μας επιτρέπεται να ρίξουμε μία ματιά στην αίθουσα του θρόνου του σύμπαντος μπορούμε επίσης να δούμε και το πόσο υποτάχθηκε η ανθρώπινη φυλή στη φύση, μετά την Πτώση.

Διαβάστε Ιώβ 1/α' 6,7 και 2/β' 1,2. Γιατί ο Σατανάς παρουσιάζεται στην συγκέντρωση των υιών του Θεού ως κάποιος «περιελθών την γην, και εμπεριπατήσας εν αυτή»;

.....
Ο Σατανάς δεν περπάτησε στη γη απλώς ως περιηγητής. Στην Αγία Γραφή βλέπουμε ότι αυτό είναι ένδειξη κυριαρχίας. Όταν ο Θεός έδωσε τη γη στον Αβραάμ του είπε «διόδευσον την γην εις τε το μήκος αυτής, και εις το πλάτος αυτής» (Γέν. 13/ιγ' 17), και παρόμοια μίλησε και στο Μωυσή και τον Ιησού του Ναυή (Δευτ. 11/ια' 24, Ναυή 1/α' 3). Ο Σατανάς, υπό μία έννοια, επιδεικνύει τον εαυτό του ως «θεός του κόσμου τούτου» (Β' Κορ. 4/δ' 4). Η παρουσία του Σατανά στα δύο πρώτα κεφάλαια του Ιώβ παραλληλίζεται με τα γεγονότα στη Γέν. 3/γ'. Ο Σατανάς προκαλεί προβλήματα στον παράδεισο και στη συνέχεια αφήνει τα ανθρώπινα θύματά του να υποφέρουν.

ΣΚΕΨΗ: Ποιες ενδείξεις του έργου του Σατανά βλέπουμε στον κόσμο μας; Τι ελπίδα μπορούμε να αντλήσουμε από την υπόσχεση ότι μία μέρα αυτή η κατάσταση θα λάβει τέλος;

Τρίτη 29 Δεκεμβρίου

ΠΟΛΕΜΟΣ ΣΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ

Δεν έχουμε ιδέα του τι σημαίνει πόλεμος στον ουρανό, μιας και δεν ξέρουμε τι είδους μάχη δόθηκε για να εκδιωχθεί ο Σατανάς με τους αγγέλους του. Το γεγονός είναι ότι η Αγία Γραφή δεν λέει τίποτα για τα φυσικά επακόλουθα αυτής της ουράνιας σύγκρουσης. Δίνει περισσότερο έμφαση στις πνευματικές επιπτώσεις εδώ στη γη.

Διαβάστε Αποκ. 12/ιβ' 7-16. Τι μας λένε αυτά τα εδάφια για την Μεγάλη Διαμάχη και τις επιπτώσεις της στον ουρανό και στη γη;

.....
Προσέξτε την βεβαιότητα του Ιωάννη καθώς αναφέρεται στον δι-
αρκή πόλεμο μεταξύ του κατήγορου «των αδελφών ημών» και των
νικητών. Την συνδέει με την σωτηρία και την έλευση της βασιλείας
του Θεού (Αποκ. 12/ιβ' 10,11). Αυτή η βεβαιότητα είναι έντονη σε
όλο το κεφάλαιο και είναι σημαντικό σημείο της Μεγάλης Διαμάχης.
Είναι σημαντικό να προσέξουμε το συνολικό περιεχόμενο του κε-
φαλαίου 12/ιβ'. Περιγράφονται τρεις μεγάλες απειλές που ακολου-
θούνται από μία εκπληκτική απελευθέρωση. Σε ένα συγκλονιστικό
όραμα ο Ιωάννης βλέπει τη μάχη μεταξύ του Χριστού και του Σατα-
νά, και πόσο άνιση δείχνει να είναι. Για παράδειγμα, ένας μεγάλος
κόκκινος δράκος (ο Σατανάς, Αποκ. 12/ιβ' 9) παραδοκεί «διά να
καταφάγει το τέκνον» (τον Ιησού) που μόλις είχε γεννηθεί (Αποκ.
12/ιβ' 4β). Ποιο βρέφος νεογέννητο θα μπορούσε να διαφύγει από
αυτόν τον κίνδυνο; Αλλά «το τέκνον αυτής ηρπάσθη προς τον
Θεόν και τον θρόνον αυτού.»

Ο δράκος στη συνέχεια διώκει την γυναίκα (τον λαό του Θεού –
δείτε Αποκ. 12/ιβ' 13). Πώς θα μπορούσε να υπερασπίσει τον εαυ-
τό της απέναντι σε έναν δράκο; Αλλά και εκείνη διαφεύγει με θαυ-
ματουργικό τρόπο (εδ. 14). Στην τρίτη προσπάθεια να καταστρέψει
τους εκλεκτούς του Θεού, ο δράκος προκαλεί πλημμύρα για να
παρασύρει την γυναίκα (εδ. 15). Και πάλι η ανισότητα είναι έκδηλη,
αλλά και πάλι ο Θεός επεμβαίνει και την απελευθερώνει (εδ. 16). Ο
δράκος τώρα στρέφει την προσοχή του στο υπόλοιπο του σπέρμα-
τος της γυναίκας. Είναι εξαγριωμένος και πολεμάει εναντίον τους.
Σε όλη την ιστορία βλέπουμε ξεκάθαρα το πώς διώχτηκε και κατα-
δυναστεύθηκε ο λαός του Θεού στο πέρασμα των αιώνων. Βλέπον-
τας πόσο άνιση είναι η μάχη αναρωτιόμαστε πώς θα επιβιώσουν
οι πιστοί. Η ιστορία όμως δεν τελειώνει εδώ. Συνεχίζεται στην Α-
ποκ. 14/ιδ' όπου βλέπουμε τους πιστούς να στέκονται απελευθε-
ρωμένοι μπροστά στο θρόνο του Θεού.

ΣΚΕΨΗ: Όταν αισθανόμαστε κατα-
9 κυριευμένοι από δυνάμεις ανώτερες από

εμάς, πώς μπορούμε να λάβουμε δύναμη από τον Κύριο που είναι ανώτερος πάντων;

Τετάρτη 30 Δεκεμβρίου

Ο ΣΑΤΑΝΑΣ ΕΚΔΙΩΚΕΤΑΙ

Όπως είδαμε, ο πόλεμος στον ουρανό δεν περιορίστηκε εκεί αλλά επεκτάθηκε και στη γη. Για ένα διάστημα, όπως φαίνεται, ο Σατανάς («ο κατήγορος των αδελφών ημών», Αποκ. 12/ιβ' 10) παρουσιαζόταν μπροστά στον θρόνο του Θεού και κατηγορούσε το λαό Του. Ο Ιώβ υπέστη έντονα αυτές τις κατηγορίες.

Διαβάστε Λουκά 10/ι' 1-21. Τι λέει εδώ ο Χριστός για τον Σατανά;

.....
Πριν στείλει τους εβδομήκοντα, ο Ιησούς τους παρήγγειλε να μην έχουν επιπλέον ρούχα ή χρήματα μαζί τους (Λουκά 10/ι' 4) και να ζητάνε από τον Θεό να ευλογήσει τους οικοδεσπότες τους (εδ. 5). Τους προειδοποίησε πως θα ήταν σαν τα αρνιά που περπατάνε ανάμεσα σε λύκους (Λουκά 10/ι' 3) – κάτι το οποίο σχετίζεται με την Αποκ. 12/ιβ', όπου ο δράκος επιχειρεί να κάνει πόλεμο με τον λαό του Θεού.

Όταν επέστρεψαν οι μαθητές (Λουκά 10/ι' 17), ανέφεραν χαρούμενοι ότι ακόμη και τα δαιμόνια υποτάσσονταν σ' αυτούς, γεγονός που πρέπει να έδωσε μεγάλη χαρά στον Ιησού (Λουκά 10/ι' 21). Σ' αυτά τα πλαίσια ο Ιησούς δηλώνει για τον Σατανά που πέφτει σαν αστραπή από τον ουρανό. Προειδοποιεί όμως τους μαθητές Του, να μην βασίζονται τη χαρά τους στην επιτυχία τους κατά των δαιμονίων, αλλά στο ότι τα ονόματά τους είναι γραμμένα στον ουρανό (Λουκά 10/ι' 20). Αυτή η υπενθύμιση θέτει την σωτηρία του ανθρώπου στα χέρια του Σωτήρα μας. Ο Ιησούς νίκησε τον εχθρό, όχι εμείς! Οι ακόλουθοι του Ιησού ωστόσο, έχουν το προνόμιο να μαρτυρήσουν για την σωτηρία που ο Ιησούς κέρδισε. Το περιστατικό αυτό στο Λουκά 10/ι' 17-20 δείχνει να συνδέει το έργο της μαρτυρίας που εμπιστεύτηκε ο Ιησούς στους ακολούθους Του με τη νίκη επί του Σατανά σ' αυτήν τη Μεγάλη Διαμάχη. Το έργο της μαρτυρίας διαβρώνει τη δύναμη του Σατανά προς τους ανθρώπους και δίνει την ευκαιρία στην ανθρωπότητα να επεκτείνει τα σύνορα της βασιλείας του Θεού. Η νίκη κατά του εχθρού είναι επιφανής μόνο επειδή ο Ιησούς τον νίκησε στο σταυρό. Ο Παύλος δηλώνει ότι ο Ιησούς «απογομνώσας τας αρχάς και τας εξουσίας» θριάμβευσε εναντίον τους (Κολ. 2/β' 15). Μέσω του Ιησού, ο λαός του Θεού μπορεί να θριαμβεύσει. Ο αφανισμός του Σατανά είναι βέβαιος. «Τώρα ο άρχων του κόσμου τούτου θέλει εκβληθή έξω» (Ιωάν. 12/ιβ' 31) και δεν θα βλάψει ποτέ ξανά το λαό του Θεού. Μπορού-

με να χαιρόμαστε γιατί η μάχη είναι του Κυρίου!

ΣΚΕΨΗ: «Χαίρετε μάλλον, ότι τα ονόματά σας εγράφησαν εν τοις ουρανοίς». Ποια η σημασία αυτών των λόγων, και γιατί είναι λόγος να χαιρόμαστε;

Πέμπτη 31 Δεκεμβρίου

ΣΥΝΕΧΗΣ ΜΑΧΗ

Όπως ένα δηλητηριώδες φίδι που μόλις έχει σκοτωθεί, μπορεί λόγω αντανάκλαστικών να εκτινάξει το δηλητήριο του εάν το πιάσετε, έτσι και το «δάγκωμα» του Σατανά είναι εξίσου θανατηφόρο. Μπορεί να ηττήθηκε στον Γολγοθά αλλά ο κίνδυνος εξακολουθεί να υπάρχει.

Διαβάστε Ιωάν. 16/ις' 33. Πώς προειδοποίησε ο Ιησούς τους μαθητές Του για τη συνεχή μάχη ενάντια στο κακό;

.....
Ο Ιησούς μίλησε ξεκάθαρα στους ακολούθους Του πως δεν θα ήταν όλα ευνοϊκά και έστρεψε την προσοχή τους στις προκλήσεις, εστιάζοντας στη νίκη που θα είχαν μέσω Εκείνου. Βάση αυτού ο Παύλος διαβεβαιώνει τους πιστούς στη Ρώμη ότι ο Θεός θα συντρίψει τον Σατανά (Ρωμ. 16/ις' 20). Και ο Ιωάννης ανέφερε το ίδιο όσον αφορά την εκκλησία των εσχάτων ημερών – η νίκη τους θα είναι βέβαιη μέσω του αίματος του Αμνού (Αποκ. 12/ιβ' 11).

Διαβάστε Εβρ. 12/ιβ' 1,2. Ποιοι είναι οι «μάρτυρες» και πώς μας ενθαρρύνουν; Δείτε Εβρ. 11/ια'.

.....
Στην Εβρ. 11/ια' αναφέρεται εν συντομία η ζωή ορισμένων από των πιο γνωστών ηρώων της πίστης. Ο Άβελ πρόσφερε την τέλεια θυσία, και παρότι «αποθανών, έτι λαλεί». Ο Ενώχ είχε τόσο συχνή επικοινωνία με τον Θεό που τον παρέλαβε μαζί Του στον ουρανό. Ο Νώε προειδοποίησε για κρίση και κατακλυσμό, κηρύττοντας την σωτηρία σε έναν κόσμο που πνιγόταν στην αμαρτία. Ο Αβραάμ άφησε την άνετη ζωή του τόπου του για την γη που του δόθηκε η υπόσχεση. Με πίστη η Σάρρα γέννησε τον γιο της επαγγελίας σε προχωρημένη ηλικία. Ο Μωυσής επέλεξε να υποφέρει με τον λαό του Θεού παρά να ζει στο παλάτι της Αιγύπτου. Και η Ραάβ, πιστεύοντας έγινε μάρτυρας του μεγαλείου του Θεού (Ναυή 2/β' 9-11). Αυτοί είναι ορισμένοι μόνο από το νέφος των μαρτύρων που αναφέρεται στην Εβρ. 12/ιβ' 1. Δεν ήταν παθητικοί παρατηρητές, όπως οι θεατές που παρακολουθούν έναν αγώνα, αλλά ενεργοί μάρτυρες της πιστότητας του Θεού και της βοήθειάς Του στους αγώνες που αντιμετώπισαν. Δεν είμαστε μόνοι στην Μεγάλη Διαμάχη.

ΣΚΕΨΗ: Μελετήστε τα πρόσωπα που αναφέρονται στην Εβρ. 11/ια'. Τι ενθάρρυνση μας δίνει το γεγονός ότι δεν ήταν αναμάρτητοι, αλλά άνθρωποι με φοβίες και αδυναμίες όπως εμείς;

Παρασκευή 1 Ιανουαρίου

Δύση ηλίου: 17:15'

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΜΕΛΕΤΗ:

Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε το γιατί εμφανίστηκε η αμαρτία στον Εωσφόρο. Η Ε. Χουάιτ γράφει ότι, «λίγο κατ' ολίγο ο Εωσφόρος άρχισε να υποθάλλει την επιθυμία της αυτοεξύψωσης» Π.Π. σ. 3.

Το γεγονός ότι αυτό συνέβη σε ένα τέλειο ον, αποδεικνύει ότι η ελεύθερη βούληση είναι μέρος της διακυβέρνησης του Θεού. Ο Θεός δημιούργησε όλες τις υπάρξεις καλές, και ηθικές. Δεν υπήρχε τίποτα σ' αυτές που να τις κάνει να ρέπουν προς το κακό. Τότε, πώς ξεκίνησε η αμαρτία στον Εωσφόρο; Δεν υπάρχει αιτιολογία για την αμαρτία. Εάν υπήρχε αιτιολογία για την αμαρτία, τότε ο Θεός θα ήταν υπεύθυνος γι' αυτήν. Για κάθε αποτέλεσμα υπάρχει μία αιτία, όμως η αμαρτία δεν έχει αιτία, δεν υπάρχει καμία δικαιολογία γι' αυτήν. Είναι παράλογη και άτοπη. Ο Εωσφόρος δεν είχε καμία δικαιολογία για τις πράξεις του – ειδικά αυτός που ήταν τόσο ευνοημένος από τον Θεό. Ωστόσο, με την κατάχρηση του δικαιώματος της ελεύθερης βούλησης, ο Εωσφόρος με κάποιον τρόπο διεφθάρη, και από «υιός της αυγής» έγινε Σατανάς – «κατήγορος». Παρότι δεν μπορούμε να κατανοήσουμε πλήρως, γνωρίζουμε αρκετά ώστε να είμαστε πιο προσεκτικοί με το ιερό δώρο της ελεύθερης βούλησης.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ:

1. Η ζήλια έπαιξε μεγάλο ρόλο στην επανάσταση του Σατανά ενάντια στον Θεό. Τι ζημιά προκάλεσε; Πώς μπορούμε να μάθουμε να πολεμάμε ενάντια σ' αυτό το τόσο κοινό συναίσθημα;
2. Αναλογιστείτε περισσότερο το θαυμάσιο δώρο της ελεύθερης βούλησης που έχουμε. Πώς χρησιμοποιούμε αυτό το δώρο στην καθημερινότητά μας; Προσέξτε τις τρομερές συνέπειες της λανθασμένης χρήσης του. Πώς μπορούμε να μάθουμε να το χρησιμοποιούμε σωστά;
3. Σκεφτείτε το ρόλο του νόμου, στα πλαίσια της ελεύθερης βούλησης. Η ισχύ του νόμου μαρτυρεί την ύπαρξη της ελεύθερης βούλησης. Ποιος άλλωστε θα ήταν ο σκοπός του ηθικού νόμου εάν ηθικά δημιουργήματα δεν μπορούσαν να επιλέξουν να τον τηρήσουν; Μείνετε στις επιπτώσεις του νόμου σχετικά με την ανθρώπινη ελευθερία.
4. Πολλοί δεν πιστεύουν ότι ο Διάβολος είναι υπαρκτό πρόσωπο. Γιατί αυτή η άποψη δεν βασίζεται στην Αγία Γραφή;