

8. ΤΟ ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ ΚΑΙ ΤΑ ΧΑΡΙΣΜΑΤΑ



ΕΔΑΦΙΟ ΜΝΗΜΗΣ: «Είναι δε διαιρέσεις χαρισμάτων, το Πνεύμα όμως το αυτό· είναι και διαιρέσεις διακονιών, ο Κύριος όμως ο αυτός· είναι και διαιρέσεις ενεργημάτων, ο Θεός όμως είναι ο αυτός, ο ενεργών τα πάντα εν πάσι.» Α' Κορινθίους 12/ιβ' 4-6.

Για τη μελέτη αυτής της εβδομάδας, διαβάστε: Α' Κορ. 12/ιβ' 4-7, 11, Εφεσ. 4/δ' 7, Α' Κορ. 12/ιβ' 14-31, Ρωμ. 12/ιβ' 3-8, Α' Ιωάν. 4/δ' 1-3.

Αναγκασμένος να φύγει για ένα μακρινό επαγγελματικό ταξίδι, ο πατέρας άφησε το γιο του υπεύθυνο στο σπίτι και του ανέθεσε ένα συγκεκριμένο έργο. Ο γιος όμως πολύ γρήγορα είδε ότι ο πατέρας δεν του είχε δώσει τα απαραίτητα μέσα και εργαλεία για την διεκπεραίωση του έργου. Μπερδεμένος καθώς ήταν, αποφάσισε να μην κάνει τίποτα.

Παρομοίως, όταν ο Ιησούς άφησε τους μαθητές Του και αναλήφθηκε στους ουραμούς, τους ανέθεσε μία συγκεκριμένη αποστολή: να κηρύξουν το ευαγγέλιο σε όλον τον κόσμο. Αλλά ο Ιησούς δεν άφησε τους μαθητές Του χωρίς τα κατάλληλα εφόδια. Για την αποστολή που τους ανέθεσε τους έδωσε και τις ανάλογες ικανότητες, αλλά στο όνομά Του και μέσω της δύναμης και βοήθειας του Αγίου Πνεύματος. Στην Α' Κορ. 1/α' 4-7 ο Παύλος ευχαριστεί, «διά την χάριν του Θεού την δοθείσαν εις εσάς διά του Ιησού Χριστού· ότι κατά πάντα επλουτίσθητε δι' αυτού... ώστε δεν μένετε οπίσω εις ουδέν χάρισμα». Τα πνευματικά χαρίσματα δίνονται μέσω του Αγίου Πνεύματος προς οικοδομή της εκκλησίας του Χριστού.

Αυτήν την εβδομάδα θα δούμε το Άγιο Πνεύμα ως τον Κύριο Δωρητή αυτών των θαυμάσιων χαρισμάτων του Θεού και θα εξετάσουμε τη διαφορά μεταξύ των χαρισμάτων του Πνεύματος και του καρπού του Πνεύματος.

Κυριακή 19 Φεβρουαρίου

Ο ΚΑΡΠΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΧΑΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ

Τόσο ο καρπός όσο και τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος έχουν τον ίδιο Δημιουργό. Παρόλα αυτά δεν είναι το ίδιο πράγμα. Δεν είναι υποχρεωτικό να εκδηλώσουν όλοι κάποιο χάρισμα του Αγίου Πνεύματος, όλοι όμως πρέπει να εκδηλώνουν τον καρπό του Πνεύματος. Τα πνευματικά χαρίσματα δεν μαρτυρούν απαραίτητα πνευματικότητα, σε αντίθεση με τον καρπό του Πνεύματος. Ενώ υπάρχει ένας καρπός, υπάρχουν πολλά χαρίσματα, και ορισμένα είναι σημαντικότερα από τα υπόλοιπα.

Διαβάστε Α' Κορ. 12/ιβ' 4-7, 11. Ποια είναι εδώ η σημασία της διδασκαλίας του Παύλου;

.....
.....

Ενώ όλα τα στοιχεία του καρπού του Πνεύματος έχουν σχεδιαστεί από τον Θεό ώστε να είναι ορατά στη ζωή όλων των ακολούθων Του, όσον αφορά τα χαρίσματα, δεν έχουν όλοι οι πιστοί τα ίδια. Δεν υπάρχει κάποια εντολή να έχουν όλοι ένα συγκεκριμένο χάρισμα, όπως το να μιλάνε γλώσσες. Αντιθέτως, ο Θεός εφοδιάζει τους πιστούς με διαφορετικά χαρίσματα, όπως Εκείνος κρίνει. Τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος δίνονται για να υπηρετούμε τους άλλους και προς οικοδομή του σώματος του Χριστού, της εκκλησίας Του. Αυτά τα χαρίσματα δεν δίνονται για δική μας ευχαρίστηση και δόξα, αλλά για να προχωρήσει το έργο του Θεού.

Συνεπώς, τα πνευματικά χαρίσματα είναι άχρηστα εάν δεν υπάρχει ο καρπός του Πνεύματος. Είναι αξιοσημείωτο ότι μεταξύ των πνευματικών χαρισμάτων, αναφέρεται συχνά η αγάπη. Μετά την αναφορά των χαρισμάτων στην Α' Κορ. 12/ιβ' ακολουθεί το κεφάλαιο της αγάπης. Επίσης, μετά την αναφορά των χαρισμάτων στην Εφεσ. 4/δ' 11-13 ακολουθούν τα εδ. 15 και 16 όπου γίνεται αναφορά στην αγάπη. Και στην Ρωμ. 12/ιβ' 3-8 αναφέρονται τα χαρίσματα και μετά στα εδ. 9,10 γίνεται μνεία στην αγάπη. Άλλωστε, τα χαρίσματα είναι αμέσως δώρα χάρις, δώρα αγάπης. Δίνονται από αγάπη και υπηρετούν την αγάπη του Θεού στην προσέγγιση άλλων ανθρώπων. Αγαπώντας τους άλλους, αποκαλύπτουμε την αγάπη του Θεού σ' αυτούς. Ο στοργικός και παντογνώστης Θεός μας, παρέχει τα μέσα ώστε τα παιδιά Του να εκπληρώσουν την αποστολή που τους ανέθεσε. Ίσως γι' αυτό η αγάπη να είναι το μεγαλύτερο όλων των δώρων (Α' Κορ. 13/ιγ' 13).

ΣΚΕΨΗ: Γιατί η αγάπη είναι τόσο βασική σε ό,τι κάνουμε ως Χριστιανοί; Πώς η αγάπη «ενισχύει» τη μαρτυρία μας;

Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου

ΘΕΟΣ: Ο ΔΩΡΗΤΗΣ ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΧΑΡΙΣΜΑΤΩΝ

Δεν είμαστε εμείς αυτοί που θα αποφασίσουμε τι χαρίσματα θα έχουμε. Τα χαρίσματα είναι δώρα χάρις που δίνονται από τον ίδιο τον Θεό. Δεν τα αποκτούμε λόγω της θέσης, της τιμής, της εκπαίδευσης ή της πνευματικής μας απόδοσης. Είναι δώρα, που μας δίνονται από αγάπη για να εκπληρώσουμε την αποστολή που μας ανέθεσε ο Χριστός.

Διαβάστε Εφεσ. 4/δ' 7. Οι περισσότεροι πιστεύουμε ότι το Άγιο Πνεύμα είναι Αυτό που μας δίνει τα πνευματικά χαρίσματα. Ωστόσο, ο απ. Παύλος συσχετίζει τη δωρεά των χαρισμάτων και με τον Ιησού Χριστό. Πώς σχετίζεται ο Ιησούς με τη δωρεά των χαρισμάτων;

.....
Ο Παύλος λέει ότι η χάρις του Χριστού εξασφαλίζει τη δωρεά των χαρισμάτων. Το Άγιο Πνεύμα όμως είναι που τα διανέμει στην εκκλησία. Όσοι έχουν αποδεχτεί τον Ιησού Χριστό ως προσωπικούς Σωτήρα και πιστεύουν σ' Αυτόν, θα εφοδιαστούν με τα πνευματικά χαρίσματα που το Άγιο Πνεύμα δίνει «καθώς θέλει» (Α' Κορ. 12/ιβ' 11). Η ανάθεση των χαρισμάτων είναι απόφαση του Κυρίαρχου Θεού. Οι έμφυτες ικανότητες δεν είναι πνευματικά χαρίσματα. Τα πνευματικά χαρίσματα δεν είναι το ίδιο με τα φυσικά ταλέντα που μπορεί ο άνθρωπος να αναπτύξει μέσα από έντονη εκπαίδευση. Πολλοί μη Χριστιανοί έχουν ευλογηθεί με τέτοια ταλέντα. Μπορεί «πάσα δόσις αγαθή και παν δώρημα τέλειον» να είναι από τον Θεό (Ιακ. 1/α' 17), ωστόσο, ο Θεός αποφάσισε να εφοδιάσει τους πιστούς με ιδιαίτερα χαρίσματα για να είναι ευλογία στους άλλους Χριστιανούς και για να οικοδομηθεί η εκκλησία Του. Ο Θεός μπορεί επίσης να χρησιμοποιήσει κάποιο φυσικό ταλέντο για τον ίδιο σκοπό όταν το πρόσωπο αυτό αναγνωρίσει ότι το ταλέντο του έρχεται από Εκείνον και με προσευχή και υποταγή το αφιερώσει στον Κύριο.

Διαβάστε Α' Κορ. 12/ιβ' 14-31. Τι λέει ο Παύλος για την δωρεά των χαρισμάτων; Γιατί αυτό είναι σημαντικό για τη σωστή κατανόηση της λειτουργίας των πνευματικών χαρισμάτων στην εκκλησία;

.....
Το Άγιο Πνεύμα είναι που δίνει τα χαρίσματα σύμφωνα με τη σοφία και τη θέλησή Του. Από τη στιγμή που μας αγαπάει και γνωρίζει καλύτερα το πώς μπορούμε να Τον υπηρετήσουμε πιο αποτελεσματικά, δεν πρέπει να ζηλεύουμε τα χαρίσματα των άλλων. Η ζήλεια μας είναι ένδειξη αγνωμοσύνης προς τον Θεό και αμφισβήτη-

σης της σοφίας Του στον τρόπο που διανέμει τα χαρίσματα.

ΣΚΕΨΗ: Τι χαρίσματα έχει δώσει ο Θεός στην εκκλησία σας; Τι μπορείτε να διδαχθείτε από το γεγονός ότι ο Θεός δίνει διαφορετικά χαρίσματα σε κάθε άνθρωπο;

Τρίτη 21 Φεβρουαρίου

Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΧΑΡΙΣΜΑΤΩΝ

Διαβάστε Ρωμ. 12/ιβ' 3-8 και Εφεσ. 4/δ' 8-12. Ποιος είναι ο σκοπός των πνευματικών χαρισμάτων που μας δίνει ο Θεός;

.....
Τα χαρίσματα δίνονται καθαρά για υπηρεσία και όχι για τον αγιασμό μας. Δεν είναι θαυματουργικά τεχνάσματα για να ικανοποιήσουν την περιέργειά μας και ούτε φυσικά είναι το αντίδοτο της ανίας μας. Πολλές φορές νομίζουμε ότι τα πνευματικά χαρίσματα δίνονται για να γεμίσουν τις πνευματικές μας ανάγκες ή να μας ενδυναμώσουν στην πορεία μας με τον Θεό. Ως αποτέλεσμα, βλέπουμε τα χαρίσματα με Χριστιανό-κεντρική ματιά παρά με Χριστό-κεντρική. Εστιάζουμε περισσότερο σε εμάς παρά στον Θεό. Αν δούμε τα χαρίσματα επικεντρωμένοι περισσότερο στον Θεό, θα συνειδητοποιήσουμε ότι τα χαρίσματα που μας δίνει εξυπηρετούν πολλούς θεϊκούς σκοπούς: Δίνονται για την ενίσχυση της ενότητας και την εποικοδόμηση της εκκλησίας (Εφεσ. 4/δ' 12-16). Δίνονται για να συνεχιστεί η θεϊκή αποστολή της εκκλησίας (Εφεσ. 4/δ' 11,12). Και τέλος, δίνονται για τη δόξα του Θεού (Α' Πέτρ. 4/δ' 10,11). Γι' αυτό τα χαρίσματα δεν δίνονται για να ευχαριστήσουν εμάς. Είναι για την εποικοδόμηση άλλων (Α' Πέτρ. 4/δ' 10, Α' Κορ. 14/ιδ' 12,26). Δίνονται για να φέρουν πνευματικό όφελος και εποικοδόμηση σ' όλη την εκκλησία. Είναι τραγικό όταν τα δώρα του Θεού, τα οποία θα έπρεπε να προάγουν την ενότητα της εκκλησίας, δεν χρησιμοποιούνται σωστά αλλά μόνο για προσωπική εξύψωση. Όταν γίνεται αυτό κάποια άτομα εξυψώνονται υπερβολικά. Και αυτό οδηγεί στη διάσπαση και στη διχόνοια. Πολλές φορές βλέπουμε τα πνευματικά χαρίσματα ως ικανότητες και τα ταλέντα που λαμβάνουμε. Ενώ τα ταλέντα μπορούν να εμπλακούν με τα πνευματικά χαρίσματα, πρέπει ωστόσο να έχουμε κατά νου πως όταν το Άγιο Πνεύμα μάς δίνει κάποιο χάρισμα, σημαίνει ότι υπάρχει κάποια συγκεκριμένη αποστολή ή διακονία που είναι σχετική με το χάρισμα (Α' Πέτρ. 4/δ' 10). Επομένως, θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα πνευματικά χαρίσματα είναι συγκεκριμένες ικανότητες που δίνονται με υπερφυσικό τρόπο από τον Θεό μέσω του Αγίου Πνεύματος. Τα χαρίσματα δίνονται για συγκεκριμένη υπηρεσία που

θα ενισχύσει την εποικοδόμηση της εκκλησίας. Και για την εποικοδόμησή της χρειάζονται διάφορα χαρίσματα.

ΣΚΕΨΗ: Γιατί ο πρωταρχικός σκοπός των χαρισμάτων είναι η ενότητα της εκκλησίας; Πώς μπορούν πιστοί με διαφορετικά χαρίσματα να στοχεύουν στην ενότητα της εκκλησίας; Τι χρειάζεται να προηγηθεί ώστε τα χαρίσματα να είναι ευλογία και όχι αιτία διχόνοιας;

Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου

Η ΔΩΡΕΑ ΤΩΝ ΧΑΡΙΣΜΑΤΩΝ ΤΟΤΕ ΚΑΙ ΤΩΡΑ

Διαβάστε Α' Κορ. 14/ιδ' 1 και συγκρίνετε με Α' Κορ. 12/ιβ' 7-11, 27-31, Ρωμ. 12/ιβ' 3-8, και Εφεσ. 4/δ' 11,12. Τα χαρίσματα αυτά ήταν μόνο για τους πιστούς της Καινής Διαθήκης; Γιατί τα χαρίσματα αυτά είναι διαθέσιμα και σήμερα;

Υπάρχουν ορισμένοι Χριστιανοί που νομίζουν ότι τα πνευματικά χαρίσματα που αναφέρονται στην Καινή Διαθήκη ήταν αποκλειστικά και μόνο για την εποχή του Ιησού και των αποστόλων. Υποστηρίζουν ότι μετά τον θάνατο των πρώτων αποστόλων, τα ιδιαίτερα αυτά χαρίσματα αποσύρθηκαν από την εκκλησία. Χρησιμοποιούν τα λόγια του απ. Παύλου στην Α' Κορ. 13/ιγ' 10 όπου αναφέρεται πως «όταν όμως έλθη το τέλειον, τότε το κατά μέρος θέλει καταργηθή». Είναι αλήθεια πως θα έρθει η στιγμή που τα χαρίσματα θα πάψουν να υπάρχουν. Αυτό όμως θα γίνει όταν έρθει το τέλειο, όταν δεν θα βλέπουμε πλέον μέσα από ένα γυαλί, αλλά πρόσωπο με πρόσωπο, όταν ο Ιησούς έρθει ξανά. Η Αγία Γραφή λέει ότι τα χαρίσματα δόθηκαν για την οικοδομή της εκκλησίας (Α' Κορ. 12/ιβ' 28). Ο Παύλος προτρέπει τους πιστούς να ζητάνε «μετά ζήλου τα πνευματικά» (Α' Κορ. 14/ιδ' 1). Είναι απαραίτητα για την υγεία του σώματος της εκκλησίας. Από τη στιγμή που δεν υπάρχει κάποια Βιβλική ένδειξη ότι ο Θεός κατήργησε τα χαρίσματα, μπορούμε να υποθέσουμε ότι θα υπάρχουν και θα εξακολουθούν μέχρι τη στιγμή που η εκκλησία θα ολοκληρώσει την αποστολή της και ο Χριστός έρθει ξανά. Το έργο του Θεού θα ολοκληρωθεί τις έσχατες ημέρες με δύναμη και εξουσία και θα υπερέχει του έργου της πρώτης εκκλησίας. Όσο η εκκλησία καλείται να προετοιμάσει τον κόσμο για την Δευτέρα Παρουσία του Χριστού, ο Θεός δεν θα αφήσει τα μέλη να εκπληρώσουν αβοήθητα την αποστολή τους. Αυτά τα χαρίσματα όμως ποτέ δεν θα αντικαταστήσουν την Αγία Γραφή. Είναι θα λέγαμε η εκπλήρωση της Βιβλικής υπόσχεσης για εφοδιασμό των πιστών ώστε να κτίσουν το σώμα του Χριστού και να προετοιμάσουν τον κόσμο για την επικείμενη έλευσή Του.

ΣΚΕΨΗ: Διαβάστε Εφεσ. 4/δ' 11-13 ιδιαίτερα το εδ. 13. Τι διαβάζουμε για την παρούσα ανάγκη της εκκλησίας για χαρίσματα;

Πέμπτη 23 Φεβρουαρίου

ΤΟ ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΧΑΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΔΙΑΚΡΙΣΗΣ

Διαβάστε Α' Κορ. 12/ιβ' 10, 14/ιδ' 29 και Α' Ιωάν. 4/δ' 1-3. Γιατί το χάρισμα της διάκρισης είναι σημαντικό;

.....
Παρότι υπάρχουν σήμερα πνευματικά χαρίσματα στην εκκλησία, η Αγία Γραφή μάς προειδοποιεί να μην πιστεύουμε σε κάθε πνεύμα αλλά να εξετάζουμε βάση των Γραπτών εάν εξυψώνουν τον Ιησού ως Κύριο. Είναι σημαντικό να υπάρχουν «διακρίσεις πνευμάτων» (Α' Κορ. 12/ιβ' 10), γιατί δεν είναι όλα από τον Θεό. Έχουμε προειδοποιηθεί για δαιμονικές δυνάμεις που προσπαθούν να παραπλανήσουν την εκκλησία και για διαβολικές αντιγραφές των πραγματικών χαρισμάτων του Πνεύματος, όπως ψευδοδιδασκαλίες, ψευδοπροφητείες, ψευδή οράματα, κίβδηλες γλωσσολαλιές, σημεία και θαύματα από τον πονηρό, κ.α. Ορισμένοι αποδέχονται την εγκυρότητα των πνευματικών χαρισμάτων σήμερα, ωστόσο δίνουν ιδιαίτερη έμφαση σε κάποια μόνο από αυτά και αποδίδουν ανάλογη αξία σε ιδιαίτερα σημεία και θαύματα. Είναι αξιοσημείωτο ότι ο Παύλος τοποθετεί το χάρισμα της διάκρισης αμέσως μετά το χάρισμα της προφητείας και των θαυμάτων, ενώ μετά ακολουθεί το χάρισμα των γλωσσών (Α' Κορ. 12/ιβ' 10). Προκειμένου η εκκλησία να διασφαλίσει την αλήθεια και την ενότητα και να προστατέψει τα μέλη από τους ψευδοπροφήτες και τα ψευδή σημεία και θαύματα, ο Θεός δίνει στην εκκλησία το χάρισμα της διάκρισης. Η Βιβλική ωριμότητα, η γνώση και η πίστη στο Λόγο του Θεού, είναι απαραίτητα για την σωστή αξιολόγηση. Η βάση για όλες τις διακρίσεις πρέπει να είναι ο Λόγος του Θεού. Μόνο εάν εξετάζουμε τα πάντα με τον Λόγο του Θεού θα μπορούμε να είμαστε βέβαιοι εάν αυτά που ακούμε ή βλέπουμε είναι πράγματι από τον Κύριο.

«Εκείνος που νομίζει ότι τα θαύματα είναι κριτήριο της πίστης, θα δει ότι και ο Σατανάς μπορεί να κάνει θαύματα που δείχνουν το ίδιο αληθινά... Ας μην αφήνουμε τις μέρες και τις πολύτιμες ευκαιρίες να χαθούν χωρίς να ζητάμε τον Κύριο με όλη μας την καρδιά, το νου και την ψυχή. Εάν δεν δεχτούμε την αλήθεια μπορεί και εμείς να εξαπατηθούμε από τα θαύματα που θα κάνει ο Σατανάς τον έσχατο καιρό. Πολλά μεγάλα και περίεργα θαύματα θα συμβούν από τον πατέρα του ψεύδους... Άνθρωποι υπό την επιρροή των κακών πνευμάτων θα πραγματοποιούν θαύματα.» Ε. Χουάιτ, Selected Messages, τομ. 2, σ. 52,53.

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΜΕΛΕΤΗ:

Διαβάστε Ε. Χουάιτ, Τ.Π.Σ. σ. 610-618, 708-719.

Ορισμένοι ρωτάνε, «Γιατί δεν βλέπουμε σήμερα τα θαύματα που διαβάζουμε στην Αγία Γραφή;» Πρώτον, και σήμερα ακούμε ιστορίες για θαύματα, και σίγουρα υπάρχουν άνθρωποι που έχουν δει θαύματα. Δεύτερον, όταν διαβάζουμε την Αγία Γραφή μάς δίνεται η εντύπωση ότι γίνονταν συνεχώς θαύματα. Αυτό όμως γίνεται γιατί το Άγιο Πνεύμα παρακίνησε τους συγγραφείς να γράψουν τα γεγονότα που έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην ίδρυση της πρώτης εκκλησίας και σ' αυτά πολλές φορές συμπεριλαμβάνονταν και θαύματα. Όπως και σήμερα, έτσι και τότε οι άνθρωποι διδάσκονταν τον Λόγο του Θεού και ανταποκρίνονταν στο Άγιο Πνεύμα.

«Ο Χριστός κήρυττε τον Λόγο και έκανε θαύματα και θεραπείες για να ανακουφίσει όσους υπέφεραν. Όμως μου ειπώθηκε ότι δεν μπορούμε να εργαστούμε πλέον κατά αυτόν τον τρόπο γιατί και Σατανάς θα κάνει θαύματα. Οι δούλοι του Θεού σήμερα δεν μπορούν να εργάζονται με θαύματα, γιατί θα γίνονται θεραπείες στο όνομα του Θεού ενώ δεν θα είναι από Εκείνον. Γι' αυτόν τον λόγο ο Κύριος φρόντισε ώστε ο λαός Του να συνδυάσει τη φυσική θεραπεία με τη διδασκαλία του Λόγου Του. Πρέπει να ιδρυθούν θεραπευτήρια στα οποία οι εργάτες να προσφέρουν αληθινό ειλικρινές ιατρικό και ιεραποστολικό έργο. Συνεπώς, όσοι είναι σε κέντρα υγείας και θεραπείας έχουν την ευθύνη να επηρεάσουν τους γύρω τους.» Ε. Χουάιτ, Selected Messages, βιβλίο 2, σ. 54.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ:

1. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ του καρπού του Πνεύματος και των χαρισμάτων του Πνεύματος;
2. Πώς η κατανόηση ότι τα χαρίσματά μας δίνονται από τον στοργικό και σοφό Θεό μας βοηθά να εκτιμήσουμε τα διάφορα χαρίσματα που υπάρχουν στην εκκλησία μας;
3. Γιατί τα θαύματα και οι θεραπείες δεν αποτελούν ασφαλή οδηγό που καθορίζει την αλήθεια; Τι άλλο χρειάζεται να υπάρχει;
4. Διαβάστε Ρωμ. 12/ιβ' 3. Ποια σημαντική προειδοποίηση διαβάζουμε εδώ; Πόσο «υψηλότερα» πρέπει να φρονούμε τους εαυτούς μας;