

## 8. Ο ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΤΩΝ ΔΕΚΑΤΩΝ



**ΕΔΑΦΙΟ ΜΝΗΜΗΣ:** «Δεν εξεύρετε ότι οι εργαζόμενοι τα ιερά, εκ του ιερού τρώγουσιν; οι ενασχολούμενοι εις το θυσιαστήριον, μετά του θυσιαστηρίου λαμβάνουσι μερίδιον; Ούτω και ο Κύριος διάταξεν, οι κηρύττοντες το ευαγγέλιον να ζώσιν εκ του ευαγγελίου.» Α' Κορινθίους 9/θ' 13,14.

**Για τη μελέτη αυτής της εβδομάδας, διαβάστε:** Μάρκον 16/ις' 15, Α' Πέτρ. 3/γ' 8,9, Α' Κορ. 9/θ' 14, Ρωμ. 3/γ' 19-24.

Όπως είδαμε την προηγούμενη εβδομάδα, τα δέκατα είναι ένας σημαντικός τρόπος εκδήλωσης της πίστης μας. Είναι ένας τρόπος να εκδηλώσουμε ή και να δοκιμάσουμε το πιστεύω μας. «Εαυτούς εξετάζετε αν ήσθε εν τη πίστει, εαυτούς δοκιμάζετε. Η δεν γνωρίζετε εαυτούς ότι ο Ιησούς Χριστός είναι εν υμίν; εκτός εάν ήσθε αδόκιμοι κατά τι» (Β' Κορ. 13/ιγ' 5).

Η πρώτη Βιβλική αναφορά στα δέκατα είναι όταν ο Αβραάμ έδωσε δέκατα στον Μελχισεδέκ (Γέν. 14/ιδ' 18-20, Εβρ. 7/ζ' 4). Οι Λευίτες, επίσης, έπαιρναν δέκατα για τις υπηρεσίες τους στο ναό (Β' Χρον. 31/λα' 4-10). Σήμερα τα δέκατα δίνονται για την υποστήριξη του ευαγγελίου. Εάν κατανοηθούν σωστά, γίνονται το πνευματικό μέτρο της σχέσης μας με τον Θεό.

Ο αντίκτυπος, η χρήση, η σημασία, και ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η κατανομή των δεκάτων, σχεδιάστηκαν κατά τέτοιο τρόπο ώστε να συμβάλλουν στην πνευματική μας αύξηση, υποστηρίζοντας το έργο του Θεού και παρέχοντας οικονομικούς πόρους για το κήρυγμα του ευαγγελίου. Αυτό είναι το σχέδιο του Θεού και είναι το πρώτο βήμα που ο πιστός διαχειριστής πρέπει να κάνει. Αυτήν την εβδομάδα θα συνεχίσουμε την μελέτη μας γύρω από τα δέκατα: την κατανομή, τη σημασία τους για τους άλλους, και το αντίκτυπό τους στην πνευματική μας ζωή.

## Κυριακή 18 Φεβρουαρίου

### ΜΑΖΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Ο Ιησούς μας πρόσταξε, «κηρύξατε το ευαγγέλιον» (Μάρκον 16/ις' 15) και «μαθητεύσατε», «διδάσκοντες αυτούς να φυλάττωσι πάντα όσα παρήγγειλα εις εσάς» (Ματθ. 28/κη' 19,20). Επομένως, ο Θεός θέλει να αναλάβουμε το πιο σημαντικό έργο εδώ στη γη: να φέρουμε τους ανθρώπους στον Ιησού. Η χρηματοδότηση της αποστολής, από τα αγαθά που μας εμπιστεύτηκε ο Θεός, είναι καθήκον του διαχειριστή. Με τη συμμετοχή μας, η αφοσίωσή μας να παρουσιάσουμε τον Χριστό στους άλλους γίνεται πιο ουσιαστική. Κάθε μαθητής, διαχειριστής και εργάτης πρέπει να φέρει τα δέκατα γι' αυτό το ιερό έργο. Πρέπει να προσευχόμαστε να είμαστε όλοι πιστοί στην χρηματοδότηση της αποστολής, καθώς η επιτυχία της θα ενισχύσει την ενότητά μας στην πίστη.

Ποιο είναι το εγκεκριμένο από τον Θεό οικονομικό σχέδιο για την εκπλήρωση της αποστολής; Τι σημαίνουν οι φράσεις «πάντα τα δέκατα» και «διά να ήναι τροφή εις τον οίκόν μου»; (Μαλ. 3/γ' 10).

.....  
Όπως είδαμε, οι πιστοί την εποχή του Αβραάμ και του Ιακώβ έδιναν δέκατα (Γέν. 14/ιδ' 20, 28/κη' 22), και πιθανόν αυτό να ίσχυε και πιο πριν. Τα δέκατα είναι μέρος του συστήματος χρηματοδότησης της εκκλησίας του Θεού. Είναι η σημαντικότερη πηγή εσόδων και η καλύτερη μέθοδος για την εκτέλεση της αποστολής Του. Στην εποχή μας, η πλειοψηφία των Χριστιανών δίνει σχετικά λίγα για την χρηματοδότηση της αποστολής του Θεού. Εάν κάθε Χριστιανός έδινε με ειλικρίνεια τα δέκατά του, το αποτέλεσμα θα ήταν «απίστευτο, απλά εκπληκτικό, ασύλληπτο.» Christian Smith and Michael O. Emerson, *Passing the Plate*, σ. 27.

Σε κάθε εποχή ο Θεός είχε ανθρώπους που ήταν πρόθυμοι να χρηματοδοτήσουν την αποστολή Του. Όλοι έχουμε την ευθύνη να κατανοήσουμε και να εργαστούμε όλοι μαζί για την χρηματοδότηση αυτού του παγκόσμιου έργου. Δεν μπορούμε να είμαστε ανοργάνωτοι, απρόσεκτοι ή απερίσκεπτοι με την χρηματοδότηση της αποστολής. Η πρόκλησή μας είναι ακόμη μεγαλύτερη από την εποχή του Νεεμιά όταν ο λαός και οι Λευίτες είπαν, «Δεν θέλομεν εγκαταλείψει τον οίκον του Θεού ημών» (Νεεμ. 10/ι' 39), και πιο αποθαρρυντική από αυτήν που αντιμετώπιζαν οι πιστοί το 1800 μ.Χ. Σήμερα, μέλη και κλήρος πρέπει να ενωθούν πνευματικά και να βοηθήσουν οικονομικά ώστε οι στόχοι να επιτευχθούν και η αποστολή να χρηματοδοτηθεί.

**ΣΚΕΨΗ:** Αναλογιστείτε το μέγεθος της αποστολής των Αντβεντι-

στών στον κόσμο (δείτε Αποκ. 14/ιδ' 6,7). Πώς μπορούμε να συνειδητοποιήσουμε την ευθύνη μας στην χρηματοδότηση αυτού του έργου;

## **Δευτέρα 19 Φεβρουαρίου**

### **ΟΙ ΕΥΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ**

Όπως είδαμε στο Μαλ. 3/γ' 10, ο Θεός υποσχέθηκε μεγάλες ευλογίες σε όσους θα ήταν πιστοί στα δέκατά τους. Ωστόσο, οι ευλογίες του Θεού δεν είναι μονοδιάστατες. Για παράδειγμα, εάν θεωρούμε ευλογία μόνο τα υλικά αγαθά, τότε έχουμε περιορισμένη του τι πραγματικά είναι ευλογία Θεού. Οι ευλογίες που αναφέρονται στον Μαλαχία, είναι τόσο πνευματικές όσο και προσωρινές. Η ευλογία όπως την βλέπει ο Θεός έχει να κάνει με την σωτηρία, την ευτυχία, τη ψυχική ειρήνη και με όλα όσα κάνει ο Θεός για το καλό μας. Επιπλέον, όταν ευλογούμαστε από τον Θεό είμαστε υποχρεωμένοι να μοιραστούμε αυτές τις ευλογίες με τους λιγότερο ευνοημένους. Λαβαίνουμε ευλογίες για να ευλογήσουμε τους άλλους. Πράγματι, ο Θεός μέσα από εμάς μπορεί να επεκτείνει τις ευλογίες Του παντού.

Διαβάστε Α' Πέτρ. 3/γ' 8,9. Ποια είναι η σχέση του να είσαι ευλογημένος και του να γίνεσαι ευλογία στους άλλους;

.....  
Μέσα από τα δέκατα έρχεται μία διπλή ευλογία. Και εμείς ευλογούμαστε, και γινόμαστε ευλογία στους άλλους. Προσφέρουμε εκείνο το οποίο λάβαμε. Οι ευλογίες του Θεού σε εμάς έρχονται εσωτερικά και στους άλλους εξωτερικά. «Δίδετε, και θέλει δοθή εις εσάς... Διότι με το αυτό μέτρον, με το οποίον μετρείτε, θέλει αντιμετρηθή εις εσάς» (Λουκάν 6/ς' 38).

Διαβάστε Πράξ. 20/κ' 35. Πώς αυτή η αρχή εφαρμόζεται και στα δέκατα;

.....  
Η μεγαλύτερη ευλογία που παίρνουμε από τα δέκατα είναι ότι μας διδάσκουν πώς να εμπιστευόμαστε τον Θεό (Ιερ. 17/ιζ' 7). «Το ιδιαίτερο σύστημα των δεκάτων βασίζεται σε μία αρχή που έχει διάρκεια, όπως ο νόμος του Θεού. Το σύστημα των δεκάτων ήταν μία ευλογία για το λαό Ισραήλ, διαφορετικά ο Θεός δεν θα το επέτρεπε. Έτσι, θα είναι και σε όσους το τηρούν μέχρι το τέλος. Ο ουράνιος Πατέρας μας δεν θέσπισε αυτή την αρχή για να πλουτίσει, αλλά για να είναι μία ιδιαίτερη ευλογία για τον άνθρωπο. Είδε πως αυτή η μέθοδος αγαθοεργίας ήταν αυτό που χρειαζόταν ο άνθρωπος.» Ε. Χουάιτ, Testimonies for the Church, τομ. 3, σ. 404,405.

**ΣΚΕΨΗ:** Σκεφθείτε όλες τις φορές που ευλογηθήκατε από τον Κύ-

ριο μέσα από τη διακονία κάποιου άλλου προς εσάς. Πώς μπορείτε και εσείς να φερθείτε παρομοία στους άλλους;

## Τρίτη 20 Φεβρουαρίου

### Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΩΝ ΔΕΚΑΤΩΝ

Ο Παύλος γράφει στον Τιμόθεο: «Δεν θέλεις εμφράξει το στόμα βοός αλωνίζοντος· και, Άξιος είναι ο εργάτης του μισθού αυτού» (Α' Τιμ. 5/ε' 18). Χρησιμοποιεί τα λόγια του Μωυσή στο Δευτ. 25/κε' 4 όσον αφορά το βόδι, και τα λόγια του Ιησού από τον Λουκ. 10/ι' 7 όσον αφορά τον εργάτη. Η φράση με το βόδι φαίνεται να είναι μία παροιμία σύμφωνα με την οποία θα πρέπει να ταΐζεται το βόδι εφόσον εργάζεται.

Τα δέκατα χρησιμοποιούνταν από τους Λευίτες (Αρ. 18/ιη' 26) για την φροντίδα της Σκηνής του Μαρτυρίου αλλά και για δική τους ενίσχυση. Σήμερα, αντίστοιχα έχουμε εκείνους που έχουν αφιερώσει τη ζωή τους στο κήρυγμα του ευαγγελίου. Ο Θεός επέλεξε να υποστηρίξει το έργο μέσα από το σύστημα των δεκάτων το οποίο ισχύει σε όλη την ιστορία της σωτηρίας. Η οικονομική ενίσχυση λοιπών εργατών μέσω των δεκάτων είναι θεμελιώδης για το έργο του Θεού.

Τι εννοεί ο Παύλος και ποιες είναι οι ηθικές επιπτώσεις της φράσης του, «ο Κύριος διέταξεν, οι κηρύττοντες το ευαγγέλιον να ζώσιν εκ του ευαγγελίου»; (Α' Κορ. 9/θ' 14) Τι διδασκόμαστε στην Β' Κορ. 11/ια' 7-10 για την ανάγκη στήριξης εκείνων που μεταδίδουν το ευαγγέλιο;

.....  
.....  
Όταν ο Παύλος είπε, «άλλας εκκλησίας εγύμνωσα λαβών τα αναγκαία διά την υπηρεσίαν σας» (Β' Κορ. 11/ια' 8), αναφερόταν στα χρήματα που έλαβε από μία φτωχή εκκλησία της Μακεδονίας ενώ διακονούσε την πλούσια εκκλησία της Κορίνθου. Αυτό που ήθελε να πει, είναι ότι όσοι κηρύττουν το ευαγγέλιο πρέπει να πληρώνονται.

Τα δέκατα είναι να χρησιμοποιούνται για συγκεκριμένο σκοπό και έτσι πρέπει να παραμείνουν. «Τα δέκατα χωρίζονται για μία ιδιαίτερη χρήση. Δεν είναι χρήματα για τους φτωχούς. Πρέπει να υποστηρίξουν εκείνους που φέρνουν το μήνυμα του Θεού στον κόσμο, και ο σκοπός τους δεν πρέπει να αλλάξει.» Ε. Χουάιτ, Counsels on Stewardship, σ. 103.

**ΣΚΕΨΗ:** Διαβάστε Λευιτ. 27/κζ' 30. Πώς βλέπουμε να εφαρμόζεται αυτή η αρχή σε εμάς σήμερα;

## Τετάρτη 21 Φεβρουαρίου

### Η ΑΠΟΘΗΚΗ

Ο Θεός έχει μία αποθήκη για τον άνεμο (Ιερ. 10/ι' 13), το νερό (Ψαλμ. 33/λγ' 7), το χιόνι και το χαλάζι (Ιωβ 38/λη' 22), για όλα όσα είναι υπό τον έλεγχό Του. Η πολυτιμότερη όμως αποθήκη είναι των δεκάτων. «Και ιδού, έδωκα εις τους υιούς Λευί πάντα τα δέκατα του Ισραήλ εις κληρονομίαν, διά την υπηρεσίαν αυτών την οποίαν υπηρετούσι, την υπηρεσίαν της σκηνής του μαρτυρίου» (Αρ. 18/ιη' 21). Αυτό είναι το πρώτο εδάφιο στο οποίο αναφέρεται που φυλάσσονταν τα δέκατα. Ο Θεός είπε στους Ισραηλίτες να φέρουν τα δέκατα στο μέρος που Εκείνος εξέλεξε (Δευτ. 12/ιβ' 5,6). Την εποχή του Σολομώντα τα δέκατα επιστρέφονταν στο ναό της Ιερουσαλήμ, επομένως οι Ισραηλίτες καταλάβαιναν τι εννοούσε ο προφήτης λέγοντας «Φέρετε πάντα τα δέκατα εις την αποθήκην» (Μαλ. 3/γ' 10). Η αποθήκη αντιπροσωπεύει το μέρος όπου γίνονταν οι θρησκευτικές λειτουργίες, και οι Λευίτες δέχονταν στήριξη. Ποιες άλλες ονομασίες χρησιμοποιούνται στην Αγία Γραφή για την αποθήκη; Α' Χρον. 26/κς' 20, Β' Χρον. 31/λα' 11-13, Νεεμ. 10/ι' 38.

.....  
Η επιστροφή των ιερών δεκάτων στην αποθήκη είναι το μοναδικό πρότυπο που παρουσιάζεται στην Αγία Γραφή. Σε κάθε διανομή ο Θεός είχε την κύρια αποθήκη για την διαχείριση των δεκάτων. Οι Αντβεντιστές της Εβδομης Ημέρας είναι μία παγκόσμια εκκλησία η οποία αποδέχεται και εφαρμόζει αυτήν την αρχή. Τα μέλη ενθαρρύνονται να επιστρέφουν τα δέκατά τους στην ένωση/αποστολή, μέσω της τοπικής εκκλησίας που έχουν τα δικαιώματά τους. Από το ταμείο της ένωσης/αποστολής, οι ποιμένες λαμβάνουν το μισθό τους.

«Καθώς επεκτείνεται το έργο του Θεού, οι εκκλήσεις για βοήθεια γίνονται συχνότερες. Για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις εκκλήσεις αυτές, οι Χριστιανοί οφείλουν να προσέξουν την εντολή, “Φέρετε πάντα τα δέκατα εις την αποθήκην, διά να ήναι τροφή εις τον οίκον Μου.” (Μαλ. 3/γ' 10.) Αν οι θεωρούμενοι Χριστιανοί έφερναν πιστά στο Θεό τα δέκατα και τις προσφορές τους, το ταμείο Του θα ήταν γεμάτο. Τότε δεν θα υπήρχε ανάγκη να καταφεύγουν σε αγορές και λοταρίες ή ψυχαγωγικές συγκεντρώσεις για να εξασφαλίσουν τα μέσα της συντήρησης του ευαγγελίου.» Ε. Χουάιτ, Π.Α. σ. 296.

**ΣΚΕΨΗ:** Σκεφθείτε τι θα γίνονταν εάν οι πιστοί έδιναν τα δέκατά τους όπου ήθελαν. Τι θα γίνονταν με το έργο του Θεού; Γιατί είναι σημαντικό να δίνουμε τα δέκατα εκεί που πρέπει;

## Πέμπτη 22 Φεβρουαρίου

### ΔΕΚΑΤΑ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΙΑ ΕΚ ΠΙΣΤΕΩΣ

Διαβάστε Ρωμ. 3/γ' 19-24. Ποια σημαντική αλήθεια, βασική στην πίστη μας, διδασκόμαστε εδώ; Γιατί αυτή η αλήθεια πρέπει να είναι πάντοτε το θεμέλιο του πιστεύω μας;

.....

.....

Η ουσία του Βιβλικού μηνύματος είναι ότι κανείς μας δεν αξίζει την λύτρωση (Ρωμ. 3/γ' 23). Εάν την αξίζαμε, τότε θα την κερδίζαμε με τις πράξεις μας, και αυτή η ιδέα έρχεται σε αντίθεση με το όλο πνεύμα της Αγίας Γραφής.

Διαβάστε Ρωμ. 4/δ' 1-5. Τι μας διδάσκουν τα εδάφια αυτά για την χάρη σε αντιδιαστολή με την αξία;

.....

.....

Επομένως, η σωτηρία είναι ένα δώρο (Εφεσ. 2/β' 8,9) που δίνεται σ' αυτούς που δεν το αξίζουν. Η σωτηρία έρχεται επειδή οι αρετές της τέλειας θυσίας του Χριστού λογίζονται σε εμάς. Με την επιστροφή των δεκάτων, δεν κερδίζουμε την εκτίμηση του Θεού. Αλλωστε, τα δέκατα εξαρχής είναι του Θεού.

Ο αποδεκατισμός δεν είναι μία πράξη που θα μας σώσει, όπως και καμία άλλη καλή πράξη που καλούμαστε να κάνουμε ως Χριστιανοί. «Διότι αυτού ποίημα είμεθα, κτισθέντες εν Χριστώ Ιησού προς έργα καλά, τα οποία προητοίμασεν ο Θεός διά να περιπατήσωμεν εν αυτοίς» (Εφεσ. 2/β' 10).

Με την επιστροφή των δεκάτων εκδηλώνουμε ταπεινοφροσύνη και να δείχνουμε υποταγή σ' αυτά που ο Θεός μας ζητάει να κάνουμε. Εάν αγαπάμε τον Θεό θα Τον υπακούμε. Τα δέκατα εκδηλώνουν την συνειδητοποίηση μας ότι είμαστε διαχειριστές Του και ότι χρωστάμε τα πάντα σ' Αυτόν. Όπως το Σάββατο είναι μία εβδομαδιαία υπενθύμιση του Θεού ως Δημιουργού και Λυτρωτή, τα δέκατα έχουν παρόμοιο σκοπό: μας θυμίζουν ότι τίποτα δεν μας ανήκει και πως η ζωή και η σωτηρία μας είναι δώρα από τον Θεό. Ως αποτέλεσμα, ζούμε μία ζωή πίστης, αναγνωρίζοντας πως τα δέκατα είναι ένας τρόπος να εκδηλώσουμε την πίστη μας.

**ΣΚΕΨΗ:** Τι διαβάζουμε στο Λουκ. 21/κα' 1-4 για το τι σημαίνει να ζούμε μία ζωή πίστης;

**ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΜΕΛΕΤΗ:**

Πολύ εύκολα ξεχνάμε ότι κάθε ανάσα, χτύπος της καρδιάς και στιγμή της ύπαρξής μας είναι δώρα από τον Κύριο. Στις Πράξ. 17/ιζ' ο Παύλος μιλάει στους Αθηναίους για τον αληθινό Θεό, ο Οποίος εκτός από Δημιουργός είναι και ο Συντηρητής πάντων (Πράξ. 17/ιζ' 24,28). Οι Αθηναίοι δεν γνώριζαν για τον αληθινό Θεό. Εμείς όμως ως Χριστιανοί γνωρίζουμε, και αυτή η συνειδητοποίηση πρέπει να ορίζει τον τρόπο ζωής μας. Ο Θεός έχει πολλές απαιτήσεις προς εμάς και θα πρέπει να ζούμε σύμφωνα μ' αυτές.

«Έτσι γίνεται με τις αξιώσεις του Θεού προς εμάς. Δίνει τους θησαυρούς Του στους ανθρώπους, αλλά απαιτεί να χωρίζουν το ένα δέκατο των εισοδημάτων τους για το έργο Του. Θέλει αυτά τα χρήματα να τοποθετούνται στο θησαυροφυλάκίό Του. Είναι δικά Του, είναι άγια και πρέπει να χρησιμοποιούνται για άγιο σκοπό, για την υποστήριξη εκείνων που μεταφέρουν το μήνυμα της σωτηρίας σε όλα τα μέρη του κόσμου. Θέλει μ' αυτό το μερίδιο το φως της αλήθειας να μεταδοθεί σε όσους βρίσκονται μακριά. Όταν με πιστότητα υπακούμε σ' αυτήν την εντολή, αναγνωρίζουμε ότι τα πάντα ανήκουν στον Θεό.» Ε. Χουάιτ, Testimonies for the Church, τομ. 6, σ. 386.

**ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ:**

1. «Ο καιρός γρήγορα φεύγει και κυλά στην αιωνιότητα. Ας μην κατακρατούμε από τον Θεό ό,τι Του ανήκει. Ας μην Του αρνούμαστε αυτό που παρόλο ότι δεν χορηγείται σε κανέναν χωρίς να το αξίζει, ούτε όμως και μπορεί να το στερηθεί χωρίς να προκαλέσει την καταστροφή του. Ζητάει ολόκληρη την καρδιά. Δώστε την σ' Αυτόν. Είναι δική Του αφού Αυτός την δημιούργησε και την εξαγόρασε. Ζητάει τη νοημοσύνη σας. Παραχωρείστε την σ' Αυτόν. Είναι δική Του. Ζητάει τα χρήματά σας. Φέρτε τα σ' Αυτόν. Είναι δικά Του.» Ε. Χουάιτ, Π.Α. σ. 501. Πώς κατανοείτε το παραπάνω απόσπασμα; Τι στερούμαστε όταν δεν αποδεκατίζουμε;
2. Γιατί δεν είναι σωστό να δίνουμε τα δέκατα όπου εμείς κρίνουμε αντί της αποθήκης του Κυρίου; Τι θα συμβεί στην εκκλησία; Πώς αυτές οι ενέργειες οδηγούν στη διάσπαση;