

11. Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ



Εδάφιο μνήμης: «Και θέλουσιν ελθεί από ανατολών και δυσμών, και από βορρά και νότου, και θέλουσι καθίσει εν τη βασιλεία του Θεού.» Λουκά 13/ιγ' 29.

Για τη μελέτη αυτής της εβδομάδας, διαβάστε: Λουκά 11/ια' 2, Λουκά 1/α' 32,33, 18/ιη' 16-30, Λουκά 17/ιζ' 23,24, Αποκ. 21/κα' 1-3, Λουκά 21/κα' 34-36.

Η βασιλεία του Θεού είναι σημαντικό θέμα και είχε ιδιαίτερη προτεραιότητα στις διδασκαλίες του Ιησού. Η φράση αυτή εμφανίζεται περίπου 50 φορές στο Ματθαίο, 16 φορές στο Μάρκο, 40 φορές στο Λουκά και τρεις στο Ιωάννη. Όπου τη συναντάμε – στην προσευχή του Κυρίου, στην Επί του Όρους Ομιλία, ή σε άλλες διδασκαλίες και παραβολές – η βασιλεία του Θεού εκφράζει το τι έχει κάνει ο Θεός για την ανθρωπότητα αντιμετωπίζοντας το πρόβλημα της αμαρτίας, οδηγώντας τη Μεγάλη Διαμάχη με τον Σατανά στο οριστικό της τέλος.

«Η βασιλεία του Θεού δεν έρχεται με εξωτερική επίδειξη. Έρχεται με την απλότητα της έμπνευσης του λόγου Του, με την εσωτερική ενέργεια του Πνεύματός Του, την επικοινωνία της ψυχής με Αυτόν που είναι η ζωή της. Η μεγαλύτερη ένδειξη της δύναμής της παρουσιάζεται στην ανθρώπινη φύση που αποκτά την τελειότητα του χαρακτήρα του Χριστού.» Ε. Χουάιτ, Ζ.Υ. σ. 15.

Αυτήν την εβδομάδα θα εστιάσουμε σ' αυτό το θέμα, όπως εμφανίζεται στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο.

Κυριακή 7 Ιουνίου

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ: ΜΕΡΟΣ Α'

Τα Ευαγγέλια συνεχώς αναφέρονται στη βασιλεία του Θεού, μαρτυρώντας έτσι τη νέα τάξη πραγμάτων που τέθηκε από τον Ιησού.

Τι διαβάζουμε στο Λουκά 11/α' 2 για τη βασιλεία του Θεού; Ποιανού βασιλεία είναι και γιατί είναι τόσο σημαντική;

.....

.....

.....

Όταν είπε ότι αυτή είναι η βασιλεία του Θεού επιβεβαίωσε ότι η βασιλεία Του δεν είναι κάποια φιλοσοφική σκέψη ή ηθικό σύστημα. Δεν πρόκειται για ένα κοινωνικό ευαγγέλιο όπου προσφέρεται τροφή στους πεινασμένους ή δικαιοσύνη και ισότητα στους πολιτικά καταπιεσμένους. Υπερβαίνει την ανθρωπίνη καλοσύνη και ηθική, και βρίσκει τη θέση της στην ενέργεια του Θεού μέσω της ενσάρκωσης του Ιησού Χριστού που ήρθε για να κηρύξει τα καλά νέα της βασιλείας (Λουκά 4/δ' 42-44, Ματθ. 4/δ' 23-25).

Διαβάστε Λουκά 1/α' 32,33. Ποιος εδραίωσε τη βασιλεία του Θεού και ποιο θα είναι το τελικό της αποτέλεσμα;

.....

.....

.....

Η περικοπή αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική για δύο λόγους: πρώτον, ο αναμενόμενος Μεσσίας στην Παλαιά Διαθήκη δεν είναι άλλος από τον Ιησού, «Υιός Υψίστου». Δεύτερον, «και της βασιλείας αυτού δεν θέλει είσθαι τέλος». Με την ενσάρκωση, τον θάνατο και την ανάστασή Του, ο Ιησούς νίκησε τον Σατανά και ίδρυσε την αιώνια βασιλεία του Θεού. «Αι βασιλείαι του κόσμου έγιναν του Κυρίου ημών και του Χριστού αυτού, και θέλει βασιλεύσει εις τους αιώνας των αιώνων» (Αποκ. 11/α' 15). Στη μάχη μεταξύ Χριστού και Σατανά, μετά την Πτώση του Αδάμ και της Εύας, ο Σατανάς επικαλέστηκε τη νίκη. Αλλά ο Ιησούς με την επίγεια διακονία Του έδειξε πόσο λανθασμένοι ήταν οι ισχυρισμοί του Σατανά, Τον νίκησε, και με τον θάνατο και την ανάστασή Του διαβεβαίωσε σε όλον τον κόσμο ότι έφθασε η βασιλεία του Θεού.

ΣΚΕΨΗ: Πώς μπορούμε να ζούμε με τρόπο που θα αντανakλούμε τη βασιλεία του Θεού; Πώς μπορούμε να δείξουμε αυτήν την πραγματικότητα στη ζωή μας; Τι πρέπει να αλλάξει στη ζωή μας, ως πολίτες της βασιλείας του Θεού;

Δευτέρα 8 Ιουνίου

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ: ΜΕΡΟΣ Β'

Τι μας δείχνουν τα παρακάτω εδάφια για την υπηκοότητα στη βασιλεία του Θεού;

Λουκά 18/ιη' 16-30.....

.....

Λουκά 12/ιβ' 31-33.....

.....

Λουκά 9/θ' 59-62.....

.....

Η είσοδος στη βασιλεία του Θεού δεν εξαρτάται από την ιδιότητα, τη θέση ή τα πλούτη που μπορεί να έχει ή όχι κάποιος. Ο Λουκάς, καθώς και οι υπόλοιποι ευαγγελιστές, δείχνουν ότι μπορούμε να πάμε στον Ιησού, να υποταχθούμε πλήρως σ' Αυτόν, και να Του έχουμε πλήρη εξάρτηση και εμπιστοσύνη σαν μικρά παιδιά. Αυτά είναι τα χαρακτηριστικά εκείνων που θα μπουν στη βασιλεία του Θεού. Πρέπει να είμαστε πρόθυμοι να δώσουμε εάν χρειαστεί τα πάντα, γιατί ό,τι κρατάμε δεν ανταγωνίζεται απλώς τον Ιησού, αλλά μας νικάει. Ο Ιησούς και οι διεκδικήσεις Του σε κάθε πτυχή της ζωής μας, είναι η προτεραιότητα. Και αυτό είναι απόλυτα λογικό καθώς η ύπαρξή μας οφείλεται σ' Αυτόν. Γι' αυτό και ζητά την πλήρη πίστη και υποταγή μας.

Διαβάστε ξανά Λουκά 18/ιη' 29,30. Τι λέει εδώ ο Ιησούς και τι υπόσχεται; Να αφήσουμε γονείς, σύζυγο, ακόμη και τα παιδιά μας για τη βασιλεία του Θεού; Η αφοσίωση που ζητάει είναι απαιτητική, έτσι δεν είναι; Ο Ιησούς δεν λέει να το κάνουν αυτό όλοι οι πιστοί, αλλά εάν κάποιος κληθεί να θυσιάσει κάτι από τα παραπάνω για τη βασιλεία του Θεού, αξίζει να το κάνει.

ΣΚΕΨΗ: Θυμηθείτε τα λόγια του Ιησού για τους νεκρούς να θάψουν τους νεκρούς τους. Ποια σημαντική αλήθεια αναφέρει για τις δικαιολογίες που φέρνουμε – όσο λογικές κι αν δείχνουν – για να μην Τον ακολουθήσουμε;

.....

.....

.....

.....

.....

Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ: ΗΔΗ – ΟΧΙ ΑΚΟΜΗ

Ο Ιησούς ήρθε να αναγγείλει τη βασιλεία του Θεού. Στην πρώτη Του δημόσια διακήρυξη στη Ναζαρέτ (Λουκά 4/δ' 16-21), ο Ιησούς είπε ότι η Μεσσιανική προφητεία του Ησαΐα για την βασιλεία και την λυτρωτική διακονία εκπληρώνονταν από Αυτόν. Μία ακόμη αναφορά του Λουκά που μαρτυρεί την παρουσία της βασιλείας. Όταν ρωτήθηκε από τους Φαρισαίους πότε θα ερχόταν η βασιλεία, ο Ιησούς απάντησε: «Η βασιλεία του Θεού είναι εντός υμών» (Λουκά 17/ιζ' 21). Με την έλευση του Ιησού, η βασιλεία είχε ήδη εγκατασταθεί μέσω θεραπείας των αρρώστων (Λουκά 9/θ' 11), κηρύγματος του ευαγγελίου (Λουκά 4/δ' 16-19), συγχώρησης των αμαρτιών (Λουκά 7/ζ' 48-50, 19/ιθ' 9,10) και συντριβής των δυνάμεων του κακού (Λουκά 11/ια' 20). Έτσι, μέσω του Ιησού, η βασιλεία είχε ήδη πραγματοποιηθεί μεταμορφώνοντας τον άνθρωπο και κάνοντάς τον σύμμορφο της εικόνας Του. Η βασιλεία του Θεού ανάμεσα στην κοινωνία των πιστών, είναι μία αποκάλυψη της δικαιοσύνης και της σωτηρίας. «Η βασιλεία της χάριτος του Θεού ιδρύεται προς το παρόν καθώς μέρα με τη μέρα οι γεμάτες αμαρτία ανθρώπινες καρδιές παραδίδονται στην κυριαρχία της αγάπης Του.» Ε. Χουάιτ, Ε.Ο.Ο. σ. 122.

Το «ήδη» δείχνει τη νίκη του Ιησού στη Μεγάλη Διαμάχη και στην ήττα της αμαρτίας και του Σατανά, ενώ το «όχι ακόμη» μας παραπέμπει στην εξάλειψη του κακού και στην ίδρυση της Νέας Γης: «Αλλ' η ολοκληρωμένη εγκαθίδρυση της βασιλείας της δόξας Του δεν θα μεσολαβήσει πριν από τη Δευτέρα Παρουσία του Χριστού στον κόσμο.» σ. 122.

Τι μας διδάσκουν αυτά τα εδάφια για τη βασιλεία του Θεού στο τέλος του κόσμου; Λουκά 17/ιζ' 23,24, 21/κα' 5-36.

.....

.....

.....

Ο κόσμος και οι συνθήκες που επικρατούν σ' αυτόν – θλίψεις, προβλήματα και αναταραχές – αντικατοπτρίζουν αυτά τα λόγια του Ιησού. Ενώ ορισμένοι ισχυρίζονται ότι ο πόνος και το κακό σ' αυτόν τον κόσμο είναι ενδείξεις ότι δεν υπάρχει Θεός, δεδομένου της προειδοποίησης του Ιησού που δόθηκε πριν από 2.000 περίπου χρόνια, η κατάσταση του κόσμου μάς βοηθάει να αποδείξουμε όχι μόνο την ύπαρξη του Θεού αλλά και την εγκυρότητα της Αγίας Γραφής. (Εάν ο κόσμος μας ήταν σαν ένας παράδεισος, τα λόγια του Ιησού δεν θα επαληθεύονταν.) Μόνο στο τέλος η βασιλεία του Θεού θα εδραιωθεί πλήρως. Μέχρι τότε πρέπει να υπομένουμε.

Τετάρτη 10 Ιουνίου

Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

Όταν ο Ιησούς μίλησε για τη βασιλεία του Θεού αναφέρθηκε σε δύο βέβαια πράγματα: (1) το έργο του Θεού μέσω του Χριστού για τη σωτηρία της ανθρωπότητας από την αμαρτία και (2) τον επίλογο από τον Θεό με την αποκατάσταση των σωσμένων σύμφωνα με το αρχικό Του σχέδιο – αιώνια ζωή μαζί Του στη Νέα Γη (Αποκ. 21/κα' 1-3). Το πρώτο εκπληρώθηκε με την αποστολή και τη διακονία του Χριστού. Μέσω Αυτού έχουμε ήδη τη βασιλεία της χάρης (Εφεσ. 1/α' 4-9). Το δεύτερο μέρος, η σύναξη των σωσμένων για τη βασιλεία της δόξας, είναι η μακαρία ελπίδα την οποία προσμένουν όσοι μένουν στον Χριστό (Εφεσ. 1/α' 10, Τίτο 2/β' 13). Ο Ιησούς και η Καινή Διαθήκη είναι ο συνδετικός κρίκος της ιστορικής στιγμής όπου οι πιστοί θα κληρονομήσουν τη βασιλεία της δόξας στη Δεύτερη Έλευση του Χριστού.

Με τη Δευτέρα Παρουσία ολοκληρώνονται τα καλά νέα που ο Χριστός διακήρυξε με την Πρώτη Έλευσή Του. Ο Ιησούς – που νίκησε την αμαρτία και τον Σατανά στον Γολγοθά – θα επιστρέψει σύντομα να εξαλείψει το κακό και να εξαγνίσει την γη από την τραγωδία που ο Σατανάς έφερε στη δημιουργία του Θεού.

Διαβάστε Λουκά 21/κα' 34-36. Γράψτε συνοπτικά το βασικό μήνυμα. Αναρωτηθείτε, πώς αυτά τα λόγια βρίσκουν εφαρμογή στη ζωή σας. Τι πρέπει να κάνετε ώστε να είστε σίγουροι ότι ακολουθείτε ακριβώς τα λόγια του Ιησού;

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Καθώς περιμένουμε την επιστροφή Του, ο Ιησούς μας προτρέπει: «Αγρυπνείτε λοιπόν δεόμενοι εν παντί καιρώ, διά να καταξιωθήτε... να σταθήτε έμπροσθεν του Υιού του ανθρώπου» (εδ. 36).

Εκείνοι που έζησαν τη βασιλεία της χάρης πρέπει να προσέχουν, να περιμένουν και να προσεύχονται για τη βασιλεία της δόξας. Ανάμεσα στο «ήδη» ενεργείτε και στο «όχι ακόμη», οι πιστοί πρέπει να μένουν στη διακονία και στην αποστολή, ζώντας και ελπίζοντας, αυξάνοντας και μαρτυρώντας. Η προσμονή της Δευτέρας Παρουσίας απαιτεί τον καθαγιασμό της ζωής μας εδώ και τώρα.

Πέμπτη 11 Ιουνίου

MARTYRIΕΣ

Διαβάστε Πράξ. 1/α' 1-8. Ποιες σημαντικές αλήθειες για τη βασιλεία του Θεού εκφράζονται εδώ;

.....
Η βασιλεία του Θεού κυριαρχούσε στη σκέψη του Λουκά καθώς έγραφε τη συνέχεια του Ευαγγελίου του, αφηγούμενος περιληπτικά την ιστορία της πρώτης εκκλησίας. Στην εισαγωγή αυτής της ιστορικής αναφοράς, στο βιβλίο των Πράξεων, ο Λουκάς αναφέρεται σε τρεις θεμελιώδεις αλήθειες όσον αφορά τη βασιλεία του Θεού.

Πρώτον, να είστε βέβαιοι για την επιστροφή του Ιησού. Στις σαράντα μέρες που μεσολάβησαν μεταξύ της ανάστασης και της ανάληψης, ο Κύριος συνέχισε να διδάσκει στους μαθητές Του «περί της βασιλείας του Θεού» (Πράξ. 1/α' 3), όπως έκανε και πριν τη σταύρωσή Του. Τα γεγονότα που διαδραματίστηκαν στο σταυρό και στην ανάσταση δεν άλλαξαν σε τίποτα τη διδασκαλία Του για την βασιλεία. Για σαράντα μέρες ο αναστημένος Ιησούς συνέχισε να βεβαιώνει τους μαθητές Του για την ύπαρξη της βασιλείας.

Δεύτερον, περιμένετε την έλευση του Ιησού στο χρόνο του Θεού. Μετά την ανάστασή Του, οι μαθητές ρώτησαν τον Ιησού, «Κύριε, τάχα εν τω καιρώ τούτω αποκαθιστάνεις την βασιλείαν εις τον Ισραήλ;» (Πράξ. 1/α' 6). Ο Ιησούς δεν απάντησε την ερώτηση αλλά διόρθωσε τον τρόπο σκέψης των μαθητών: Ο Θεός είναι Θεός, η διερεύνηση του νου Του, η πρόβλεψη των σχεδίων Του, η φανέρωση των μυστικών Του, δεν είναι έργο των ανθρώπων. Εκείνος γνωρίζει πότε πρέπει να έρθει η βασιλεία της δόξας και θα την εγκαθιδρύσει τον καιρό που πρέπει (Πράξ. 1/α' 7, Ματθ. 24/κδ' 36) όπως όταν «ήλθε το πλήρωμα του χρόνου» (Γαλ. 4/δ' 4) έστειλε τον Υιό Του για να εδραιώσει τη βασιλεία της χάρης.

Τρίτον, γίνετε μάρτυρες του ευαγγελίου του Ιησού. Ο Χριστός έστρεψε τις εικασίες των μαθητών για το άγνωστο – το πότε θα έρθει η βασιλεία της δόξας – σ' αυτό που είναι γνωστό και πρέπει να γίνει. Ο χρόνος της έλευσης της Δευτέρας Παρουσίας δεν έχει φανερωθεί, ωστόσο καλούμαστε να περιμένουμε αυτήν την ένδοξη μέρα αγρυπνώντας και εργαζόμενοι (Λουκά 19/ιθ' 13) να φέρουμε το ευαγγέλιο του Χριστού «έως εσχάτου της γης» (Πράξ. 1/α' 8). Αυτή είναι η ευθύνη μας – όχι με τη δική μας δύναμη αλλά με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος που μας υποσχέθηκε ότι θα λάβουμε για να γίνουμε μάρτυρες όλων όσων είδαμε και ακούσαμε (εδ. 4-8).

ΣΚΕΨΗ: Αυτοί οι πιστοί ακόλουθοι του Χριστού δεν είχαν κατανοήσει πλήρως το έργο του Χριστού. Και παρόλα αυτά ο Κύριος τούς χρησιμοποίησε. Πώς μας δείχνει αυτό ότι δεν χρειάζεται να τα έχουμε καταλάβει όλα πλήρως για να μας χρησιμοποίησει ο Θεός;

Περαιτέρω μελέτη:

«Μιλώντας για τους πτωχούς τω πνεύματι, ο Ιησούς λέγει ότι 'αυτών είναι η βασιλεία των ουρανών'. Η βασιλεία αυτή δεν είναι όπως φαντάζονταν οι ακροατές του Χριστού, μία προσωρινή επίγεια κυριαρχία. Ο Χριστός παρουσίαζε στους ανθρώπους την πνευματική βασιλεία της αγάπης Του, της χάρις Του και της δικαιοσύνης Του. Το έμβλημα του βασιλείου του Μεσσία παρουσιάζει τα ίδια χαρακτηριστικά με τον Υιό του ανθρώπου. Οι υπήκοοί Του είναι οι πτωχοί τω πνεύματι, οι πράοι, οι καταδικώμενοι χάρη της δικαιοσύνης. Σ' αυτούς ανήκει η βασιλεία των ουρανών.» E. Χουάιτ, E.O.O. σ. 9,10.

«Βρισκόμαστε στο εργαστήριο του Θεού. Πολλοί από μας είμαστε ακατέργαστες πέτρες. Αλλά καθώς στηριζόμαστε στην αλήθεια του Θεού, επιδρά σε εμάς. Η αλήθεια μάς εξυψώνει και απομακρύνει από εμάς τις ατέλειές μας από κάθε αμαρτία. Έτσι, προετοιμαζόμαστε να δούμε τον Βασιλιά με όλη Του τη δόξα και να ενωθούμε με τους ουράνιους αγγέλους στη βασιλεία της δόξας. Αυτό το έργο πρέπει να γίνει εδώ, εδώ πρέπει να ετοιμαστεί το σώμα και το πνεύμα μας για την αθανασία.» E. Χουάιτ, Testimonies for the Church, τομ. 2, σ. 355,356.

Ερωτήσεις για συζήτηση:

1. Ο φυσικός Steven Weinberg αναφερόμενος στο σύμπαν έγραψε: «Όσο πιο κατανοητό γίνεται το σύμπαν τόσο πιο ανούσιο φαίνεται.» Τα λόγια του προξένησαν αντιδράσεις, και γι' αυτό προσπάθησε να τα αλλάξει. Ορισμένοι, ωστόσο, δεν βλέπουν το λόγο της διαμάχης για το εάν υπάρχει σκοπός ή όχι στο σύμπαν. «Γιατί να υπάρχει κάποιος σκοπός;» ρώτησε η αστρονόμος Martha Geller. «Ποιος σκοπός; Είναι απλώς ένα φυσικό σύστημα. Ανέκαθεν με προβληματίζε αυτή η δήλωση.» Ως Χριστιανοί που προσμένουμε τη Δεύτερη Έλευση του Ιησού και την πλήρη εδραίωση της βασιλείας του Θεού, πώς πρέπει να ανταποκριθούμε στις ιδέες πίσω από αυτές τις δηλώσεις;
2. Οι Χριστιανοί στο παρελθόν περίμεναν την επιστροφή του Ιησού στην εποχή τους, και μάλιστα κάποιοι ποιμένες/ευαγγελιστές προσδιόρισαν και την ημέρα. Αλλά έκαναν λάθος. Πού βρίσκεται το λάθος με τον προσδιορισμό της ημέρας;