

## 10. ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ ΚΑΙ ΓΡΑΦΤΑ



**ΕΔΑΦΙΟ ΜΝΗΜΗΣ:** «Και έχομεν βεβαιότερον τον προφητικόν λόγον, εις τον οποίον κάμνετε καλά να προσέχητε, ως εις λύχνον φέγγοντα εν σκοτεινώ τόπω, εωσού έλθη η αυγή της ημέρας, και ο φωσφόρος ανατείλη εν ταις καρδίαις υμών» Β' Πέτρου 1/α' 19.

**Για τη μελέτη αυτής της εβδομάδας, διαβάστε:** Ησ. 53/γγ' 1-12, Δαν. 7/ζ' 13,14, Β' Πέτρ. 1/α' 16-20, Ματθ. 17/ιζ' 1-6, Β' Τιμ. 3/γ' 15-17.

Καθώς συνεχίζουμε τη μελέτη μας στις επιστολές του Πέτρου, εκείνο το οποίο ξεχωρίζει, είναι η σιγουριά και η βεβαιότητά του γι' αυτά που γράφει. Το ίδιο βλέπουμε και στον Παύλο: ξεκάθαρη και σταθερή πεποίθηση για τα όσα διακηρύττει για τον Ιησού Χριστό και την θυσία Του.

Στα εδάφια αυτής της εβδομάδας, θα δούμε τον Πέτρο ακόμη πιο σίγουρο. Γιατί όπως λέει, δεν πιστεύουμε σε «μύθους σοφιστικών» (Β' Πέτρ. 1/α' 16) – όπως των ειδωλολατρικών θρησκειών της εποχής του. Αντιθέτως, ο Πέτρος ήταν σίγουρος γι' αυτά που πίστευε για δύο λόγους:

Πρώτον, ήταν αυτόπτης μάρτυρας «του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού» (Β' Πέτρ. 1/α' 16). Και δεύτερον, και ίσως και πιο σημαντικό (εφόσον οι περισσότεροι δεν είμαστε αυτόπτες μάρτυρες), είναι ότι «έχομεν βεβαιότερον τον προφητικόν λόγον» (Β' Πέτρ. 1/α' 19). Ο Πέτρος αναφέρεται ξανά στην Αγία Γραφή, και συγκεκριμένα στις προφητείες για τον Ιησού. Άλλωστε και ο Ιησούς αναφέρθηκε σε προφητείες που μιλούσαν για Εκείνον (Ματθ. 26/κς' 54, Λουκ. 24/κδ' 27). Εάν λοιπόν, ο Ιησούς και ο Πέτρος έδιναν τόση βαρύτητα στην Αγία Γραφή, πώς τολμάμε εμείς να κάνουμε κάτι διαφορετικό;

**Κυριακή 28 Μαΐου**

**Ο ΙΗΣΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ**

Ο Πέτρος φαίνεται πολύ σίγουρος γι' αυτά που γράφει στις επιστολές του. Γνωρίζει γιατί μιλάει επειδή γνωρίζει Εκείνον για τον οποίο μιλάει. Γνωρίζει ότι ο Ιησούς είναι Εκείνος στον οποίο αναφέρονται οι προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης. Η εμπιστοσύνη του Πέτρου στον Γραπτό Λόγο τον βοήθησε να γνωρίσει τον Λόγο που «έγεινε σάρξ» (Ιωάν. 1/α' 14).

Στην Α' Πέτρ. 1/α' 10-12, ο Πέτρος στρέφει τους αναγνώστες του στους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης και στις διδασκαλίες τους για τον Ιησού. Σύμφωνα με τον Πέτρο, το Άγιο Πνεύμα «προεμαρτυρεί» στην Παλαιά Διαθήκη δύο σημαντικές αλήθειες για τον Ιησού: «τα πάθη του Χριστού, και τας μετά ταύτα δόξας» (Α' Πέτρ. 1/α' 11).

Τι μας διδάσκουν αυτά τα εδάφια για τα όσα προφήτευσε η Παλαιά Διαθήκη σχετικά με τον Ιησού; Ψαλμ. 22/κβ', Ησ. 53/νγ' 1-12, Ζαχ. 12/ιβ' 10, 13/ιγ' 7, Ιερ. 33/λγ' 14,15, Δαν. 7/ζ' 13,14.

.....  
.....  
Στην Α' Πέτρ. 1/α' 10-12 ο Πέτρος διαβεβαιώνει τους αναγνώστες του ότι έχουν μία σπουδαία θέση στην ιστορία της σωτηρίας. Σ' αυτούς αποκαλύφθηκαν περισσότερα σε σχέση με τους προφήτες του παρελθόντος. Μπορεί οι προφήτες να είχαν φέρει κάποια μηνύματα στην εποχή τους, αλλά σημαντικά μέρη από αυτά παρέμεναν ανεκπλήρωτα μέχρι την έλευση του Χριστού. Κάποια πράγματα τα οποία οι προφήτες προείπαν, εκπληρώθηκαν την εποχή των συγχρόνων του Πέτρου. Οι αναγνώστες του μπορούσαν να μάθουν «διά των κηρυζάντων το ευαγγέλιον εις εσάς εν Πνεύματι Αγίω τω αποσταλέντι απ' ουρανού, εις τα οποία επιθυμούσιν οι άγγελοι να παρακύψωσι.» (Α' Πέτρ. 1/α' 12). Με τη διακήρυξη του ευαγγελίου, γνώρισαν πολλά περισσότερα από τους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης για τα πάθη και την ταπείνωση του Λυτρωτή τους. Φυσικά, θα έπρεπε να περιμένουν, όπως και εμείς, για «τας μετά ταύτα δόξας» (Α' Πέτρ. 1/α' 11). Και εφόσον το πρώτο μέρος αυτών των προφητειών έχει εκπληρωθεί, μπορούμε να είμαστε βέβαιοι και για την εκπλήρωση και του τελευταίου μέρους.

**ΣΚΕΨΗ:** Ποιες υποσχέσεις της Αγίας Γραφής έχετε δει να εκπληρώνονται στη ζωή σας; Ποιες περιμένετε ακόμη να εκπληρωθούν, τι σημαίνουν για εσάς και πώς μπορείτε να κρατηθείτε σ' αυτές τις υποσχέσεις ανεξαρτήτου καταστάσεων;

**Δευτέρα 29 Μαΐου**

**ΑΥΤΟΠΤΕΣ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΕΙΟΤΗΤΟΣ**

Διαβάστε Β' Πέτρ. 1/α' 16-18. Ποιες άλλες ενδείξεις αναφέρει ο Πέτρος ότι είχε για την πίστη του στον Ιησού;

.....

Εκτός από τον προφητικό λόγο, ο Πέτρος ήταν αυτόπτης μάρτυρας πολλών πραγμάτων για τα οποία κήρυξε. Ο Χριστιανισμός, αναφέρει, δεν στηρίζεται σε «μύθους σοφιστικούς» (Β' Πέτρ. 1/α' 16), αλλά σε αληθινά γεγονότα στα οποία ήταν αυτόπτης μάρτυρας. Στα Ευαγγέλια βλέπουμε πως ο Πέτρος ήταν παρών σε κρίσιμες στιγμές της ζωής και της διακονίας του Ιησού. Ήταν παρών στα κηρύγματα, στις διδασκαλίες και στα θαύματα. Από τα πρώτα κιόλας θαύματα του Ιησού (Λουκ. 5/ε' 4-6) μέχρι και τη στιγμή που ο Ιησούς εμφανίστηκε στην Γαλιλαία μετά την ανάστασή Του (Ιωάν. 21/κα' 15), ο Πέτρος ήταν μάρτυρας όλων όσων συνέβησαν. Διαβάστε Β' Πέτρ. 1/α' 17,18. Σε ποιο γεγονός εστιάζει ο Πέτρος σχετικά μ' αυτά που προσωπικά είχε δει; Τι ιδιαιτερότητα είχε αυτό το γεγονός;

.....

Ο Πέτρος τονίζει ιδιαίτερα ένα γεγονός στο οποίο παρέστη αυτόπτης μάρτυρας: την μεταμόρφωση του Ιησού. Ο Ιησούς είχε πάρει τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη μαζί Του στο βουνό για να προσευχηθεί (Λουκ. 9/θ' 28). Ενώ ήταν εκεί, μεταμορφώθηκε μπροστά στα μάτια τους. Το πρόσωπό Του έλαμψε και τα ρούχα Του έγιναν αστραφτερά λευκά (Ματθ. 17/ιζ' 2, Λουκ. 9/θ' 29). Συναντήθηκε με τον Μωυσή και τον Ηλία, ενώ μία φωνή από τον ουρανό ακούστηκε να λέει, «Ούτος είναι ο Υιός μου ο αγαπητός, εις τον οποίον ευηρεστήθην· αυτού ακούετε» (Ματθ. 17/ιζ' 5).

Ο Πέτρος είχε δει πολλά όσο ήταν μαζί με τον Ιησού. Ωστόσο, αυτό το περιστατικό ξεχώριζε. Αποκάλυπτε πως ο Ιησούς είναι ο Υιός του Θεού, που ήρθε στη γη ήρθε σύμφωνα με το σχέδιο του Θεού Πατέρα με τον Οποίο είχε μία ιδιαίτερη σχέση. Παρά τα όσα είχε δει, ο Πέτρος εστίασε σ' αυτό το ιδιαίτερο γεγονός, στο οποίο ακούστηκε φωνή «εξ ουρανού» (Β' Πέτρ. 1/α' 18).

**ΣΚΕΨΗ:** Σκεφτείτε ποια γεγονότα ή ποια γεγονότα επηρέασαν την πνευματική σας ζωή. Πώς σας επηρέασαν και τι σημαίνουν για εσάς σήμερα; Γιατί, πιστεύετε, είχαν επάνω σας αυτήν την επιρροή;

Τρίτη 30 Μαΐου

### Ο ΦΩΣΦΟΡΟΣ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΜΑΣ

Διαβάστε Β' Πέτρ. 1/α' 19 προσεκτικά. Τι λέει ο Πέτρος που είναι σημαντικό για εμάς σήμερα;

.....

.....

Εδώ, όπως και σε πολλά μέρη της Αγίας Γραφής (Γέν. 1/α' 4, Ιωάν. 1/α' 5, Ησ. 5/ε' 20, Εφεσ. 5/ε' 8), γίνεται ένας διαχωρισμός μεταξύ φωτός και σκότους. Για τον Πέτρο, ο Λόγος του Θεού έλαμψε σε σκοτεινό τόπο. Γι' αυτό προτρέπει να προσέχουμε σ' αυτό το φως και να το ακολουθούμε μέχρι να «έλθη η αυγή της ημέρας και ο φωσφόρος ανατείλει εν ταις καρδίαις υμών». Είμαστε αμαρτωλοί που ζουν σε έναν έκπτωτο και σκοτεινό κόσμο. Χρειαζόμαστε την υπερφυσική δύναμη του Θεού που θα μας οδηγήσει από αυτό το σκοτάδι στο φως, και αυτό το φως είναι ο Ιησούς. Ο Πέτρος δίνει στους αναγνώστες του έναν στόχο. Ορισμένοι πιστεύουν πως η έκφραση «η αυγή της ημέρας» παραπέμπει στη Δευτέρα Παρουσία του Ιησού. Και παρότι αυτή είναι η απώτερη ελπίδα μας, η ιδέα του «φωσφόρου» παραπέμπει σε κάτι πιο άμεσο και προσωπικό. Είναι μία αναφορά στον Ιησού που είναι «ο αστήρ ο λαμπρός και ορθρινός» (Αποκ. 2/β' 28, 22/κβ' 16). Το ότι ανατέλλει στην καρδιά μας σημαίνει πως γνωρίζουμε τον Ιησού, στηριζόμαστε σ' Αυτόν και βιώνουμε τον ζωντανό Χριστό στην προσωπική μας ζωή. Ο Ιησούς δεν πρέπει να είναι απλώς μία δογματική αλήθεια, αλλά το κέντρο της ύπαρξής μας και η πηγή της ελπίδας και της πίστης μας. Επομένως, ο Πέτρος εδραϊώνει έναν ξεκάθαρο σύνδεσμο μεταξύ της μελέτης του Λόγου του Θεού και της σώζουσας σχέσης με τον Ιησού τον «φωσφόρο».

Και φυσικά, το φως που λάμπει μέσα μας θα μπορέσουμε να το μεταδώσουμε και στους άλλους. «Όλη η γη πρέπει να φωτιστεί με την δόξα της αλήθειας του Θεού. Το φως πρέπει να λάμψει σε όλες τις χώρες και τους ανθρώπους. Και εκείνοι που έλαβαν το φως πρέπει με τη σειρά τους να το μεταδώσουν.

Το Πρωινό Άστρο έχει ανατείλει σ' εμάς, και εμείς πρέπει να αντικατοπτρίσουμε το φως Του στο δρόμο εκείνων που βρίσκονται στο σκοτάδι.» Ε. Χουάιτ, Christian Experience and Teachings of Ellen G. White, σ. 220.

**ΣΚΕΨΗ:** Πώς η προσωπική μελέτη του Λόγου σας βοηθά να γνωρίσετε καλύτερα τον Ιησού;

Τετάρτη 31 Μαΐου

**«ΒΕΒΑΙΟΤΕΡΟΝ ΤΟΝ ΠΡΟΦΗΤΙΚΟΝ ΛΟΓΟΝ»**

Διαβάστε Β' Πέτρ. 1/α' 19-21. Σε ποιες προφητείες αναφέρεται ο Πέτρος; Τι εννοεί όταν λέει «ουδεμία προφητεία της γραφής, γίνεται εξ ίδιας του προφητεύοντος διασαφήσεως»;

.....

Ο Πέτρος ότι ο Χριστιανισμός δεν βασίζεται σε μύθους (Β' Πέτρ. 1/α' 16), αλλά σε αυτόπτες μάρτυρες (Β' Πέτρ. 1/α' 16-18), και στις προφητείες της Αγίας Γραφής (Β' Πέτρ. 1/α' 19-21), όπως είδαμε και στην πρώτη του επιστολή (Α' Πέτρ. 1/α' 10-12). Επίσης, δηλώνει ότι «ουδεμία προφητεία της γραφής γίνεται εξ ίδιας του προφητεύοντος διασαφήσεως» (Β' Πέτρ. 1/α' 20). Εδώ, ο Πέτρος δεν μας αποτρέπει από το να μελετάμε μόνοι μας την Αγία Γραφή. Αυτή η σκέψη έρχεται σε αντίθεση με τα λόγια του, «αναζωσθέντες τας οσφύας της διανοίας σας» (Α' Πέτρ. 1/α' 13), και με την αναφορά του στην έρευνα που έκαναν οι προφήτες σχετικά με τις προφητείες που έλαβαν (Α' Πέτρ. 1/α' 10).

Τι εννοούσε τότε ο Πέτρος; Η πρώτη εκκλησία αύξανε ενωμένη στη μελέτη του Λόγου του Θεού. Οι Χριστιανοί είμαστε μέλη του σώματος του Χριστού (Α' Κορ. 12/ιβ' 12-14, 27). Και ο Πέτρος εδώ μιλάει ενάντια στο είδος της μελέτης που απορρίπτει τις απόψεις της κοινωσίας των πιστών. Μέσα από τις αλληλεπιδράσεις μας με άλλους μπορούμε να αυξηθούμε ως κοινότητα. Το Άγιο Πνεύμα εργάζεται τόσο μεμονωμένα όσο και συνολικά. Απόψεις μπορούν να ακουστούν, να εξεταστούν, να εμβαθύνουν. Εκείνος όμως που εργάζεται αρνούμενος την συνεργασία των άλλων, είναι πιθανότερο να βγάλει λάθος συμπεράσματα, ιδιαίτερα όσον αφορά την ερμηνεία προφητειών. Στα επόμενα εδάφια βλέπουμε τους λόγους για τους οποίους ο Πέτρος κάνει αυτήν την παρατήρηση. Απευθύνεται σε Χριστιανούς που έχουν ανάμεσά τους ψευδοπροφήτες και ψευδοδιδασκάλους (Β' Πέτρ. 2/β' 1). Τους παρακινεί να αφήσουν την ερμηνεία της Αγίας Γραφής στο σύνολο της εκκλησίας. Πόσοι άνθρωποι παρασύρθηκαν από φανατισμό και πλάνες επειδή αρνήθηκαν να ακούσουν την καθοδηγούμενη από το Άγιο Πνεύμα κοινωσία των πιστών; Και ο ίδιος κίνδυνος εξακολουθεί να υπάρχει και σήμερα.

**ΣΚΕΨΗ:** Γιατί είναι σημαντικό το να είμαστε δεκτικοί στις συμβουλές της εκκλησίας; Την ίδια στιγμή, μέχρι ποιο σημείο μπορούμε να αποδεχόμαστε τις απόψεις των άλλων;

Πέμπτη 1 Ιουνίου

## Ο ΛΟΓΟΣ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ

Όπως είδαμε, ο Πέτρος δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην Αγία Γραφή. Στη Β' Πέτρ. 1/α' 19-21 έχουμε μία δυνατή διαβεβαίωση της σπουδαιότητας της Αγίας Γραφής στη Χριστιανική μας εμπειρία και για την θεοπνευστία των Γραπτών. Το μήνυμά του είναι ξεκάθαρο στη Β' Πέτρ. 1/α' 21. Η Αγία Γραφή δεν γράφτηκε «εκ θελήματος ανθρώπου» και ούτε είναι ανθρώπινης επιπόνησης όπως τα άλλα βιβλία. Είναι ένα βιβλίο που δημιουργήθηκε μέσω της δύναμης του Αγίου Πνεύματος, σε συνεργασία με τους «άγιους ανθρώπους του Θεού.»

Διαβάστε Β' Τιμ. 3/γ' 15-17. Πώς αυτά τα εδάφια μας βοηθάνε να καταλάβουμε την συμμετοχή της Αγίας Γραφής στη ζωή μας; Πώς ενισχύουν την αλήθεια της Β' Πέτρ. 1/α' 19-21;

.....  
Αφού προειδοποίησε τον Τιμόθεο για τους κινδύνους που θα αντιμετώπιζε ο ίδιος και η εκκλησία, ο Παύλος αναφέρεται στη σπουδαιότητα της Αγίας Γραφής. «Όλη η γραφή είναι θεόπνευστος, και ωφέλιμος προς διδασκαλίαν, προς έλεγchon, προς επανόρθωσιν, προς εκπαίδευσιν την μετά της δικαιοσύνης» (Β' Τιμ. 3/γ' 16).

Ας δούμε τρία σημεία.

**Διδασκαλία:** Οι διδασκαλίες της εκκλησίας είναι πεποιοθήσεις που αφορούν διάφορα Βιβλικά θέματα που θεωρούνται σημαντικά στον Λόγο του Θεού. Κάθε δόγμα πρέπει να είναι Χριστοκεντρικό, και να μας διδάσκει πώς θα ζήσουμε σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, «το αγαθόν και ευάρεστον και τέλειον» (Ρωμ. 12/ιβ' 2).

**Καθοδήγηση:** Ο Παύλος λέει στον Τιμόθεο πως η Αγία Γραφή είναι ωφέλιμη «προς έλεγchon, προς επανόρθωσιν, προς εκπαίδευσιν την μετά της δικαιοσύνης» (Β' Τιμ. 3/γ' 16). Και ο Πέτρος στην ουσία λέει το ίδιο πράγμα όταν παρομοιάζει την προφητεία «ως εις λύχον φέγγοντα εν σκοτεινώ τόπω» (Β' Πέτρ. 1/α' 19). Με άλλα λόγια, η Αγία Γραφή μάς οδηγεί και μας δείχνει ποιο είναι το σωστό από το λάθος. Εμπνευσμένη από το Άγιο Πνεύμα, η Αγία Γραφή είναι το αποκαλυμμένο θέλημα του Θεού.

**«Να σε σοφίσωσιν εις σωτηρίαν»:** Όταν ο Παύλος λέει πως τα ιερά γράμματα μπορούν «να σε σοφίσωσιν εις σωτηρίαν» (Β' Τιμ. 3/γ' 15), στην πραγματικότητα λέει πως η Αγία Γραφή δείχνει τον Ιησού. Η σωτηρία βασίζεται στην πίστη ότι ο Ιησούς πέθανε για τις αμαρτίες μας.

Δόγμα, ηθική καθοδήγηση, και γνώση της σωτηρίας: γι' αυτό ο Πέτρος λέει για τον Λόγο του Θεού «κάννετε καλά να προσέχετε, ως

εις λύχνον φέγγοντα εν σκοτεινώ τόπω, εωσού έλθη η αυγή της ημέρας και ο φωσφόρος ανατείλη εν ταις καρδίαις υμών» (Β' Πέτρ. 1/α' 19).

**Παρασκευή 2 Ιουνίου**

**Δύση ηλίου: 20:42'**

### **Περαιτέρω μελέτη:**

«Το πρώτιστο και ύψιστο καθήκον κάθε λογικού ανθρώπου είναι να μάθει από τις Γραφές τι είναι αλήθεια ώστε να την ακολουθήσει, ενθαρρύνοντας και άλλους να μιμηθούν το παράδειγμά του. Καθημερινά θα πρέπει να μελετούμε τη Βίβλο με επιμέλεια, εμβαθύνοντας προσεκτικά στην κάθε σκέψη και συγκρίνοντας τα διάφορα εδάφια μεταξύ τους... Οι πιο αληθοφανείς εκδοχές της Βίβλου έχουν περιπλεχθεί μέσα στη σκιά και στην αμφιβολία από ανθρώπους εγγράμματους οι οποίοι με τη δικαιολογία της πολυμάθειας διδάσκουν ότι υπάρχουν στη Γραφή μυστικές, απόρρητες πνευματικές έννοιες που η χρησιμοποιούμενη γλώσσα τις καθιστά ακατανόητες. Αυτοί είναι οι ψευτοδάσκαλοι... Η γλώσσα της Βίβλου πρέπει να ερμηνεύεται με την πιο ευνόητη σημασία της, εκτός από τις περιπτώσεις εκείνες όπου χρησιμοποιούνται σύμβολα ή παραστάσεις. Ο Χριστός έδωσε την υπόσχεση: “Εάν τις θέλη να κάμη το θέλημα Αυτού, θέλει γνωρίσει περί της διδαχής.” (Ιωάν. 7/ζ' 17). Αν ήθελαν μόνο οι άνθρωποι να δεχθούν τη Βίβλο όπως είναι γραμμένη, αν δεν επενέβαιναν οι ψευτοδάσκαλοι για να παραπλανούν και να συγχέουν τα πνεύματά τους, θα επιτελείτο ένα τέτοιο έργο στη γη που θα χαροποιούσε τους αγγέλους και θα οδηγούσε στην ποιμνη του Χριστού χιλιάδες πρόβατα χαμένα τώρα μέσα στην πλάνη.» Ε. Χουάιτ, Τ.Π.Σ., σ. 714, 715.

### **Ερωτήσεις για συζήτηση:**

1. Ποιες άλλες σημαντικές αρχές περιλαμβάνονται στην σωστή κατανόηση της Αγίας Γραφής;
2. Ο Μαρτίνος Λούθηρος έγραψε, «Η Αγία Γραφή έχει μέσα της το φως», εννοώντας πως για την κατανόηση μίας περικοπής μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε κάποια άλλη περικοπή. Ποια παραδείγματα αυτής της αρχής μπορείτε να βρείτε;
3. Αναφερθείτε στα γεγονότα που επηρέασαν σημαντικά την Χριστιανική σας εμπειρία. Τι κοινό έχουν συνήθως αυτά τα γεγονότα; Τι μπορείτε να διδαχτείτε από τις εμπειρίες των άλλων;
4. Εάν κάποιος σας ρωτούσε πώς η μελέτη της Αγίας Γραφής μπορεί να δυναμώσει τη σχέση σας με τον Κύριο, τι θα του απαντούσατε; Τι έχετε διδαχθεί από την προσωπική σας πείρα να γνωρίσετε τον Κύριο Ιησού μέσω της μελέτης του Λόγου Του;