

12. Η ΗΜΕΡΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ



ΕΔΑΦΙΟ ΜΝΗΜΗΣ: «Επειδή λοιπόν πάντα ταύτα διαλύονται, ο-ποίοι πρέπει να ήσθε σεις εις πολίτευμα άγιον και ευσεβειαν» Β' Πέτρου 3/γ' 11.

Για τη μελέτη αυτής της εβδομάδας, διαβάστε: Β' Πέτρ. 3/γ' 1,2, Ιωάν. 21/κα' 15-17, Β' Πέτρ. 3/γ' 3-13, Ψαλμ. 90/4' 4, Ματθ. 24/κδ' 43-51, Β' Πέτρ. 3/γ' 14-18.

Στο παρελθόν, όσοι δεν πίστευαν στον Θεό θεωρούνταν αναξιόπ-στοι ακόμα και επικίνδυνοι. Γιατί εφόσον δεν πίστευαν στον Θεό, δεν πίστευαν και στην επερχόμενη κρίση όπου θα πρέπει να λογο-δοτήσουν σ' Αυτόν για τα έργα τους. Έτσι, χωρίς αυτό ως έναυσμα οι άνθρωποι έχουν μεγαλύτερη ροπή προς το κακό.

Παρότι αυτή η άποψη σήμερα θεωρείται απαρχαιωμένη (και πολι-τικά λανθασμένη), κανείς δεν μπορεί να αρνηθεί την λογική πίσω από αυτήν. Φυσικά, πολλοί άνθρωποι δεν χρειάζονται τον φόβο της μελλοντικής κρίσης για να κάνουν το σωστό. Παρόλα αυτά ό-μως η προοπτική ότι θα λογοδοτήσουν στον Θεό, σίγουρα τους βοηθά να διορθώσουν τη συμπεριφορά τους.

Όπως έχουμε δει ο Πέτρος δεν φοβόταν να προειδοποιήσει για την κρίση που θα αντιμετώπιζαν όσοι έκαναν το κακό, επειδή η Αγία Γραφή είναι ξεκάθαρη ότι αυτή η κρίση θα αποδοθεί. Στα πλαίσια αυτά, ο Πέτρος μιλάει για τις έσχατες ημέρες, την κρίση, την Δευτέ-ρα Παρουσία του Ιησού και τον καιρό όπου, «τα στοιχεία δε πυρα-κτούμενα θέλουσι διαλυθή» (Β' Πέτρ. 3/γ' 10). Ο Πέτρος ήξερε πως όλοι είμαστε αμαρτωλοί, και έτσι ρωτά: «Οποίοι πρέπει να ήσθε σεις εις πολίτευμα άγιον και ευσεβειαν;» (Β' Πέτρ. 3/γ' 11).

Κυριακή 11 Ιουνίου

ΓΡΑΜΜΗ ΕΞΟΥΣΙΑΣ

Ο Πέτρος προειδοποίησε τους αναγνώστες του για τις επικίνδυνες διδασκαλίες που θα αντιμετώπιζε η εκκλησία. Προειδοποίησε για εκείνους που υπόσχονταν ελευθερία ενώ στην πραγματικότητα οδηγούσαν τους ανθρώπους πίσω στα δεσμά της αμαρτίας – το αντίθετο της ελευθερίας που μας έχει υποσχεθεί ο Χριστός. Δυστυχώς, αυτή δεν ήταν η μόνη ψευδής διδασκαλία που θα αντιμετώπιζε η εκκλησία. Και μία άλλη επικίνδυνη θα εμφανιζόταν. Ωστόσο, πριν αναφερθεί σ' αυτήν τη συγκεκριμένη προειδοποίηση, λέει κάτι άλλο.

Διαβάστε Β' Πέτρ. 3/γ' 1,2. Πού στρέφει ο Πέτρος τους αναγνώστες του για να ακούσουν αυτά που τους γράφει; Δείτε επίσης Ιωάν. 21/κα' 15-17.

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Ο Πέτρος τους θυμίζει τα εμπνευσμένα λόγια που είχαν ειπωθεί από τους «άγιους προφήτες». Για μία ακόμη φορά τους έστρεψε στην Αγία Γραφή, στην Παλαιά Διαθήκη. Τους θύμισε ότι είχαν «βεβαιότερον τον προφητικόν λόγον» (Β' Πέτρ. 1/α' 19). Ήθελε να είναι σίγουρος ότι τα πιστεύω τους βασίζονταν στον Λόγο του Θεού. Τίποτα στην Καινή Διαθήκη δεν τεκμηριώνει την άποψη ότι η Παλαιά Διαθήκη δεν έχει πλέον ισχύ ή δεν είναι τόσο σημαντική. Απεναντίας, η μαρτυρία της Παλαιάς Διαθήκης εδραιώνει την αξιοπιστία της Καινής και τους ισχυρισμούς του Πέτρου για τον Ιησού.

Ο Πέτρος στη συνέχεια δείχνει πως από τους «άγιους προφήτες» της Παλαιάς Διαθήκης έρχεται η δική του εξουσία ως ένας «των αποστόλων του Κυρίου και Σωτήρος». Ήταν σαφές πως το κάλεσμα αυτό το έλαβε από τον Κύριο για το έργο του αυτό. Γι' αυτό και μιλούσε με τόση βεβαιότητα και πεποίθηση. Ήξερε την πηγή του μηνύματός του.

ΣΚΕΨΗ: Γιατί πρέπει ο Λόγος του Θεού να είναι η απόλυτη εξουσία στη ζωή μας, και όχι η δική μας νοοτροπία και κρίση; (Άλλωστε για ποιον άλλο λόγο τηρούμε το Σάββατο ως έβδομη ημέρα, αν όχι για τον Λόγο του Θεού;)

Δευτέρα 12 Ιουνίου

ΟΙ ΧΛΕΥΑΣΤΕΣ

Αφού υπενθύμισε στους αναγνώστες του, «τους λόγους τους προλαληθέντας υπό των αγίων προφητών, και την παραγγελίαν ημών των αποστόλων του Κυρίου και Σωτήρος» (Β' Πέτρ. 3/γ' 2), ο Πέτρος συνεχίζει με μία ιδιαίτερη προειδοποίηση. Πιθανώς, επειδή ήξερε πόσο επικίνδυνη θα ήταν αυτή η διδασκαλία, προσπάθησε να δείξει πρώτα την εξουσία που είχε για αυτά που έγραφε.

Διαβάστε Β' Πέτρ. 3/γ' 3,4. Τι επιχειρήματα φέρνουν οι σκεπτικιστές σχετικά με την επιστροφή του Χριστού;

.....

.....

Υπάρχει μία σημαντική ομοιότητα μεταξύ εκείνων που προωθούν την ψεύτικη ελευθερία και εκείνων που αμφισβητούν την Δευτέρα Παρουσία. Η πρώτη ομάδα ενεργεί σύμφωνα με την σάρκα «με επιθυμίαν ακαθαρσίας» (Β' Πέτρ. 2/β' 10) ενώ εκείνοι που αρνούνται την επιστροφή του Χριστού περπατούν «κατά τας ιδίας αυτών επιθυμίας» (Β' Πέτρ. 3/γ' 3). Δεν είναι συμπτωματικό το ότι τα αμαρτωλά πάθη οδηγούν σε ψευδείς διδασκαλίες.

Οι χλευαστές για τους οποίους προειδοποιεί, ρωτούν, «Που είναι η υπόσχεσις της παρουσίας αυτού;» (Β' Πέτρ. 3/γ' 4). Έτσι, προκαλούν τους Χριστιανούς για την πεποίθησή τους στην επικείμενη επιστροφή του Ιησού στη γη. Άλλωστε, επειδή αναφέρεται στις έσχατες ημέρες, αυτοί οι χλευαστές θα φέρουν ως επιχειρήματα την αδιαμφισβήτητη πραγματικότητα ότι πολλοί Χριστιανοί έχουν πεθάνει και τα πράγματα συνεχίζουν να υπάρχουν όπως πάντα.

Με μία πρώτη ματιά, η ερώτησή τους δεν είναι παράλογη. Ακόμη και ο άγιος Ενώχ, όπως αναφέρει η Ε. Χουάιτ, «ανησυχούσε για την κατάσταση των νεκρών. Είχε την εντύπωση ότι οι δίκαιοι και οι ασεβείς θα κατέληγαν εξίσου στο χώμα και ότι αυτό θα ήταν το τέλος τους.» Π. Π. σ. 67. Εάν ο Ενώχ ο οποίος έζησε πριν τον Κατακλισμό, αναρωτιόταν, πόσο μάλλον εκείνοι που έζησαν χιλιάδες χρόνια μετά από αυτόν και όσοι θα ζουν μέχρι τις «έσχατες ημέρες»; Και όσον αφορά εμάς σήμερα, τους Χριστιανούς Αντιβεντιστές της Εβδόμης Ημέρας που η ονομασία μας έχει άμεση σχέση με την Δευτέρα Παρουσία του Χριστού είναι αλήθεια πως ερχόμαστε αντιμέτωποι με χλευαστές, όπως ακριβώς είχε προβλέψει ο Πέτρος.

ΣΚΕΨΗ: Πώς αντιμετωπίζετε το γεγονός ότι ο Χριστός δεν έχει έρθει ακόμη;

Τρίτη 13 Ιουνίου

«ΧΙΛΙΑ ΕΤΗ ΩΣ ΗΜΕΡΑ ΜΙΑ»

Διαβάστε Β' Πέτρ. 3/γ' 8-10. Πώς απαντά ο Πέτρος στο επιχείρημα των χλευαστών; Τι λέει που θα μας βοηθά να καταλάβουμε γιατί ο Χριστός δεν έχει επιστρέψει ακόμη;

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Όσον αφορά το ότι η φύση του κόσμου δεν έχει αλλάξει, ο Πέτρος θυμίζει στους αναγνώστες του ότι αυτό δεν ισχύει. (Προσέξτε πώς ο Πέτρος ανατρέπει στον Λόγο του Θεού ως πηγή του.) Υπήρχε μία εποχή απόλυτης κακίας που οδήγησε τον Θεό να καταστρέψει τον κόσμο με Κατακλυσμό (Β' Πέτρ. 3/γ'6). Και είναι αλήθεια ότι ο Κατακλυσμός έφερε τόσο μεγάλη αλλαγή στον κόσμο, που είναι ορατή μέχρι και σήμερα. Ο Πέτρος στη συνέχεια αναφέρει πως την επόμενη φορά ο κόσμος θα καταστραφεί με φωτιά, και όχι με νερό (Β' Πέτρ. 3/γ' 10).

Επίσης έγραψε: «Παρά Κυρίω μία ημέρα είναι ως χίλια έτη, και χίλια έτη ως ημέρα μία» (Β' Πέτρ. 3/γ' 8). Τα λόγια του αυτά μας θυμίζουν τα λόγια στον Ψαλμ. 90/4' 4, «Διότι χίλια έτη ενώπιόν σου είναι ως ημέρα η χθές, ήτις παρήλθε, και ως φυλακή νυκτός.» Με άλλα λόγια, η αντίληψή μας για τον χρόνο δεν είναι ίδια με του Θεού, και έτσι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί με την κρίση μας για τον χρόνο. Ανθρωπίνως, η έλευση του Χριστού μοιάζει να καθυστερεί. Από την πλευρά του Θεού όμως, δεν υπάρχει καμία καθυστέρηση. Για την ακρίβεια, ο Πέτρος αναφέρει ότι μας δόθηκε επιπλέον χρόνος επειδή ο Θεός δεν θέλει να χαθεί κανείς, και εκδηλώνει μακροθυμία ώστε όλοι να μετανοήσουν (Β' Πέτρ. 3/γ' 9).

Ωστόσο, ο Πέτρος προειδοποιεί πως δεν πρέπει να δούμε την μακροθυμία του Θεού ως ευκαιρία να αναβάλλουμε την απόφασή μας για τον Ιησού. Η ημέρα του Κυρίου θα έρθει αναπάντεχα όπως ο κλέφτης τη νύχτα. Ωστόσο, θα γίνει αντιληπτή. Όπως αναφέρει ο Πέτρος, «οι ουρανοί θέλουσι παρέλθει με συριγμόν, τα στοιχεία δε πυρακτούμενα θέλουσι διαλυθή» (Β' Πέτρ. 3/γ' 10). Επομένως, το μήνυμα του Πέτρου μοιάζει με του Παύλου, «ιδού, τώρα καιρός ευπρόσδεκτος, ιδού, τώρα ημέρα σωτηρίας» (Β' Κορ. 6/ς' 2).

Τετάρτη 14 Ιουνίου

ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΝ;

Ένας νέος προσπάθησε να δώσει την μαρτυρία του στη μητέρα του. Της μίλησε για την θυσία του Ιησού και την υπόσχεση της επιστροφής Του. Ήταν χαρούμενος γιατί πίστευε πως έδωσε καλή μαρτυρία. Όταν τελείωσε το μικρό του κήρυγμα για τον Ιησού και την Δευτέρα Παρουσία, η μητέρα του τον κοίταξε και του είπε: «Και λοιπόν; Τι έχει να κάνει αυτό με μένα;»

Διαβάστε Β' Πέτρ. 3/γ' 11-13. Πώς απαντούν αυτά τα εδάφια στην ερώτηση, «Και λοιπόν; Τι έχει να κάνει αυτό με μένα;» Δείτε Μαθθ. 24/κδ' 43-51.

.....
Όπως ξέρουμε το όνομά μας Χριστιανοί Αντβεντιστές της Εβδόμης Ημέρας φανερώνει το πιστεύω μας για την επιστροφή του Χριστού. Η διδασκαλία αυτή είναι θεμελιώδης, καθώς η Χριστιανική μας πίστη θα ήταν ανούσια χωρίς την επιστροφή του Χριστού και όλων όσων συνεπάγονται μ' αυτήν. Δεν κινδυνεύουμε όμως να γίνουμε όπως ο αχρείος δούλος της παραβολής στο Μαθθ. 24/κδ' 43-51; Μπορεί να μην κάνουμε το ίδιο κακό όπως αναφέρει η παραβολή, αλλά αυτό δεν είναι το ζητούμενο, άλλωστε πρόκειται για παραβολή. Αντιθέτως, η παραβολή μας προειδοποιεί για τον κίνδυνο να χαλαρώσουμε τις αρχές μας, ιδιαίτερα όσον αφορά τον τρόπο που συμπεριφερόμαστε στους άλλους, μοιάζοντας περισσότερο στον κόσμο και χάνοντας τον ζήλο μας για την επιστροφή του Κυρίου. Κατά καιρούς ορισμένοι ισχυρίζονται ότι έχουν βρει την ημερομηνία της επιστροφής του Χριστού. Παρόλα αυτά, ο μεγαλύτερος κίνδυνος που αντιμετωπίζουμε ως εκκλησία δεν είναι το να θέσουμε ημερομηνίες για την επιστροφή του Χριστού, αλλά καθώς τα χρόνια περνούν η υπόσχεση της Δευτέρας Παρουσίας να μην έχει πια κεντρική θέση στη σκέψη μας. Κάθε μέρα είμαστε όλο και πιο κοντά στην Δευτέρα Παρουσία. Από την άλλη, όσο περνάει ο καιρός τόσο ευκολότερο είναι να πιστέψουμε ότι η επιστροφή Του είναι τόσο μακριά που δεν επηρεάζει την καθημερινότητά μας. Η Αγία Γραφή μάς προειδοποιεί για αυτόν τον εφησυχασμό. Όπως ο Πέτρος είπε, εφόσον ο Ιησούς θα επιστρέψει για να μας κρίνει, εμείς ως Χριστιανοί πρέπει να ζούμε μία άγια και ευσεβή ζωή (Β' Πέτρ. 3/γ' 11). Η Δευτέρα Παρουσία, όποτε κι αν συμβεί, πρέπει να επηρεάσει τον τρόπο που τώρα ζούμε.

ΣΚΕΨΗ: Κατά πόσο η Δευτέρα Παρουσία επηρεάζει την καθημερινότητα και τον τρόπο σκέψης σας; Τι δείχνει η απάντησή σας για την ζωή και την πίστη σας;

Πέμπτη 15 Ιουνίου

ΥΣΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΗ

Ο Πέτρος ολοκληρώνει την επιστολή του με το θέμα που κυριαρχεί από την αρχή: να είστε άγιοι και «να φυλάττεσθε, διά να μη παρασυρθήτε με την πλάνην των ανόμων» (Β' Πέτρ. 3/γ' 17).

Διαβάστε Β' Πέτρ. 3/γ' 14-18. Σε ποιον κάνει έκκληση ο Πέτρος και τι προειδοποίηση εμπεριέχει η έκκλησή του αυτή;

.....

.....

.....

Είναι ενδιαφέρον το ότι ο Πέτρος ολοκληρώνει την επιστολή του αναφερόμενος στα γραπτά του αγαπητού αδελφού Παύλου (Β' Πέτρ. 3/γ' 15). Και ο Παύλος επίσης, έγραψε για την ανάγκη να ζούμε ειρηνικά μέχρι την έλευση του Ιησού και να χρησιμοποιούμε τον χρόνο μας στο να ζούμε ευσεβώς (δείτε Ρωμ. 2/β' 4, 12/ιβ' 18, Φιλιπ. 2/β' 12).

Επιπλέον, η αναφορά του Πέτρου στα γραπτά του Παύλου δείχνει πόσο σημαντικά θεωρούνταν τα γραπτά του, από την αρχή κιόλας της Χριστιανικής ιστορίας. Φυσικά δεν μπορούμε να ξέρουμε εάν ο Πέτρος αναφερόταν σε όλα τα γραπτά του Παύλου ή σε κάποια από αυτά. Παρόλα αυτά, σύμφωνα με τα σχόλιά του, οι επιστολές του Παύλου εκτιμούνταν ιδιαίτερα. Τέλος, ο Πέτρος προειδοποιεί τους αναγνώστες του να μην διαστρεβλώνουν τα γραπτά του Παύλου, ούτε και τα άλλα βιβλία της Αγίας Γραφής («λοιπάς γραφάς»), τα βιβλία του Μωυσή και των προφητών. Εδώ βλέπουμε πως από την αρχή κιόλας τα γραπτά του Παύλου εκλαμβάνονταν ως θεόπνευστα μαζί με τα υπόλοιπα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης. Και σύμφωνα με τα όσα διαβάσαμε νωρίτερα για τους ψευδοδιδασκάλους που υπόσχονταν ελευθερία, πιθανόν να χρησιμοποίησαν τα λόγια του Παύλου για την ελευθερία και την χάρη ως δικαιολογία της αμαρτωλής τους συμπεριφοράς. Ο Παύλος έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη δικαίωση μέσω πίστης μόνο, (Ρωμ. 3/γ' 21,22) ωστόσο, πουθενά δεν δίνει την άδεια στους ανθρώπους να αμαρτάνουν (δείτε Ρωμ. 6/ς' 1-14). Ο ίδιος ο Παύλος ήρθε αντιμέτωπος με εκείνους που διαστρέβλωσαν τα λόγια του σχετικά με την δικαίωση μέσω πίστης. Ωστόσο, ο Πέτρος προειδοποιεί πως όσοι διαστρεβλώνουν τα γραπτά οδηγούνται «προς την ιδίαν αυτών απώλειαν» (Β' Πέτρ. 3/γ' 16).

ΣΚΕΨΗ: Ποιες επιλογές σας, θα σας βοηθήσουν να ζήσετε όπως ο Ιησούς Χριστός σας καλεί να ζήσετε;

Περαιτέρω μελέτη:

Από την δική μας πλευρά η Δευτέρα Παρουσία μοιάζει πως έχει καθυστερήσει. Ο Ιησούς προφανώς ήξερε ότι θα αισθανόμασταν έτσι, και γι' αυτό μέσω παραβολών, προειδοποίησε για τους κινδύνους που διατρέχουμε εάν δεν είμαστε προσεκτικοί και αγρυπνοι. Στην παραβολή των δύο δούλων στο Ματθ. 24/κδ' 45-51, και οι δύο περίμεναν τον κύριό τους να επιστρέψει, αλλά με διαφορετικό τρόπο. Ο ένας αποφάσισε να είναι ανά πάσα στιγμή έτοιμος για την επιστροφή του κυρίου του. Ο άλλος, σκέφτηκε πως ο κύριός του θα αργούσε και έτσι άρπαξε την ευκαιρία να κάνει το κακό. «Επειδή δεν γνωρίζουμε τον ακριβή χρόνο της έλευσής Του, μας δίνεται η εντολή να αγρυπνούμε. “Μακάριοι οι δούλοι εκείνοι, τους οποίους ελθών ο Κύριος θέλει ευρεί αγρυπνούντας.” (Λουκά 12/ιβ' 37). Εκείνοι που αγρυπνούν περιμένοντας τον ερχομό του Κυρίου, δεν περιμένουν παραμένοντας αδρανείς. Το να προσμένει κανείς την έλευση του Χριστού θα πει να οδηγεί τους ανθρώπους να έχουν το φόβο του Θεού και να φοβούνται τις τιμωρές κρίσεις Του για την παράβαση. Θα πει να τους κάνει να ιδούν πόσο τεράστια αμαρτία είναι η απόρριψη της προσφερόμενης ευσπλαχνίας Του. Εκείνοι που περιμένουν τον Κύριο, εξαγνίζουν τις ψυχές τους με υπακοή στην αλήθεια.» Ε. Χουάιτ, Ζ.Χ. σ. 607,608.

Ερωτήσεις για συζήτηση:

1. Με ποιους τρόπους αντιμετωπίζουμε το γεγονός ότι ο Χριστός δεν έχει επιστρέψει ακόμη; Τι μπορούμε να μάθουμε ο ένας από τον άλλον;
2. Ποιες διδασκαλίες και πιστεύω που έχουμε ως Χριστιανοί Αντιβεντιστές δεν προέρχονται από την κουλτούρα, την παράδοση ή την λογική, αλλά έρχονται αποκλειστικά από τον Λόγο του Θεού;
3. Όπως είδαμε, ο Πέτρος συνέδεσε τις αμαρτωλές επιθυμίες και τα πάθη με τις ψευδείς διδασκαλίες. Γιατί δεν είναι σύμπτωση το ότι τα αμαρτωλά πάθη οδηγούν σε ψευδείς διδασκαλίες; Πώς συνδέονται αυτά μεταξύ τους;
4. Ο Αλβέρτος Αϊνστάιν μίλησε για τη σχετικότητα του χρόνου. Σύμφωνα με την θεωρία του, τα μήκη που μετρούν δύο παρατηρητές που κινούνται με διαφορετική ταχύτητα, είναι διαφορετικά. Για τον ταχύτερο παρατηρητή τα μήκη είναι μικρότερα. Ο χρόνος είναι ένα μυστήριο που δεν μπορούμε να κατανοήσουμε πλήρως. Πώς αυτή η ιδέα μπορεί να σας βοηθήσει να συνειδητοποιήσετε πως ο χρόνος για τον Θεό δεν είναι ίδιος όπως είναι για μας, ιδιαίτερα όσον αφορά την επιστροφή του Χριστού;