

13. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΙΣ Α' ΚΑΙ Β' ΠΕΤΡΟΥ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ



ΕΔΑΦΙΟ ΜΝΗΜΗΣ: «Ὅστις τας αμαρτίας ἡμῶν αὐτός εβάστασεν ἐν τῷ σώματι αὐτοῦ ἐπὶ τοῦ ξύλου, διὰ νὰ ζήσωμεν ἐν τῇ δικαιοσύνῃ, ἀποθανόντες κατὰ τας αμαρτίας· “με τοῦ οποίου τὴν πληγὴν ἰατρεύθητε”.» Α' Πέτρου 3/γ' 18.

Για τη μελέτη αυτής της εβδομάδας, διαβάστε: Ησ. 53/νγ' 5,6,9, Λευιτ. 16/ις' 16-19, 11/ια' 44, Ρωμ. 13/ιγ' 1-7, Α' Κορ. 14/ιδ' 40, Β' Τιμ. 3/γ' 16.

Οι επιστολές του Πέτρου γράφτηκαν για πρακτικούς σκοπούς. Στην πρώτη του επιστολή, ο Πέτρος αναφέρθηκε στους διωγμούς των Χριστιανών. Στην δεύτερη επιστολή, το θέμα ήταν οι ψευδοδιδάσκαλοι. Ο Πέτρος έγραψε με εξουσία και προσπάθησε να ενθαρρύνει τους αναγνώστες και να τους προειδοποιήσει για τις προκλήσεις που θα αντιμετώπιζαν. Το σημαντικό είναι ότι ο Πέτρος ανταποκρίνεται και στα δύο ζητήματα με θεολογικούς όρους. Οι θλίψεις που ήταν αποτέλεσμα διωγμού, οδήγησαν τον Πέτρο να σκεφτεί τα πάθη και τον θάνατο του Ιησού που έφερε τη σωτηρία μας. Οι ψευδοδιδάσκαλοι θα έρθουν αντιμέτωποι με την κρίση, κρίση όταν θα επιστρέψει ο Ιησούς στη γη, μετά τα χίλια έτη με τους πιστούς στον ουρανό. Αυτά είναι ορισμένα από τα θέματα που τίγονται στις δύο επιστολές του Πέτρου.

Την τελευταία αυτή εβδομάδα θα δούμε πιο αναλυτικά πέντε από τα θέματα που έθιξε ο Πέτρος: τα πάθη του Ιησού που οδηγεί στη σωτηρία μας, την επίγνωση και την ανταπόκρισή μας στο ότι ο Θεός θα μας κρίνει στην τελική κρίση, την ελπίδα για την προσεχή έλευση του Ιησού, τάξη στην κοινωνία και στην εκκλησία, και τον ρόλο της Αγίας Γραφής για καθοδήγηση στη ζωή μας.

Κυριακή 18 Ιουνίου

ΤΑ ΠΑΘΗ, Ο ΙΗΣΟΥΣ, ΚΑΙ Η ΣΩΤΗΡΙΑ

Διαβάστε τα παρακάτω εδάφια και σημειώστε αυτά που αποκαλύπτουν για την σωτηρία:

Α' Πέτρ. 1/α' 2.....

Α' Πέτρ. 1/α' 8,9.....

Α' Πέτρ. 1/α' 18,19.....

.....
Α' Πέτρ. 2/β' 22-25.....

.....
Α' Πέτρ. 3/γ' 18.....

Όποτε αναφέρεται ο Πέτρος στην σωτηρία, συνήθως το κάνει στα πλαίσια των παθών του Ιησού ως Αντικαταστάτη των αμαρτωλών. Για παράδειγμα, στην Α' Πέτρ. 2/β' 22-24 όπου ο Πέτρος γράφει για τα πάθη του Ιησού, χρησιμοποιεί φράσεις που μας παραπέμπουν στο Ησ. 53/νγ' 5,6,9. «Όστις (ο Ιησούς) τας αμαρτίας ημών αυτός εβάστασεν» στον σταυρό και «με του οποίου την πληγήν ιατρεύθητε» (Α' Πέτρ. 2/β' 24), δείχνοντας την ιδέα της αντικατάστασης και της θυσίας. Στις θυσίες της Παλαιάς Διαθήκης, οι αμαρτωλοί έφερναν στον ναό το ζώο που θα θυσιαζόταν, και τοποθετούσαν πάνω του τα χέρια τους. Μ' αυτή τους την κίνηση μετέφεραν συμβολικά την αμαρτία τους στο ζώο, το οποίο πέθαινε στη θέση του αμαρτωλού (Λευιτ. 4/δ' 29,30,33,34, 14/ιδ' 10-13). Η ακαθαρσία της αμαρτίας που υπήρχε στο θυσιαστήριο καθαριζόταν την Ημέρα του Εξιλασμού (Λευιτ. 16/ιζ' 16-19).

Το αίμα της θυσίας έπαιζε σημαντικό ρόλο στην εξιλέωση της αμαρτίας. Οι Χριστιανοί εξαγοράστηκαν με το πολύτιμο αίμα του Ιησού (Α' Πέτρ. 1/α' 18,19). Και ο Παύλος επίσης, εξέφρασε την ιδέα της αντικατάστασης: Ο Ιησούς που δεν γνώρισε αμαρτία, έγινε αμαρτία για εμάς (Β' Κορ. 5/ε' 21). Όπως διαβάζουμε στην Α' Πέτρ. 3/γ' 18, ο Χριστός υπέφερε για τις δικές μας αμαρτίες – ο δίκαιος Ιησούς για εμάς τους άδικους εμάς. Όπως ο Παύλος (Ρωμ. 3/γ' 21,22), έτσι και ο Πέτρος τονίζει την ανάγκη μας για πίστη. Στους αναγνώστες του λέει: «Τον οποίον αν και δεν είδατε αγαπάτε...απολαμβάνοντες το τέλος της πίστεώς σας, την σωτηριάν των ψυχών» (Α' Πέτρ. 1/α' 8,9). Δεν μπορούμε να κερδίσουμε την σωτηρία με καλή συμπεριφορά. Την αποκτάμε μόνο όταν αναγνωρίσουμε τον Ιησού ως προσωπικό μας Σωτήρα και με πίστη αποδεχτούμε όλα όσα έκανε για εμάς. Η βεβαιότητά μας βρίσκεται σ' Εκείνον, και όχι στον εαυτό μας. Διαφορετικά, τι βεβαιότητα θα είχαμε;

ΣΚΕΨΗ: Γιατί ο Ιησούς ως Αντικαταστάτης μας, είναι η Μεγάλη μας Ελπίδα για σωτηρία; Τι παρηγοριά αντλείτε από αυτήν την υπέροχη αλήθεια;

Δευτέρα 19 Ιουνίου

ΠΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΖΟΥΜΕ;

Ένα θέμα το οποίο θίγει συχνά ο Πέτρος φαίνεται στην ερώτησή του στη Β' Πέτρ. 3/γ' 11, «Επειδή λοιπόν πάντα ταύτα διαλύονται, οποίοι πρέπει να ήσθε σεις εις πολίτευμα άγιον και ευσέβειαν;»

Διαβάστε τα ακόλουθα εδάφια. Τι λέει ο Πέτρος για την Χριστιανική συμπεριφορά; Α' Πέτρ. 1/α' 15-17,22, Α' Πέτρ. 2/β' 1, Α' Πέτρ. 3/γ' 8,9, Α' Πέτρ. 4/δ' 7-11, Β' Πέτρ. 3/γ' 11.

.....
.....
Και στις δύο επιστολές του, ο Πέτρος δίνει ιδιαίτερη σημασία στην Χριστιανική συμπεριφορά. Πρώτον, τονίζει δύο φορές τη σχέση μεταξύ της κρίσης του Θεού και της Χριστιανικής συμπεριφοράς (Α' Πέτρ. 1/α' 17 και Β' Πέτρ. 3/γ' 11). Ο Θεός θα κρίνει τις πράξεις όλων των ανθρώπων, γι' αυτό και ο Χριστιανός πρέπει να ζει μία άγια ζωή. Δεύτερον, αναφέρει αρκετές φορές πως οι Χριστιανοί πρέπει να είναι άγιοι. Στην Παλαιά Διαθήκη, τα άγια πράγματα ξεχωρίζονταν για χρήση στο ναό (Έξ. 26/κς' 34, 28/κη' 36, 29/κθ' 6,37) ή για τον σκοπό του Θεού (για παράδειγμα το Σάββατο στην Γέν. 2/β' 3). Για την ακρίβεια, στο σχέδιο του Θεού ήταν ο λαός Του να είναι άγιος, όπως Εκείνος είναι Άγιος, κάτι το οποίο και ο Πέτρος τονίζει (Λευιτ. 11/ια' 44, 19/ιθ' 2, Α' Πέτρ. 1/α' 15,16). Επιθυμία του Πέτρου είναι οι αναγνώστες του να καθαγιαστούν από το Άγιο Πνεύμα δείχνοντας υπακοή στον Ιησού (Α' Πέτρ. 1/α' 2). Τρίτον, ο Πέτρος δίνει κάποια στοιχεία για την συμπεριφορά που αρμόζει σε όσους έχουν καθαγιαστεί. Πρέπει να αποβάλλουν κάθε κακία, δόλο, υποκρισία, φθόνο και καταλαλιά (Α' Πέτρ. 2/β' 1). Πρέπει να είμαστε ενωμένοι στο πνεύμα, στην αγάπη ο ένας για τον άλλον, και να έχουμε ταπεινοφροσύνη (Α' Πέτρ. 3/γ' 8,9). Πρέπει να έχουμε ευσέβεια, φιλαδελφία και αγάπη (Β' Πέτρ. 1/α' 5-7). Για την ακρίβεια πρέπει συνεχώς να διατηρούμε την αγάπη (Α' Πέτρ. 4/δ' 7-11). Τέλος, ο Πέτρος μας παρακινεί να ρίξουμε τα βάρη μας στον Ιησού (Α' Πέτρ. 5/ε' 7).

ΣΚΕΨΗ: Πώς μπορούμε να ενθαρρύνουμε ο ένας τον άλλον χωρίς να γίνουμε επικριτές και να ζούμε σύμφωνα με τα όσα γράφει ο Πέτρος στις επιστολές του;

Τρίτη 20 Ιουνίου

ΕΛΠΙΔΑ ΣΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ

Διαβάστε τα παρακάτω εδάφια και σημειώστε τα όσα λένε για τα μελλοντικά γεγονότα:

Α' Πέτρ. 1/α' 4.....

Α' Πέτρ. 1/α' 17.....

Α' Πέτρ. 4/δ' 5,6.....

Α' Πέτρ. 4/δ' 17.....

Β' Πέτρ. 3/γ' 1-10.....

Ένα από τα βασικά ζητήματα που αντιμετώπιζαν οι αναγνώστες της Α' Πέτρου επιστολής, ήταν οι διωγμοί. Ο Πέτρος παρηγορεί τους αναγνώστες του με την σκέψη ότι ακόμη κι αν έχουν στη ζωή τους διωγμούς, τους περιμένει μία μελλοντική αμοιβή στον ουρανό, μία αμοιβή που δεν μπορεί κανείς να τους την στερήσει. Από την αρχή της επιστολής, ο Πέτρος αναφέρει πως οι Χριστιανοί έχουν άφθαρτη κληρονομιά φυλαγμένη στον ουρανό (Α' Πέτρ. 1/α' 4). Σημειώστε δύο πράγματα που θα συμβούν στο μέλλον: η τελική κρίση και η ολοκληρωτική καταστροφή του κακού. Με άλλα λόγια, τους εξηγεί ότι παρά το διωγμό θα αποδοθεί δικαιοσύνη και κρίση και οι πιστοί θα λάβουν την τελική ανταμοιβή. Αναφέρει την κρίση σε τρεις διαφορετικές περιπτώσεις (Α' Πέτρ. 1/α' 17, 4/δ' 5,6,17). Λέει πως ο Θεός Πατέρας κρίνει όλους τους ανθρώπους αμερόληπτα σύμφωνα με τα έργα τους (Α' Πέτρ. 1/α' 17). Σημειώνει πως ο Ιησούς είναι έτοιμος να κρίνει ζωντανούς και νεκρούς (Α' Πέτρ. 4/δ' 5). Επίσης, κάνει την ενδιαφέρουσα παρατήρηση ότι η κρίση ξεκινάει «από του οίκου του Θεού» (Α' Πέτρ. 4/δ' 17). Ο Πέτρος τονίζει ότι οι ασεβείς θα καταστραφούν με φωτιά (Β' Πέτρ. 3/γ' 7). Επίσης, ασχολείται με τα προβλήματα που προκλήθηκαν σχετικά με την επιστροφή του Ιησού (Β' Πέτρ. 3/γ' 1-10). Τονίζει πως η «καθυστέρηση» της Δευτέρας Παρουσίας του Ιησού είναι μακροθυμία ώστε να μετανοήσουν όσο το δυνατόν περισσότεροι άνθρωποι και να σωθούν. Επίσης, τονίζει πως η βεβαιότητα για την μελλοντική αμοιβή αποτελεί κίνητρο για να ζήσουν μία άγια και άμεμπτη ζωή. Επομένως, παρότι εστιάζει στον έμπρακτο τρόπο Χριστιανικής ζωής εδώ στη γη, μιλά και για την μελλοντική ελπίδα που τους περιμένει. Εν ολίγοις, ανεξαρτήτου των καταστάσεων που αντιμετωπίζουν τώρα, πρέπει να προχωρούν με πίστη και υπακοή.

ΣΚΕΨΗ: Γιατί πρέπει να προχωράμε με πίστη και υπακοή, ανεξαρτήτου καταστάσεων; Τι άλλες επιλογές υπάρχουν;

ΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Διαβάστε τα παρακάτω εδάφια. Τι λέει ο Πέτρος σ' αυτά για την σημασία της ηγεσίας στην κυβέρνηση και στην εκκλησία, και πώς πρέπει να ανταποκρίνονται οι Χριστιανοί; Πώς τα λόγια του βρίσκουν εφαρμογή σε εμάς σήμερα, ανεξαρτήτου του που ζούμε;

Α' Πέτρ. 2/β' 11-21.....

.....

.....

.....

Α' Πέτρ. 5/ε' 1-5.....

.....

.....

Ο Πέτρος έζησε σε μία εποχή όπου οι Χριστιανοί διώκονταν από τις πολιτικές και τις θρησκευτικές αρχές. Το γεγονός αυτό δίνει περισσότερη αξία στα λόγια του Πέτρου και του Παύλου για τον ρόλο των πολιτικών αρχών (Α' Πέτρ. 2/β' 13-17, Ρωμ. 13/ιγ' 1-7). Σύμφωνα και με τους δύο αποστόλους, οι πολιτικές αρχές είναι διορισμένες από τον Θεό για να τιμωρούν εκείνους που κάνουν το κακό. Φυσικά, και οι αρχές μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα – όπως είχε ήδη αρχίσει στην εποχή του Πέτρου, και με τον καιρό τα πράγματα θα χειροτέρευαν. Γενικά όμως, η ιδέα είναι πως η καλή κυβέρνηση θα διατηρήσει τον νόμο, την τάξη, και την ασφάλεια. Ακόμη και σήμερα, έχουμε παραδείγματα όπου ο νόμος έχει παραβιαστεί και οι άνθρωποι αποζητούν απεγνωσμένα μία σωστή κυβέρνηση. Είναι αλήθεια πως η καλή κυβέρνηση είναι ευλογία που δίνεται από τον Θεό στην ανθρωπότητα. Ο Πέτρος συμμεριζόταν την πεποίθηση του Παύλου ότι και στην εκκλησία είναι απαραίτητη η καλή εξουσία. Ο Παύλος επιμένει στην λατρεία της εκκλησίας: «πάντα ας γίνωνται ευσημόνως και κατά τάξιν» (Α' Κορ. 14/ιδ' 40). Ο Πέτρος, παρομοίως, ζητά από τους υπευθύνους της εκκλησίας: «ποιμάνετε το μεταξύ σας ποίμνιον του Θεού» (Α' Πέτρ. 5/ε' 2). Και αυτό είναι ένα έργο που πρέπει να γίνει με ταπεινοφροσύνη και φροντίδα. Οι τοπικές εκκλησίες πρέπει να καθοδηγούνται σωστά. Οι καλοί ηγέτες προσφέρουν όραμα και συνοχή, και δίνουν την ευκαιρία στα υπόλοιπα μέλη να εξασκούν τα πνευματικά τους χαρίσματα για την δόξα του Θεού.

ΣΚΕΨΗ: «Πάντες δε υποτασσόμενοι εις αλλήλους, ενδύθητε την ταπεινοφροσύνην» (Α' Πέτρ. 5/ε' 5). Πώς μπορούμε να το εφαρμόσουμε αυτό στη σχέση μας με τους άλλους;

Πέμπτη 22 Ιουνίου

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ

Τι μας λένε τα παρακάτω εδάφια για την Αγία Γραφή που θα μας βοηθήσουν να καταλάβουμε τον ρόλο της στη ζωή και στην πίστη μας;

Α' Πέτρ. 1/α' 10-12.....

Β' Πέτρ. 1/α' 16-20.....

Β' Πέτρ. 3/γ' 2.....

Β' Πέτρ. 3/γ' 16.....

Στη δεύτερη επιστολή του, ο Πέτρος αναφέρεται στους ψευδοδιδασκαλους. Όταν λέει, «διά να ενθυμηθήτε τους λόγους τους προλαληθέντας υπό των αγίων προφητών, και την παραγγελίαν ημών των αποστόλων του Κυρίου και Σωτήρος» (Β' Πέτρ. 3/γ' 2), στρέφει την προσοχή των αναγνωστών σε δύο εξουσιοδοτημένες πηγές. Και σήμερα έχουμε στη διάθεσή μας τα λόγια των «αγίων προφητών» στην Παλαιά Διαθήκη και την εμπνευσμένη μαρτυρία των αποστόλων στην Καινή Διαθήκη. Ο Ματθαίος, ο Μάρκος, ο Λουκάς, και ο Ιωάννης, μας άφησαν την ιστορία της ζωής, του θανάτου, και της ανάστασης του Ιησού. Στις Πράξεις των Αποστόλων διαβάζουμε τις διάφορες δραστηριότητες των αποστόλων. Επιπλέον, έχουμε στη διάθεσή μας τα εμπνευσμένα λόγια των αποστόλων. Ο Παύλος γράφει για την εξουσία του Λόγου του Θεού (Β' Τιμ. 3/γ' 16). Ο Πέτρος οδηγεί τους αναγνώστες του στην Αγία Γραφή ως την πηγή της δογματικής και ηθικής εξουσίας. Στη Β' Πέτρ. 3/γ' 16, ο Πέτρος προειδοποιεί τους αναγνώστες ότι αν και η Αγία Γραφή είναι η πηγή της αλήθειας, εάν δεν είμαστε προσεκτικοί με το μήνυμα που το Άγιο Πνεύμα θέλει να μας δώσει, αυτή η πηγή της αλήθειας μπορεί να παρερμηνευθεί και να υπάρχουν τρομερές συνέπειες. Τα λόγια Του πρέπει να μας θυμίζουν τις βασικές αρχές της μελέτης της Αγίας Γραφής. Πρέπει να μελετάμε την Αγία Γραφή μαζί με προσευχή. Όταν μελετάμε μία περικοπή πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη το περιεχόμενο του κεφαλαίου, του βιβλίου, αλλά και το γενικότερο πνεύμα της Αγίας Γραφής. Τι σκεφτόταν ο συγγραφέας όταν έγραφε αυτά τα λόγια; Επίσης, πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη τα ιστορικά γεγονότα κατά τα οποία γράφτηκαν αυτά τα λόγια. (Στις επιστολές του Πέτρου ήταν η Ρωμαϊκή αυτοκρατορία κατά τον πρώτο αιώνα.) Πρέπει να μελετάμε την περικοπή αναζητώντας γνώση για την σωτηρία που μας προσφέρεται μέσω της εξιλαστήριας θυσίας του Χριστού, η οποία είναι και το κεντρικό Βιβλικό μήνυμα (Α' Πέτρ. 1/α' 10-12). Τέλος, την περικοπή που μελετάμε πρέπει να την φέρνουμε και στη δική μας ζωή. Ποια αλήθεια

θέλει ο Θεός να διδαχθούμε; Πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τον Γραπτό Του Λόγο στη ζωή μας με τρόπο που θα έχει θετική συμβολή στην βασιλεία του Θεού;

Παρασκευή 23 Ιουνίου

Δύση ηλίου: 20:51'

Περαιτέρω μελέτη:

Στις επιστολές του Πέτρου δίνεται μεγάλη έμφαση στη Χριστιανική ζωή και στο πώς πρέπει να συμπεριφερόμαστε ο ένας προς τον άλλον. Με άλλα λόγια, πρέπει να γνωρίζουμε την αλήθεια όπως είναι στον Ιησού. Το πιο σημαντικό όμως, είναι ότι *πρέπει να ζούμε την αλήθεια*. Ο Πέτρος είπε, «Καθαρίσαντες λοιπόν τας ψυχάς σας με την υπακοήν της αληθείας διά του Πνεύματος, προς φιλαδελφίαν ανυπόκριτον, αγαπήσατε ενθέρμως αλλήλους εκ καθαράς καρδιάς» (Α΄ Πέτρ. 1/α΄ 22). Προσέξτε πώς συνδέει τον καθαρισμό της ψυχής με την υπακοή στην αλήθεια. Η αλήθεια μάς αλλάζει και μας βοηθά να αγαπάμε ο ένας τον άλλον με καθαρή καρδιά. Η υπακοή, η καθαρή καρδιά και η αγάπη – και τα τρία συνδέονται μεταξύ τους. Αυτό το ιδανικό πρέπει να επιδιώκουμε. Μπορείτε να φανταστείτε πόσο διαφορετική θα ήταν η ζωή και η εκκλησία μας εάν ακολουθούσαμε αυτήν την προτροπή; Σκεφτείτε πόσο θα συνέβαλλε στην ενότητα της εκκλησίας.

«Αδέρφια, θα έχετε το πνεύμα του Χριστού στο σπίτι και στην εκκλησία σας; Θα παραμερίσετε την δυσπιστία και την κριτική; Είμαστε σε μία εποχή όπου περισσότερο από ποτέ πρέπει να παραμένουμε ενωμένοι και να εργαζόμαστε μαζί. Η ισχύς εν τη ενώσει. Στη διχόνοια και στον διαχωρισμό υπάρχει μόνο αδυναμία.» Ε. Χουάιτ, Selected Messages, βιβλ. 2, σ. 373,374.

Ερωτήσεις για συζήτηση:

1. Διαβάστε Β΄ Πέτρ. 3/γ΄ 12. Τι εννοεί ο απόστολος λέγοντας «σπεύδοντες εις την παρουσίαν της ημέρας του Θεού»; Πώς μπορεί να γίνει αυτό;

2. Λέγεται πως η φύση είναι το «δεύτερο βιβλίο» του Θεού. Δυστυχώς όμως, όπως γίνεται και με το πρώτο (την Αγία Γραφή), και αυτό το βιβλίο μπορεί να παρερμηνευθεί. Πολλοί είναι εκείνοι που πρεσβεύουν την θεωρία της εξέλιξης και δεν πιστεύουν στον σχεδιασμό και στον σκοπό της δημιουργίας. Πώς μπορούμε να μελετήσουμε και να ερμηνεύσουμε σωστά αυτό το «βιβλίο» της φύσης; Μέχρι ποιο σημείο μπορεί να μας διδάξει για τον Θεό; Πώς μας βοηθά η Αγία Γραφή να κατανοήσουμε σωστά το «βιβλίο της φύσης»; Τι γίνεται όταν ο τρόπος που ερμηνεύουμε την φύση αντιτίθεται στην ερμηνεία της Αγίας Γραφής; Ποιο είναι το πρόβλημα;