

2. ΜΙΑ ΑΚΕΡΑΙΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ



ΕΔΑΦΙΟ ΜΝΗΜΗΣ: «Καθαρίσαντες λοιπόν τας ψυχάς σας με την υπακοήν της αληθείας διά του Πνεύματος, προς φιλαδελφίαν ανυπόκριτον, αγαπήσατε ενθέρμως αλλήλους εκ καθαράς καρδίας.» Α' Πέτρου 1/α' 22.

Για τη μελέτη αυτής της εβδομάδας, διαβάστε: Α' Πέτρ. 1/α' 1,2, Ιωάν. 3/γ' 16, Ιεζ. 33/λγ' 11, Α' Πέτρ. 1/α' 3-21, Λευιτ. 11/ια' 44,45, Α' Πέτρ. 1/α' 22-25.

Όταν μελετάμε την Αγία Γραφή, εστιάζοντας συγκεκριμένα σε ένα βιβλίο ή μία περικοπή του, αρχικά θα ήταν καλό να ξέρουμε ποιο ήταν το ακροατήριο στο οποίο απευθύνεται ο συγγραφέας. Έπειτα, και ίσως και το πιο σημαντικό, καλό θα ήταν να ξέρουμε τον λόγο που γράφτηκε το συγκεκριμένο βιβλίο. Για ποιο λόγο ο συγγραφέας ήθελε να αναφερθεί σ' αυτό το θέμα. Για παράδειγμα, η προς Γαλάτας επιστολή γράφτηκε από τον απ. Παύλο για να δείξει στους Γαλάτες τα θεολογικά λάθη στη σχέση νόμου και σωτηρίας. Όπως ξέρουμε, το μεγαλύτερο μέρος της Καινής Διαθήκης αποτελείται από επιστολές, και οι άνθρωποι συνήθως γράφουν επιστολές για να μεταφέρουν κάποιο συγκεκριμένο μήνυμα στους παραλήπτες. Με άλλα λόγια, καθώς μελετάμε τις επιστολές του Πέτρου καλό είναι να δούμε τα ιστορικά πλαίσια των επιστολών αυτών. Τι έλεγε, και γιατί; Και φυσικά, το πιο σημαντικό: *Τι μπορούμε να διδαχθούμε εμείς από αυτές;*

Όπως θα δούμε, από τα πρώτα κιόλας εδάφια, ο Πέτρος έχει σημαντικά πράγματα να πει ακόμη και σε εμάς.

Κυριακή 2 Απριλίου

ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΣ

Εάν λαβαίνατε μία σελίδα χαρτί που ξεκινούσε με τα λόγια, «Αγαπητέ Κύριε,» αμέσως θα συνειδητοποιούσατε πως διαβάσετε μία επιστολή. Και θα συμπεραίνατε πως ο αποστολέας δεν είναι κάποιος που έχετε στενές σχέσεις. Όπως οι σύγχρονες επιστολές ξεκινούν με έναν συγκεκριμένο τρόπο, το ίδιο και οι αρχαίες επιστολές. Ο Πέτρος ξεκινάει την επιστολή του με τον συνηθισμένο για την εποχή τρόπο. Προσδιορίζει τον συγγραφέα και τον παραλήπτη της επιστολής.

Διαβάστε Α' Πέτρ. 1/α' 1. Τι πληροφορίες δίνονται σ' αυτό το εδάφιο για να κατανοήσουμε το περιεχόμενο;

.....
.....

Ο Πέτρος αναφέρει ξεκάθαρα τον εαυτό του μιας και το όνομά του είναι η πρώτη λέξη της επιστολής. Ωστόσο, αναφέρεται στον εαυτό του ως «απόστολος Ιησού Χριστού.» Έτσι, όπως συνήθως έκανε και ο Παύλος (Γαλ. 1/α' 1, Ρωμ. 1/α' 1, Εφεσ. 1/α' 1), ο Πέτρος θέτει αμέσως τα «διαπιστευτήρια» του τονίζοντας το θεϊκό κάλεσμά του. Ήταν ένας απόστολος, και Εκείνος που τον έστειλε ήταν ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Ο Πέτρος αναφέρει τις περιοχές στις οποίες απευθύνεται η επιστολή του, «εις Πόντον, Γαλατίαν, Καππαδοκίαν, Ασίαν και Βιθυνίαν». Όλες αυτές είναι περιοχές της Ασίας ανατολικά του Βοσπόρου, στη σημερινή Τουρκία.

Πολλές συζητήσεις έχουν γίνει σχετικά με το εάν οι επιστολές του απευθύνονταν κυρίως σε Ιουδαίους ή εθνικούς πιστούς. Οι όροι στην Α' Πέτρ. 1/α' 1 «προς τους παρεπιδήμους τους διεσπαρμένους», πιθανόν να αντιπροσώπευαν τους Ιουδαίους που έμεναν κατά τον πρώτο αιώνα πέρα από τους Αγίους Τόπους. Οι όροι *εκλεκτοί* και *αγιασμένοι* στο εδ. 2 ταιριάζουν και στους Ιουδαίους και στους Χριστιανούς. Το ότι αναφέρεται σε εκείνους που είναι εκτός της κοινότητας ως «Εθνικούς» (Α' Πέτρ. 2/β' 12, 4/δ' 3), προσδίδει Ιουδαϊκό χαρακτήρα στους αναγνώστες των επιστολών. Ορισμένοι σχολιαστές από την άλλη υποστηρίζουν ότι τα λόγια του Πέτρου στην Α' Πέτρ. 1/α' 18 και 4/δ' 3 ταιριάζουν περισσότερο στους Εθνικούς που ήρθαν στον Χριστιανισμό παρά στους Ιουδαίους. Άλλωστε, θα έγραφε ποτέ ο Πέτρος σε Ιουδαίους, «εξεύροντες ότι δεν ελυτρώθητε από τής ματαίας πατροπαραδότου διαγωγής υμών»; Ή θα έλεγε ποτέ, «Διότι αρκετός είναι εις ημάς ο παρελθών καιρός του βίου, ότε επράξαμεν το θέλημα των εθνών, περιπατήσαντες εν

ασελγείαις, επιθυμίαις, οινοποσίαις, κώμοις, συμποσίοις και αθεμίτοις ειδωλολατρείαις»; (Α' Πέτρ. 4/δ' 3.)

Φυσικά, εκείνο το οποίο μας ενδιαφέρει περισσότερο είναι να δούμε το μήνυμα της επιστολής και όχι την καταγωγή των αναγνωστών.

Δευτέρα 3 Απριλίου

«ΕΚΛΕΚΤΟΥΣ»

Διαβάστε Α' Πέτρ. 1/α' 2. Τι άλλο μαθαίνουμε από αυτό το εδάφιο για τους παραλήπτες της επιστολής; Πώς τους αποκαλεί;

.....

.....

Είτε απευθυνόταν σε Ιουδαίους είτε σε Εθνικούς πιστούς, ο Πέτρος ήταν σίγουρος ότι ήταν εκλεκτοί «κατά πρόγνωσιν Θεού Πατρός» (Α' Πέτρ. 1/α' 2).

Εδώ ωστόσο πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο Θεός προόρισε κάποιους να σωθούν και κάποιους άλλοι να χαθούν, και ότι εκείνοι στους οποίους απευθυνόταν ο Πέτρος είχαν εκλεχθεί από τον Θεό για να σωθούν. Η Αγία Γραφή δεν μας διδάσκει κάτι τέτοιο.

Διαβάστε Α' Τιμ. 2/β' 4, Β' Πέτρ. 3/γ' 9, Ιωάν. 3/γ' 16, Ιεζ. 33/λγ' 11. Πώς αυτά τα εδάφια μας βοηθάνε να καταλάβουμε τι εννοούσε ο Πέτρος αποκαλώντας τους παραλήπτες «εκλεκτούς»;

.....

.....

Στην Αγία Γραφή φαίνεται ξεκάθαρα πως το σχέδιο του Θεού είναι να σωθούν όλοι οι άνθρωποι – ένα σχέδιο που ετοιμάσθηκε πριν τη δημιουργία της γης: «καθώς εξέλεξεν ημάς δι' αυτού προ καταβολής κόσμου» (Εφεσ. 1/α' 4). «Όλοι» είναι «εκλεκτοί» με την έννοια ότι ο αρχικός σκοπός του Θεού ήταν όλοι οι άνθρωποι να σωθούν. Όλους τους ανθρώπους τους προόρισε για αιώνια ζωή. Αυτό σημαίνει πως το σχέδιο της σωτηρίας είναι για όλους, ακόμη κι αν δεν δεχθούν όλη την εξιλέωση που τους προσφέρει.

Το ότι ο Θεός προγνωρίζει τους εκλεκτούς σημαίνει ότι γνωρίζει την ελεύθερη επιλογή τους όσον αφορά την σωτηρία. Αυτό, δεν επηρεάζει την επιλογή τους, όπως ακριβώς και το ότι η γνώση της μητέρας πως το παιδί της θα προτιμήσει την σοκολάτα από τα φασόλια, δεν εξαναγκάζει το παιδί να κάνει αυτήν την επιλογή.

ΣΚΕΨΗ: Τι διαβεβαίωση σας δίνει αυτή η ενθαρρυντική αλήθεια ότι ο Θεός σας έκλεξε για να σωθείτε;

Τρίτη 4 Απριλίου

ΒΑΣΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε Α' Πέτρ. 1/α' 3-12. Ποιο είναι το βασικό μήνυμα του Πέτρου σ' αυτά τα εδάφια;

.....

Στο χαιρετισμό του στην Α' Πέτρ. 1/α' 1,2 ο Πέτρος έχει ήδη αναφερθεί στον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα (Α' Πέτρ. 1/α' 2). Τα τρία μέλη της Θεότητας είναι το θέμα της Α' Πέτρ. 1/α' 3-12. Ο Πατέρας και ο Υιός είναι το θέμα της Α' Πέτρ. 1/α' 3-9 και το Άγιο Πνεύμα κυριαρχεί στα εδ. 10-12.

Καθώς γράφει για τον Πατέρα, τον Υιό, και το έργο του Αγίου Πνεύματος, ο Πέτρος αναφέρεται σε πολλά θέματα που θα σχολιάσει και αργότερα. Ξεκινάει, λέγοντας ότι οι Χριστιανοί έχουν αναγεννηθεί (Α' Πέτρ. 1/α' 3, δείτε επίσης Ιωάν. 3/γ' 7). Όλη τους η ζωή έχει μεταμορφωθεί με την ανάσταση του Ιησού, προετοιμάζοντάς τους για την κληρονομιά που τους περιμένει στον ουρανό (Α' Πέτρ. 1/α' 3,4). Εδώ, όπως και σε πολλά άλλα μέρη της Καινής Διαθήκης, η ανάσταση του Ιησού είναι το κλειδί της Χριστιανικής ελπίδας. Αυτή η ελπίδα δίνει στους Χριστιανούς ένα λόγο να χαρούν, παρά το γεγονός ότι πολλοί από τους αναγνώστες της Α' Πέτρου επιστολής υπέφεραν. Αυτές οι θλίψεις δοκιμάζουν και τελειοποιούν την πίστη τους, όπως η φωτιά δοκιμάζει και τελειοποιεί τον χρυσό. Παρότι οι αναγνώστες του Πέτρου δεν έχουν δει προσωπικά τον Ιησού, Τον αγαπούν και πιστεύουν σ' Αυτόν. Και το αποτέλεσμα της πίστης τους σ' Αυτόν είναι σωτηρία και υπόσχεση για «κληρονομίαν άφθαρτον και αμίαντον και αμάραντον, πεφυλαγμένην εν τοις ουρανοίς δι' ημάς» (Α' Πέτρ. 1/α' 4).

Ο Πέτρος τους λέει επίσης ότι οι προφήτες στο παρελθόν είχαν προφητεύσει «περί της χάριτος ήτις έμελλε να έλθη εις εσάς» (Α' Πέτρ. 1/α' 10). Οι προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης «εξεζήτησαν και εξηρέυνησαν» (Α' Πέτρ. 1/α' 10) για την σωτηρία που οι άνθρωποι τώρα είχαν στον Ιησού. Καθώς διώκονται για την πίστη τους, ο Πέτρος τους επισημαίνει πως είναι μέρος της ευρύτερης διαμάχης μεταξύ καλού και κακού. Στο τέλος, προσπαθεί να τους βοηθήσει να μείνουν πιστοί στην αλήθεια, παρά τις δοκιμασίες.

ΣΚΕΨΗ: Στην Α' Πέτρ. 1/α' 4 διαβάζουμε για την κληρονομιά που είναι «πεφυλαγμένην εν τοις ουρανοίς δι' ημάς». Σκεφτείτε το σε προσωπικό επίπεδο. Υπάρχει ένα μέρος για εσάς στον ουρανό. Πώς θα ανταποκριθείτε σ' αυτήν την υπέροχη υπόσχεση;

Τετάρτη 5 Απριλίου

ΖΩΝΤΑΣ ΩΣ ΣΩΣΜΕΝΟΙ

Διαβάστε Α' Πέτρ. 1/α' 13-21. Σύμφωνα μ' αυτήν την περικοπή, τι είναι αυτό που θα παρακινήσει τη Χριστιανική συμπεριφορά;

.....

Με το «διά τούτο» (εδ. 13), ο Πέτρος δείχνει ότι αυτό που θα πει είναι το συμπέρασμα της επιχειρηματολογίας του. Όπως είδαμε χθες, ο Πέτρος μίλησε για τη χάρη του Θεού και την ελπίδα που έχουν οι Χριστιανοί στον Ιησού Χριστό (Α' Πέτρ. 1/α' 3-12).

Ως αποτέλεσμα αυτής της χάρης και της ελπίδας, ο Πέτρος παρακινεί τους αναγνώστες: «αναζωσθέντες τας οσφύας της διανοίας σας» (Α' Πέτρ. 1/α' 13). Σε ανταπόκριση της σωτηρίας που έχουν στον Ιησού, πρέπει να προετοιμάσουν το νου τους και να είναι πιστοί και ασάλευτοι.

Διαβάστε Α' Πέτρ. 1/α' 13. Τι εννοεί ο Πέτρος όταν λέει να «έχετε τελείαν ελπίδα εις την χάριν» του Ιησού;

.....

Ο Πέτρος τους λέει πως η ελπίδα τους βασίζεται στον Ιησού. Στη συνέχεια όμως δίνει έμφαση στη συμπεριφορά που οι Χριστιανοί αναμένεται να έχουν ως αποτέλεσμα της σωτηρίας τους. Σημειώνει τρία μεγάλα κίνητρα πίσω από την Χριστιανική συμπεριφορά: ο χαρακτήρας του Θεού (Α' Πέτρ. 1/α' 15,16), η επερχόμενη κρίση (Α' Πέτρ. 1/α' 17) και το κόστος της λύτρωσης (Α' Πέτρ. 1/α' 17-21). Το πρώτο κίνητρο της Χριστιανικής συμπεριφοράς είναι ο χαρακτήρας του Θεού – ο Θεός είναι Άγιος. Ο Πέτρος αναφέρεται στο Λευιτ. 11/α' 44,45 όταν λέει, «Άγιοι γίνεσθε, διότι εγώ είμαι Άγιος». Επομένως, οι ακόλουθοι του Ιησού πρέπει να είναι άγιοι (Α' Πέτρ. 1/α' 15-17).

Ένα δεύτερο κίνητρο Χριστιανικής συμπεριφοράς βρίσκουμε στη συνειδητοποίηση ότι ο Άγιος Θεός θα κρίνει όλους τους ανθρώπους κατά τα έργα τους (Α' Πέτρ. 1/α' 17).

Το τρίτο κίνητρο προκύπτει από την σπουδαία αλήθεια ότι οι Χριστιανοί έχουν λυτρωθεί. Έχουν εξαγοραστεί με ένα υψηλό τίμημα: το τίμιο αίμα του Χριστού (Α' Πέτρ. 1/α' 19). Ο Πέτρος τονίζει πως ο θάνατος του Ιησού δεν ήταν ένα τυχαίο γεγονός της ιστορίας αλλά κάτι που είχε αποφασισθεί πριν τη δημιουργία του κόσμου (Α' Πέτρ. 1/α' 20).

ΣΚΕΨΗ: Τι είναι αυτό που σας παρακινεί να είστε Χριστιανοί; Τι θα απαντούσατε στην ερώτηση: Γιατί είσαι Χριστιανός;

Πέμπτη 6 Απριλίου

«ΑΓΑΠΗΣΑΤΕ ΕΝΘΕΡΜΩΣ ΑΛΛΗΛΟΥΣ»

Στη συνέχεια ο Πέτρος κατευθύνει τους Χριστιανούς στο πώς να εκδηλώσουν μία άγια και πιστή ζωή.

Διαβάστε Α' Πέτρ. 1/α' 22-25. Ποια σημαντική επισήμανση κάνει του τι σημαίνει να είναι κανείς Χριστιανός;

.....
.....
.....
.....

Ο Πέτρος ξεκινάει λέγοντας πως οι Χριστιανοί έχουν ήδη καθαριστεί: «Καθαρίσαντες λοιπόν τας ψυχάς σας με την υπακοήν της αληθείας διά του Πνεύματος, προς φιλαδελφίαν ανυπόκριτον, αγαπήσατε ενθέρμως αλλήλους εκ καθαράς καρδίας.» (Α' Πέτρ. 1/α' 22). Το ρήμα «καθαρίσαντες» σχετίζεται με τους όρους άγιος και αγιοσύνη που συνδέονται με τα όσα έγραψε ο Πέτρος στα προηγούμενα εδάφια (Α' Πέτρ. 1/α' 15). Μέσα από την αφοσίωσή τους στον Ιησού, και μέσω της βάπτισής τους (συγκρίνετε Α' Πέτρ. 3/γ' 21,22), οι Χριστιανοί έχουν καθαριστεί για τον Θεό, καθώς υπακούουν στην αλήθεια.

Αυτή η αλλαγή στη ζωή τους έχει ως αποτέλεσμα να αποκτήσουν στενή σχέση με εκείνους που έχουν παρόμοιο τρόπο σκέψης. Αυτές οι σχέσεις μάλιστα είναι τόσο στενές που ο Πέτρος χρησιμοποιεί όρους σχετικούς με την οικογένεια για να τις περιγράψει. Οι Χριστιανοί πρέπει να ενεργούν με αδελφική αγάπη. Ο όρος «φιλαδελφίαν» που συναντάμε στην Α' Πέτρ. 1/α' 22 σημαίνει αγάπη προς τον αδελφό. Είναι η αγάπη που έχουν τα μέλη της οικογενείας το ένα προς το άλλο. Ο όρος «αγαπήσατε» που χρησιμοποιεί εδώ ο Πέτρος, έχει να κάνει με την αγνή αγάπη που επιζητά το καλό των άλλων. Γι' αυτό και πρόσθεσε τη φράση «εκ καθαράς καρδίας» (Α' Πέτρ. 1/α' 22), την καρδιά που έχει όποιος αναγεννήθηκε με το Λόγο του Θεού (εδ. 23, δείτε επίσης Α' Πέτρ. 1/α' 3). Αυτή η αγάπη έρχεται μόνο από τον Θεό και δεν εκδηλώνει εγωισμό, γι' αυτό ο Πέτρος δίνει έμφαση στον καθαρισμό με την «υπακοήν της αληθείας» (Α' Πέτρ. 1/α' 22). Η αλήθεια δεν είναι κάτι που απλώς πιστεύουμε, αλλά κάτι που πρέπει να ζούμε.

ΣΚΕΨΗ: Πώς μπορούμε να αγαπάμε περισσότερο; Ποιες επιλογές πρέπει να κάνουμε για να εκδηλώσουμε την αγάπη που είναι αποτέλεσμα «καθαράς καρδίας»;

Περαιτέρω μελέτη:

Είναι απίστευτο πόσο πλούσιο και βαθύ είναι το πρώτο κεφάλαιο της επιστολής του Πέτρου, και πόσο έδαφος καλύπτει. Ο Πέτρος ξεκινάει την επιστολή του κάνοντας αναφορά στον χαρακτήρα της Θεότητας: τον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα. Ο Πατέρας πρόσφερε έναν Σωτήρα, τον Υιό Του Ιησού Χριστό, και εμείς έχουμε εκλεχθεί από Αυτόν για αγιασμό και υπακοή. Αγαπάμε τον Ιησού και χαιρόμαστε σ' Αυτόν, επειδή μέσω του θανάτου και της αναστάσης Του έχουμε την υπόσχεση για άφθαρτη κληρονομιά στον ουρανό. Ακόμη και μέσα στις θλίψεις, μπορούμε να χαιρόμαστε με την σωτηρία που μας προσφέρεται με τον Χριστό.

«Με τα γράμματά του (του Πέτρου) επεδίωκε να αναζωπυρώσει το θάρρος και να ενισχύσει την πίστη αυτών που διέρχονταν θλίψεις και δοκιμασίες και να παρακινήσει σε καλά έργα εκείνους που εξ αιτίας των ποικίλων πειρασμών κινδύνευαν να χάσουν την εξάρτησή τους από το Θεό.» Ε. Χουάιτ, Π.Α. σ. 457.

Εντωμεταξύ, το Άγιο Πνεύμα εργάστηκε μέσω των προφητών για την περιγραφή της εποχής που ο Πέτρος και οι αναγνώστες του ζούσαν. Κατά συνέπεια, οι Χριστιανοί πρέπει να ζούνε μία άγια ζωή, με υπακοή στην αλήθεια, σε κοινωνίες που χαρακτηρίζονται από το είδος της αγάπης που έρχεται «εκ καθαράς καρδιάς».

Ερωτήσεις για συζήτηση:

1. Τι είναι αυτό που μας παρακινεί να είμαστε Χριστιανοί;
2. Δύο φορές, στο πρώτο κεφάλαιο (Α' Πέτρ. 1/α' 3,21), ο Πέτρος αναφέρθηκε στην ανάσταση του Ιησού. Γιατί η ανάσταση έχει καιρίο ρόλο στην πίστη μας;
3. Ο Πέτρος αναφέρθηκε σε μία άφθαρτη κληρονομιά (δείτε επίσης Δαν. 7/ζ' 18). Ποια είναι η σημασία της; Σκεφτείτε όλα τα πράγματα του κόσμου που χάνονται ή καταστρέφονται στη στιγμή. Πόσο υπέροχη είναι η υπόσχεση αυτής της κληρονομιάς;
4. Πώς μπορεί η πίστη μας να αυξηθεί στις θλίψεις; Τι επιλογές μπορούμε να κάνουμε που θα μας βοηθήσουν να μάθουμε από τις θλίψεις μας;