

9. ΓΙΝΕ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΕΙΣΑΙ



ΕΔΑΦΙΟ ΜΝΗΜΗΣ: «Και δι' αυτό δε τούτο, καταβαλόντες πάσαν σπουδὴν, προσθέσατε εἰς τὴν πίστιν σας τὴν ἀρετὴν, εἰς δε τὴν ἀρετὴν τὴν γνῶσιν, εἰς δε τὴν γνῶσιν τὴν ἐγκράτειαν, εἰς δε τὴν ἐγκράτειαν τὴν υπομονὴν, εἰς δε τὴν υπομονὴν τὴν εὐσέβειαν, εἰς δε τὴν εὐσέβειαν τὴν φιλαδελφίαν, εἰς δε τὴν φιλαδελφίαν τὴν ἀγάπην.» Β' Πέτρου 1/α' 5-7.

Για τη μελέτη αυτής της εβδομάδας, διαβάστε: Β' Πέτρ. 1/α' 1-15, Εφεσ. 2/β' 8, Ρωμ. 5/ε' 3-5, Εβρ. 10/ι' 38, Ρωμ. 6/ς' 11, Α' Κορ. 15/ιε' 12-57.

Το εκπληκτικό με την Καινή Διαθήκη είναι ότι μέσα σε περιορισμένο χώρο «χωράει» τόση αλήθεια. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι η περικοπή που θα μελετήσουμε αυτήν την εβδομάδα στη Β' Πέτρ. 1/α' 1-14. Μέσα σε δεκατέσσερα εδάφια, ο Πέτρος αναφέρεται στη δικαίωση μέσω πίστης, και στην επίδραση της δύναμης του Θεού στη ζωή όσων έχουν παραδοθεί στον Ιησού. Μιλάει για την θαυμάσια αλήθεια ότι γίναμε «κοινωνοί θείας φύσεως» (Β' Πέτρ. 1/α' 4) και ότι ελευθερωθήκαμε από την διαφθορά και την επιθυμία του κόσμου.

Ο Πέτρος παρουσιάζει έναν κατάλογο με τις Χριστιανικές αρετές, σε συγκεκριμένη σειρά. Η μία αρετή διαδέχεται την άλλη καταλήγοντας στην πιο σημαντική.

Επίσης, γράφει για το τι σημαίνει να είναι κανείς στον Χριστό και για τον καθαρισμό από τις παλιές αμαρτίες (Β' Πέτρ. 1/α' 9), ενώ συνεχίζει με την βεβαιότητα της σωτηρίας και την υπόσχεση για αιώνια ζωή στην «αιώνιον βασιλείαν του Κυρίου» (Β' Πέτρ. 1/α' 11).

Τέλος, κάνει και μία αναφορά στην κατάσταση των νεκρών. Πόσο πλούσια και βαθιά μηνύματα σε 14 μόλις εδάφια!

Κυριακή 21 Μαΐου

ΙΣΟΤΙΜΗ ΠΙΣΤΗ

Διαβάστε Β' Πέτρ. 1/α' 1-4. Τι λέει ο Πέτρος γι' αυτά που μας έχουν δοθεί μέσω του Ιησού Χριστού; Πώς βλέπουμε εδώ την χάρη;

.....

.....

Ο Πέτρος ξεκινάει την επιστολή του λέγοντας ότι απευθύνεται σε όσους, «έλαχον ισότιμον με ημάς πίστιν» (Β' Πέτρ. 1/α' 1). Αναφέρει πως δεν κέρδισαν, ούτε άξιζαν αυτήν την πίστη, αλλά ότι ήταν δώρο από τον Θεό. Όπως ο Παύλος αναφέρει, «Διότι κατά χάριν είσθε σεσωσμένοι διά της πίστεως· και τούτο δεν είναι από σας, Θεού το δώρον» (Εφεσ. 2/β' 8). Το δώρο αυτό είναι πολύτιμο, επειδή «χωρίς δε πίστεως αδύνατον είναι να ευαρεστήση τις εις αυτόν» (Εβρ. 11/ια' 6). Είναι πολύτιμο, επειδή μέσω αυτής της πίστης έχουμε υπέροχες υποσχέσεις.

Ο Πέτρος τονίζει πως «η θεία δύναμις» του Ιησού «εχάρισεν εις ημάς τα πάντα τα προς ζωήν» (Β' Πέτρ. 1/α' 3). Μόνο λόγω της δύναμης του Θεού ζούμε και υπάρχουμε, και μόνο λόγω της δύναμής Του μπορούμε να αποκτήσουμε αγιοσύνη. Και αυτή η Θεϊκή δύναμη μάς προσφέρεται, «διά της επιγνώσεως του καλέσαντος ημάς διά της δόξης αυτού και αρετής» (Β' Πέτρ. 1/α' 3, δείτε επίσης Ιωάν. 17/ιζ' 3).

Καλούμαστε να αγαπάμε τον Θεό, ωστόσο, πώς μπορούμε να αγαπάμε έναν Θεό που δεν γνωρίζουμε; Μαθαίνουμε για τον Θεό μέσω του Ιησού, μέσω του Γραπτού Λόγου, μέσω της Δημιουργίας, και μέσα από την εμπειρία να ζούμε με πίστη και υπακοή. Γνωρίζουμε τον Θεό βιώνοντας τα όσα κάνει στη ζωή μας, και η επίγνωση αυτή μας αλλάζει. Και Τον γνωρίζουμε μέσα από την χάρη που μας απονέμει.

Ο Πέτρος, στην συνέχεια, λέει κάτι ακόμη πιο αξιοθαύμαστο: ότι μας έχουν δοθεί επίσης και «μέγιστα και τίμια επαγγελία» και μέσω αυτών γίναμε «κοινωνοί θείας φύσεως» (Β' Πέτρ. 1/α' 4). Ο άνθρωπος δημιουργήθηκε κατ' εικόνα Θεού, ωστόσο αυτή η εικόνα αλλοιώθηκε πάρα πολύ. Όταν αναγεννηθήκατε ξεκινάμε μία νέα ζωή με τον Ιησού, ο Οποίος αποκαθιστά την Θεϊκή εικόνα μέσα μας. Για να γίνει όμως αυτή η αλλαγή θα πρέπει να αποφύγουμε την διαφθορά και την επιθυμία του κόσμου.

ΣΚΕΨΗ: Πώς θα ήταν η ζωή μας χωρίς πίστη; Πόσο πολύτιμο είναι το δώρο της πίστης;

Δευτέρα 22 Μαΐου

ΑΓΑΠΗ: Ο ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΑΡΕΤΗΣ

Διαβάστε Β' Πέτρ. 1/α' 5-7, Ρωμ. 5/ε' 3-5, Ιακ. 1/α' 3,4 και Γαλ. 5/ε' 22,23. Τι κοινό θέμα έχουν αυτά τα εδάφια;

.....
Οι φιλόσοφοι στο παρελθόν συνήθιζαν να καταγράφουν αρετές. Αυτές οι λίστες είναι γνωστές ως «κατάλογοι αρετών» και υπάρχουν διάφορα παραδείγματα στην Καινή Διαθήκη (Ρωμ. 5/ε' 3-5, Ιακ. 1/α' 3,4, Γαλ. 5/ε' 22,23). Πιθανόν οι αναγνώστες της επιστολής του Πέτρου να ήταν εξοικειωμένοι μ' αυτές τις λίστες, παρότι υπάρχουν ενδιαφέρουσες διαφορές μεταξύ της λίστας κάποιου φιλοσόφου και της λίστας του Πέτρου. Είναι αξιοσημείωτο ότι ο Πέτρος τοποθέτησε τις αρετές με τέτοια διαδοχική σειρά που η κάθε μία να έχει ως βάση της την προηγούμενη, με κορωνίδα την αγάπη. Κάθε αρετή που χρησιμοποιεί ο Πέτρος έχει κάποιο ιδιαίτερο νόημα:

Πίστη: Πίστη εδώ είναι η σώζουσα πεποίθηση στον Ιησού (δείτε Γαλ. 3/γ' 11, Εβρ. 10/ι' 38).

Αρετή: Πρόκειται για το καλό κάθε είδους, κάτι που πρέσβευαν ακόμη και οι ειδωλολάτρες φιλόσοφοι. Η πίστη είναι σημαντική, αλλά πρέπει να οδηγεί σε μία αλλαγμένη ζωή στην οποία εκδηλώνεται η αρετή.

Γνώση: Ο Πέτρος δεν αναφερόταν στην γνώση γενικότερα, αλλά στην επίγνωση που έρχεται ως αποτέλεσμα της σώζουσας σχέσης με τον Ιησού Χριστό.

Εγκράτεια: Οι ώριμοι Χριστιανοί μπορούν να ελέγξουν τις ορμές τους, ιδιαίτερα εκείνες που οδηγούν στην υπερβολή.

Υπομονή: Ιδιαίτερα μέσα σε δοκιμασίες και διωγμούς.

Ευσέβεια: Στον ειδωλολατρικό κόσμο, «ευσέβεια» είναι η ηθική συμπεριφορά που έρχεται ως αποτέλεσμα της πίστης σε κάποιον θεό. Στην Καινή Διαθήκη βλέπουμε να έχει την έννοια της ηθικής συμπεριφοράς που είναι αποτέλεσμα της πίστης στον Έναν και Αληθινό Θεό (Α' Τιμ. 2/β' 2).

Φιλαδελφία: Οι Χριστιανοί είναι σαν μία οικογένεια, και η ευσέβεια συμβάλλει στην καλοσύνη μεταξύ τους.

Αγάπη: Η λίστα κλιμακώνεται με την αγάπη. Εδώ ο Πέτρος μάς θυμίζει τον Παύλο: «Τώρα δε μένει πίστις, ελπίς, αγάπη, τα τρία ταύτα. Μεγαλητέρα δε τούτων είναι η αγάπη.» (Α' Κορ. 13/ιγ' 13).

ΣΚΕΨΗ: Πριν ξεκινήσει την λίστα του, ο Πέτρος αναφέρει πως πρέπει να καταβάλουμε «πάσαν σπουδήν» (Β' Πέτρ. 1/α' 5) για να

αποκτήσουμε αυτές τις αρετές. Τι θέλει να πει με αυτό; Τι ρόλο έχει η ανθρωπίνη προσπάθεια στην επιθυμία μας να ζήσουμε με ευσέβεια και πίστη;

Τρίτη 23 Μαΐου

ΓΙΝΕ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΕΙΣΑΙ

Μετά τη λίστα που πρέπει να επιδιώκουμε ως Χριστιανοί, ο Πέτρος αναφέρει ποιο θα είναι το αποτέλεσμα.

Διαβάστε Β' Πέτρ. 1/α' 8-11. Πώς συνδέονται αυτά που έγιναν για τον Χριστιανό με το πώς πρέπει αυτός να ζει;

.....
.....
Ο Πέτρος παρακινεί τους αναγνώστες του να ζουν σύμφωνα με τη νέα πραγματικότητα που τους δίνει ο Ιησούς. Τα χαρακτηριστικά της πίστης, της αρετής, της γνώσης, της εγκράτειας, της υπομονής, της ευσέβειας, της φιλαδελφίας και της αγάπης, «υπάρχωσιν εις εσάς και περισσεύωσι» (Β' Πέτρ. 1/α' 8).

Το πρόβλημα είναι ότι δεν ζουν όλοι οι Χριστιανοί σύμφωνα μ' αυτήν την πραγματικότητα. Ορισμένοι είναι αργοί και άκαρποι στην επίγνωση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού (Β' Πέτρ. 1/α' 8). Έχουν ξεχάσει ότι έχουν καθαριστεί από τις παλιές τους αμαρτίες (Β' Πέτρ. 1/α' 9). Έτσι, ο Πέτρος λέει, οι Χριστιανοί πρέπει να ζουν σύμφωνα με την νέα πραγματικότητα που τους δίνει ο Ιησούς. Ο Χριστός τους καθάρισε, τους συγχώρησε και τους έδωσε το δικαίωμα να γίνουν κοινωνοί της Θεϊκής φύσης. Γι' αυτό «επιμελήθητε περισσότερο να κάμητε βεβαίαν την κλήσιν και την εκλογήν σας» (Β' Πέτρ. 1/α' 10). Δεν έχουμε καμία δικαιολογία να ζούμε όπως πριν, καμία δικαιολογία να είμαστε αργοί και άκαρποι Χριστιανοί.

«Ακούμε πολλά για την πίστη, αλλά πρέπει να ακούσουμε πολλά και για τα έργα. Πολλοί αυταπατώνται με μία εύκολη, άνετη και δίχως Σταυρό θρησκεία.» Ε. Χουάιτ, Faith and Works, σ. 50.

Διαβάστε Ρωμ. 6/ς' 11. Τι λέει εδώ ο Παύλος που αντικατοπτρίζει τα λόγια του Πέτρου στα εδάφια που εξετάσαμε σήμερα;

.....
Υπό μία έννοια και οι δύο απόστολοι λένε, «Γίνεται αυτό που είστε.» Είμαστε νέα δημιουργήματα μέσω του Χριστού, καθαροί από την αμαρτία, και κοινωνοί της Θεϊκής φύσης. Γι' αυτό μπορούμε να ζήσουμε την ζωή στην οποία κληθήκαμε. Ο Χριστιανός πρέπει να είναι σαν τον Χριστό.

ΣΚΕΨΗ: Κατά πόσο είμαστε «σαν τον Χριστό»; Πού μπορούμε να βελτιωθούμε;

Τετάρτη 24 Μαΐου

«ΕΝ ΤΟΥΤΩ ΤΩ ΣΚΗΝΩΜΑΤΙ»

«Στοχάζομαι όμως δίκαιον, εφ' όσον είμαι εν τούτῳ τῳ σκηνώματι, να σας διεγείρω διά της υπενθυμίσεως, επειδή εξεύρω ότι εντός ολίγον θέλω αποθέσει το σκηνώμα μου, καθώς και ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός μοι εμφανέρωσε.» (Β' Πέτρ. 1/α' 13,14).

Το 1956 ο Oscar Cullmann έγραψε μία σύντομη μελέτη με τίτλο: *Αθανασία της Ψυχής ή Ανάσταση των Νεκρών;: Η Μαρτυρία της Καινής Διαθήκης*. Υποστήριξε πως η έννοια της ανάστασης δεν συμβαδίζει με την άποψη για την αθανασία της ψυχής. Επιπλέον, είπε πως η Καινή Διαθήκη υποστηρίζει την ανάσταση των νεκρών.

«Καμία άλλη έκδοσή μου.» αργότερα γράφει, «δεν προκάλεσε τόσο ενθουσιασμό και τόσες αντιδράσεις.»

Διαβάστε Α' Κορ. 15/ιε' 12-57. Τι λέει ο Παύλος σχετικά με τον θάνατο;

.....
.....
.....
.....
.....

Σύμφωνα με τα όσα δηλώνει η Καινή Διαθήκη για τον θάνατο και την ανάσταση, οι περισσότεροι σχολιαστές της έχουν πειστεί πως ο Cullmann είχε δίκιο. Πραγματικά, στην Καινή Διαθήκη βλέπουμε την έννοια της ανάστασης και όχι της αθάνατης ψυχής που επιβιώνει του θανάτου του σώματος. Για παράδειγμα, στην Α' Θεσ. 4/δ' 16-18 ο Παύλος παρηγορεί όσους χάσανε αγαπητά τους πρόσωπα μιλώντας τους για την ανάσταση των νεκρών κατά τη Δευτέρα Παρουσία του Ιησού. Στην Α' Κορ. 15/ιε' 12-57 ο Παύλος δίνει μία εκτενέστερη περιγραφή της ανάστασης. Ξεκινάει, εξηγώντας πως η Χριστιανική πίστη βασίζεται στην ανάσταση του Ιησού. Εάν ο Ιησούς δεν αναστήθηκε, τότε η πίστη μας σ' Αυτόν είναι μάταιη. Ο Χριστός όμως αναστήθηκε από τους νεκρούς και η ανάστασή Του κάνει εφικτή και την ανάσταση όλων όσων πέθαναν πιστεύοντας σ' Αυτόν. Στην Α' Κορ. 15/ιε' 35-50 ο Παύλος μιλάει για σωματική ανάσταση. Αντιπαραθέτει το θνητό σώμα που τώρα έχουμε με το αθάνατο σώμα που θα λάβουμε μετά την ανάσταση.

Εν ολίγοις, όποτε η Καινή Διαθήκη μιλάει για θάνατο, το κάνει στα πλαίσια της ανάστασης και όχι της αθανασίας της ψυχής. Και είναι σημαντικό να το γνωρίζουμε αυτό καθώς διαβάζουμε την Β' Πέτρ. 1/α' 12-14.

Πέμπτη 25 Μαΐου

ΠΙΣΤΗ ΜΕΧΡΙ ΘΑΝΑΤΟΥ

Διαβάστε Β' Πέτρ. 1/α' 12-15. Τι εννοεί ο Πέτρος όταν λέει, «θέλω αποθέσει το σκήνωμά μου»;

.....
.....
.....

Στη Β' Πέτρ. 1/α' 12-14 διαβάζουμε τον λόγο συγγραφής αυτής της επιστολής. Ο Πέτρος γνωρίζει ότι πρόκειται να πεθάνει και στην επιστολή του αυτή περικλείει το τελευταίο του μήνυμα, την διαθήκη του. Το ότι ο Πέτρος γνωρίζει ότι θα πεθάνει φαίνεται από τα λόγια του, «Στοχάζομαι όμως δίκαιον, εφ' όσον είμαι εν τούτω τω σκηνώματι... επειδή εξεύρω, ότι εντός ολίγον θέλω αποθέσει το σκήνωμά μου» (Β' Πέτρ. 1/α' 13,14). Παρομοιάζει το σώμα του με σκήνωμα το οποίο θα αφήσει όταν πεθάνει. Πουθενά δεν υποδηλώνει ότι η ψυχή του θα επιβιώσει ως ξεχωριστή ύπαρξη.

Διαβάστε Β' Πέτρ. 1/α' 12-15 ξανά. Πώς αντιμετωπίζει ο Πέτρος το γεγονός ότι σύντομα θα πεθάνει, και τι μας διδάσκει αυτό για την πίστη;

.....
.....
.....

Στη Β' Πέτρ. 1/α' 12-15 τα λόγια του Πέτρου έχουν άλλο κύρος. Γράφει έχοντας κατά νου πως σύντομα θα πεθάνει. Το ξέρει, επειδή, όπως αναφέρει, «ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός μοι εφανέρωσε». Ωστόσο, δεν δείχνει να φοβάται και να ανησυχεί. Απεναντίας, δίνει έμφαση στην καλή κατάσταση εκείνων που θα αφήσει πίσω. Θέλει να είναι στέρεοι στην «παρούσαν αλήθειαν» και όσο ζει θα τους προτρέπει να μένουν πιστοί.

Εδώ, βλέπουμε πόσο βαθιά ήταν η εμπειρία του Πέτρου με τον Κύριο. Επρόκειτο να πεθάνει, και ο θάνατός του θα ήταν μαρτυρικός (Δείτε Ιωάν. 21/κα' 18, Ε. Χουάιτ, Π.Α. σ. 475), αλλά το ανιδιοτελές ενδιαφέρον του ήταν για το όφελος των άλλων. Πραγματικά, ο Πέτρος ζούσε την πίστη που είχε διδαχτεί.

ΣΚΕΨΗ: Πώς μας βοηθάει η πίστη μας να αντιμετωπίσουμε την σκληρή πραγματικότητα του θανάτου; Πώς μπορούμε να μάθουμε να στηριζόμαστε στην υπέροχη ελπίδα που έχουμε, λόγω όλων όσων έκανε ο Ιησούς για εμάς;

Περαιτέρω μελέτη:

Όπως είδαμε, ο Πέτρος γνώριζε ότι σύντομα θα πέθαινε. Επιπλέον, γνώριζε και με ποιον τρόπο, καθώς του το είχε αποκαλύψει ο Ιησούς. «Αληθώς, αληθώς σοι λέγω, ότε ήσο νεώτερος, εξώννυες σεαυτόν, και περιεπάτεις όπου ήθελες· αφού όμως γηράσης, θέλεις εκτείνει τας χείρας σου, και άλλος θέλει σε ζώσει, και θέλει σε φέρει όπου δεν θέλεις.» (Ιωάν. 21/κα' 18). Ποιο ήταν το τέλος του; «Ο Πέτρος σαν αλλοδαπός και Εβραίος, καταδικάσθηκε να μαστιγωθεί και να σταυρωθεί. Προσμένοντας τον τρομερό αυτό θάνατο, ο απόστολος θυμήθηκε το μεγάλο του αμάρτημα που αρνήθηκε το Χριστό στην ώρα της δοκιμασίας Του... ένιωθε ότι για έναν που είχε αρνηθεί τον Κύριο του, το να πεθάνει με τον ίδιο τρόπο που ο Κύριος του πέθανε, αποτελούσε πολύ μεγάλη τιμή. Ο Πέτρος είχε μετανοήσει ειλικρινά για την αμαρτία του εκείνη και είχε συγχωρηθεί από το Χριστό... Αλλά δεν μπορούσε ποτέ να συγχωρήσει τον εαυτό του... Για τελευταία του επιθυμία παρακάλεσε τους εκτελεστές του να σταυρωθεί ανάποδα, με το κεφάλι προς τα κάτω. Η επιθυμία του έγινε δεκτή και μ' αυτόν τον τρόπο πέθανε ο μεγάλος απόστολος Πέτρος.» Ε. Χουάιπ, Π. Α. σ. 475. Και παρόλα αυτά ο Πέτρος νοιαζόταν για την πνευματική κατάσταση του ποιμνίου του.

Ερωτήσεις για συζήτηση:

1. Έχοντας υπόψη τα λόγια του Πέτρου (καθώς και των υπόλοιπων συγγραφέων της Αγίας Γραφής) όσον αφορά το ότι είναι απαραίτητο οι Χριστιανοί να είναι άγιοι, γιατί οι περισσότεροι αποτυγχάνουμε να «γίνουμε αυτό που είμαστε» στον Ιησού;
2. Δείτε ξανά την λίστα των αρετών στη Β' Πέτρ. 1/α' 5-7. Μιλήστε για κάθε αρετή ξεχωριστά. Πώς μπορούμε να εκδηλώνουμε αυτές τις αρετές και να βοηθάμε και τους άλλους να κάνουν το ίδιο;
3. Δεδομένου των όσων γνωρίζουμε για τον Πέτρο από τα Ευαγγέλια, στις επιστολές του βλέπουμε το θαυμάσιο έργο που έκανε ο Χριστός στη ζωή του, παρά τα ελαττώματα και τις πτώσεις του στο παρελθόν. Τι ελπίδα μπορούμε να έχουμε από το παράδειγμά του;
4. Στη Β' Πέτρ. 1/α' 12 ο Πέτρος έγραψε για την «παρούσαν αλήθειαν». Ποια ήταν η παρούσα αλήθεια στην εποχή του και ποια είναι στη δική μας εποχή;
5. Πώς πρέπει, ως Χριστιανοί, να αντιμετωπίζουμε τον θάνατο;