

## 9. ΠΛΑΝΕΣ ΤΩΝ ΕΣΧΑΤΩΝ ΗΜΕΡΩΝ



**ΕΔΑΦΙΟ ΜΝΗΜΗΣ:** «Και ερρίφθη ο δράκων ο μέγας, ο όφης ο αρχαίος, ο καλούμενος Διάβολος, και ο Σατανάς, ο πλανών την οικουμένην όλην, ερρίφθη εις την γην, και οι άγγελοι αυτού ερρίφθησαν μετ' αυτού.» Αποκάλυψη 12/ιβ' 9.

**Για τη μελέτη αυτής της εβδομάδας, διαβάστε:** Αποκ. 2/β' 13,24, Β' Κορ. 11/ια' 13-15, Ψαλμ. 146/ρμς' 4, Γέν. 1/α'-2/β' 3, Αποκ. 13/ιγ' 1-17.

Ακόμη και στον ουρανό, πριν εξοριστεί, ο Σατανάς προσπάθησε να πλανήσει τους αγγέλους. «Εγκαταλείποντας τη θέση του πλάι στην άμεση παρουσία του Θεού, ο Εωσφόρος απομακρύνθηκε με σκοπό να ενσταλάξει το πνεύμα της δυσαρέσκειας ανάμεσα στους αγγέλους. Εργαζόμενος με τέλεια μυστικότητα και αποκρύβοντας για ένα διάστημα τον πραγματικό σκοπό του κάτω από ένα κάλυμμα σεβασμού προς το Θεό, προσπάθησε να προκαλέσει δυσφορία για τους νόμους τη διοίκησης των ουρανίων υπάρξεων με το πρόσχημα ότι αυτοί επέβαλλαν περιορισμούς που δεν ήταν απαραίτητοι.» Ε. Χουάιτ, Τ.Π.Σ. σ. 590,591.

Στην Εδέμ χρησιμοποίησε το φίδι για να απατήσει την Εύα. Σε όλη την ιστορία, μέχρι και σήμερα, ακόμη και μετά τα χίλια έτη, θα χρησιμοποιήσει πλάνες (Αποκ. 20/κ' 8) για να πετύχει το σκοπό του. Δυστυχώς είναι πολύ πιο έξυπνος, πολύ πιο δυνατός, και επιτήδειος από όλους εμάς, και γι' αυτό πρέπει να στηριχθούμε στον Ιησού και στο Λόγο Του για να προστατευτούμε από τα τεχνάσματά του.

«Σεις δε, οίτινες είσθε προσκεκολλημένοι εις Κύριον τον Θεόν σας, πάντες ζήτε την σήμερον» (Δευτ. 4/δ' 4). Η αρχή που συναντάμε σ' αυτό το εδάφιο εξακολουθεί να ισχύει και σήμερα.

Αυτήν την εβδομάδα θα εξετάσουμε ορισμένες από τις πιο αποτελεσματικές πλάνες του Διαβόλου και θα δούμε πώς μπορούμε να προστατευτούμε από αυτές.

## Κυριακή 27 Μαΐου

### Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΠΑΤΗ

Στο πρώτο μάθημα αυτής της τριμηνίας μιλήσαμε για την Υπερκόσμια Διαμάχη η οποία δυστυχώς πέρασε και στη γη μας. Το πρόβλημα ωστόσο είναι ότι πολλοί άνθρωποι, και Χριστιανοί, δεν πιστεύουν στην ύπαρξη της Μεγάλης Διαμάχης επειδή δεν πιστεύουν στην ύπαρξη του Σατανά. Γι' αυτούς, οι αναφορές της Αγίας Γραφής στον Σατανά ή Διάβολο, είναι απλώς ένας τρόπος έκφρασης που εξηγεί την ύπαρξη του κακού και τη θλίψης στον κόσμο. Για πολλούς, η ιδέα ότι πρόκειται για μία κυριολεκτικά υπερφυσική ύπαρξη, είναι κάτι ανάλογο με χαρακτήρα σε ταινία επιστημονικής φαντασίας.

Διαβάστε τα παρακάτω εδάφια της Αποκάλυψης. Τι λένε για την ύπαρξη του Σατανά και τον ρόλο του στις έσχατες ημέρες; Αποκ. 2/β' 13,24, 12/ιβ' 3,7-9,12,17, 13/ιγ' 2, 20/κ' 2,7,10.

.....  
Στην Αποκάλυψη βλέπουμε πόση δύναμη θα έχει ο Σατανάς τις έσχατες ημέρες επάνω στους κατοίκους της γης, τους οποίους δεν θα απομακρύνει μόνο από το δρόμο της σωτηρίας αλλά θα τους οδηγήσει ενάντια σε εκείνους που θα παραμείνουν πιστοί στον Ιησού.

Από όλα τα «διανοήματα» του Σατανά (Β' Κορ. 2/β' 11), πιθανόν το μεγαλύτερο είναι να κάνει τους ανθρώπους να πιστέψουν ότι δεν είναι υπαρκτός. Άλλωστε, ποιος θα προφυλαχθεί από έναν ισχυρό εχθρό εφόσον δεν πιστεύει ότι υπάρχει; Είναι εκπληκτικό το πόσοι ισχυρίζονται ότι είναι Χριστιανοί και δεν πιστεύουν ότι ο Διάβολος είναι υπαρκτός. Έχουν αυτή την άποψη επειδή αγνοούν ή παρερμηνεύουν τα τόσα εδάφια στο Λόγο του Θεού που φανερώνουν τα έργα και τα τεχνάσματα του στον κόσμο, ιδιαίτερα τον έσχατο καιρό. Το γεγονός ότι πολλοί δεν πιστεύουν στην ύπαρξη του Σατανά, παρά τις τόσες Βιβλικές ενδείξεις, πρέπει να είναι μία έντονη υπενθύμιση για εμάς του πόσο σημαντικό είναι να κατανοήσουμε τις διδασκαλίες της Αγίας Γραφής.

**ΣΚΕΨΗ:** Παρότι στην Αποκάλυψη διαβάζουμε για τα σχέδια του Σατανά, ιδιαίτερα στις έσχατες ημέρες, τι μεγάλη ελπίδα μπορούμε να βρούμε στην Αποκ. 12/ιβ' 11; Ποια είναι η πηγή της δύναμής μας ενάντια στον Διάβολο;

**Δευτέρα 28 Μαΐου**

**ΔΥΟ ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΛΑΝΕΣ**

Διαβάστε τα παρακάτω εδάφια. Τι λένε τα παρακάτω εδάφια για την ικανότητα του Σατανά να εξαπατά;

Β' Κορ. 11/α' 13-15.....

Β' Θεσ. 2/β' 9,10.....

Αποκ. 12/ιβ' 9.....

Αποκ. 20/κ' 10.....

Όπως είδαμε σε προηγούμενο μάθημα, ο Ιησούς προειδοποίησε τους ακολούθους Του για τις πλάνες των εσχάτων ημερών. Μεταξύ άλλων προειδοποίησε ιδιαίτερα για την εμφάνιση ψευδόχριστων και ψευδοπροφητών που θα έχουν ως σκοπό να πλανήσουν πολλούς (Ματθ. 24/κδ' 5).

Οι ψευδόχριστοι και οι ψευδοπροφήτες ωστόσο δεν είναι η μοναδική πλάνη των εσχάτων ημερών. Ο εχθρός μας στη Μεγάλη Διαμάχη έχει πολλά τεχνάσματα για να πλανήσει όσο το δυνατόν περισσότερους. Ως Χριστιανοί, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και αυτό είναι εφικτό μόνο εάν γνωρίζουμε την Αγία Γραφή και υπακούμε στις διδασκαλίες της. Η Ε. Χουάιτ αναφέρει ποιες είναι δύο από τις μεγαλύτερες πλάνες: «Με τις δύο μεγάλες πλάνες, την αθανασία της ψυχής και την ιερότητα της Κυριακής, ο Σατανάς θα παρασύρει τους ανθρώπους στην εξαπάτηση. Η πρώτη από αυτές θέτει το θεμέλιο του πνευματισμού, ενώ η δεύτερη δημιουργεί φιλικούς δεσμούς με τη Ρώμη. Οι Διαμαρτυρόμενοι των Ηνωμένων Πολιτειών θα είναι οι πρώτοι που θα τείνουν τα χέρια πάνω από το χάσμα για να σφίξουν γερά το χέρι του πνευματισμού. Και θα απλώσουν επίσης το χέρι πάνω από την άβυσσο σε μία θερμή χειραψία με τη δύναμη της Ρώμης. Κάτω από την επιρροή της τριπλής αυτής συμμαχίας, η Αμερική θα βαδίσει στα ίχνη της Ρώμης για την καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.» Ε. Χουάιτ, Τ.Π.Σ. σ. 702.

Πόσο αξιοθαύμαστο είναι πραγματικά το ότι μετά από τόσα χρόνια που γράφτηκαν αυτά τα λόγια, βλέπουμε τις «δύο μεγάλες πλάνες» να συνεχίζουν να υπάρχουν στον Χριστιανικό κόσμο.

**ΣΚΕΨΗ:** Γιατί η γνώση των Βιβλικών αληθειών και η υπακοή σ' αυτές είναι το ισχυρότερο όπλο μας ενάντια στις απάτες του Διαβόλου, ιδιαίτερα στις έσχατες ημέρες;

Τρίτη 29 Μαΐου

## Η ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ

Τι μας διδάσκουν τα παρακάτω εδάφια για την «κατάσταση των νεκρών»; Πώς μπορούν να μας προστατέψουν ενάντια στην πλάνη της αθανασίας της ψυχής; Εκκλ. 9/θ' 5,6,10, Ψαλμ. 115/ριε' 17, Ψαλμ. 146/ρμς' 4, Α' Κορ. 15/ιε' 16-18, Δαν. 12/ιβ' 2.

.....

.....

.....

Στις πρόσφατες δεκαετίες μεγάλη διάσταση έχει δοθεί σε ιστορίες για ανθρώπους που είχαν «πεθάνει» - η καρδιά τους σταμάτησε να χτυπάει και δεν ανέπνεαν – και μετά επανήρθαν και ανέκτησαν τις αισθήσεις τους. Σε διάφορες περιπτώσεις αρκετοί από αυτούς είπαν ότι είχαν συναίσθηση ακόμη και όταν υποθετικά είχαν «πεθάνει». Ορισμένοι είπαν ότι αιωρούνταν και είδαν από ψηλά το σώμα τους. Άλλοι ανέφεραν ότι βγήκαν από το σώμα τους και συνάντησαν μία υπέροχη ύπαρξη γεμάτη φως και ζεστασιά που τους μίλησε για καλοσύνη και αγάπη. Άλλοι ανέφεραν ότι συνομίλησαν με νεκρούς συγγενείς τους. Αυτό το φαινόμενο είναι τόσο κοινό που έχει και επιστημονική ονομασία, Εμπειρίες Κοντά στο Θάνατο (ΕΚΘ). Παρότι το θέμα αυτό είναι αμφιλεγόμενο, πολλοί Χριστιανοί το χρησιμοποιούν ως απόδειξη για την αθανασία της ψυχής και την άποψη ότι όταν πεθαίνει κάποιος η ψυχή του πηγαίνει σε μία άλλη διάσταση συνειδητής ύπαρξης. Οι ΕΚΘ όμως είναι απλώς η εκδήλωση μίας από τις δύο μεγάλες πλάνες. Όταν κάποιος πιστεύει ότι μετά τον θάνατο η ψυχή εξακολουθεί με κάποιον τρόπο να ζει, το πρόσωπο αυτό είναι ευάλωτο στις πνευματικές πλάνες που προωθούν, άμεσα ή έμμεσα, την ιδέα ότι δεν έχουμε ανάγκη τον Ιησού. Μάλιστα όσοι είχαν ΕΚΘ και συναντήθηκαν με πνευματικές υπάρξεις ή ακόμη και με νεκρούς συγγενείς τους, είπαν ότι τους μίλησαν για αγάπη, ειρήνη, καλοσύνη, αλλά δεν ανέφεραν τίποτα για την σωτηρία στον Χριστό, την αμαρτία, την επερχόμενη κρίση – τις πιο σημαντικές Βιβλικές ιδέες. Θα έλεγε κανείς ότι εφόσον υποθετικά είχαν μία εμπειρία της μετά θάνατον ζωής, θα έπρεπε να κατανοήσουν και τις πιο βασικές Χριστιανικές διδασκαλίες. Ωστόσο, οι μαρτυρίες τους θυμίζουν περισσότερο το δόγμα της Νέας Εποχής, και έτσι εξηγείται το γιατί αυτοί οι άνθρωποι έχουν λιγότερη επαφή με τον Χριστιανισμό από ό,τι είχαν πριν «πεθάνουν».

**ΣΚΕΨΗ:** Γιατί πρέπει να μένουμε στον Λόγο του Θεού, ακόμη και αν οι αισθήσεις μας λένε κάτι άλλο;

Τετάρτη 30 Μαΐου

## ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΑΙ Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ

Όσο πετυχημένη είναι η πλάνη του Σατανά σχετικά με την αθανασία της ψυχής, ακόμη πιο πετυχημένη είναι και η πλάνη του να αντικαταστήσει το Σάββατο με την Κυριακή (δείτε 6<sup>ο</sup> και 8<sup>ο</sup> μάθημα). Τα τελευταία χρόνια, ο Διάβολος έφερε μία άλλη πλάνη που μειώνει ακόμη περισσότερο στο νου των ανθρώπων το Σάββατο: την θεωρία της εξέλιξης.

Διαβάστε Γέν. 1/α'-2/β' 3. Τι διαβάζουμε στα κεφάλαια αυτά για το πώς δημιούργησε ο Κύριος τον κόσμο μας και σε πόσο χρονικό διάστημα;

.....  
Ακόμη και μία γενική ανάγνωση των εδαφίων αποκαλύπτει δύο σημεία στη Βιβλική αναφορά της Δημιουργίας. Πρώτον, τα πάντα ήταν σχεδιασμένα και υπολογισμένα, τίποτα δεν έγινε τυχαία. Η Αγία Γραφή δεν αφήνει κανένα περιθώριο για τον παράγοντα τύχη στη Δημιουργία. Δεύτερον, στα εδάφια αναφέρεται ότι κάθε δημιουργήμα έγινε κατά το είδος αυτού, και αυτό σημαίνει ότι έγινε ξεχωριστά από τα υπόλοιπα. Η Αγία Γραφή δεν διδάσκει τίποτα για κοινό πρόγονο (όπως για παράδειγμα ένα πρωτόγονο κύτταρο) όλης της ζωής στη γη. Ακόμη και αν δεν ερμηνεύσουμε κυριολεκτικά τα εδάφια αυτά της Γένεσης, αυτά τα δύο σημεία είναι ξεκάθαρα: τίποτα δεν ήταν τυχαίο στην Δημιουργία και δεν υπάρχει κοινός πρόγονος για όλα τα είδη.

Η θεωρία της εξέλιξης, του Δαρβίνου, και όλες οι μορφές της, διδάσκουν δύο πράγματα: τύχη και κοινό πρόγονο για όλα τα είδη. Γιατί λοιπόν τόσοι άνθρωποι ερμηνεύουν τη Γένεση σύμφωνα με μία θεωρία που είναι κατά κόρον αντίθετη; Η θεωρία της εξέλιξης δεν έχει πλανήσει μόνο εκατομμύρια ανθρώπους, αλλά και πολλούς Χριστιανούς που πιστεύουν ότι μπορούν να την εναρμονίσουν στην Χριστιανική τους πίστη, παρά τις παραπάνω αντιφάσεις. Ωστόσο, οι επιπτώσεις της εξέλιξης κατά τις έσχατες ημέρες θα κάνουν τον κίνδυνο της απάτης ακόμη πιο εμφανή. Γιατί να λάβουμε σοβαρά μία ημέρα, την έβδομη ημέρα – το Σάββατο, ως αναμνηστική – όχι την εξαήμερη Δημιουργία αλλά της δημιουργίας που διήρκεσε περίπου 3 δισεκατομμύρια χρόνια; Η εξέλιξη αφαιρεί το κύρος της έβδομης ημέρας, επειδή μετατρέπει την εξαήμερη Δημιουργία σε έναν μύθο ανάλογο του Ρωμύλου και του Ρέμου που τους μεγάλωσαν λύκοι. Άλλωστε ποιος από αυτούς που πιστεύουν ότι για τη δημιουργία χρειάστηκαν δισεκατομμύρια χρόνια

αντί έξι ημέρες, θα διωχθεί ή και θα πεθάνει για να υπερασπιστεί το Σάββατο σε σχέση με την Κυριακή;

**Πέμπτη 31 Μαΐου**

### Η ΨΕΥΤΙΚΗ ΤΡΙΑΔΙΚΟΤΗΤΑ

Η έννοια της τριαδικής φύσης του Θεού φαίνεται σε όλη την Αγία Γραφή. Ωστόσο, ανάμεσα στις πλάνες των εσχάτων ημερών και στους διωγμούς, στην Αποκάλυψη 13/ιγ' διαβάζουμε για μία «ψεύτικη τριαδικότητα» που αποτελείται από τον δράκο, το θηρίο της θάλασσας, και το θηρίο της ξηράς.

Διαβάστε Αποκ. 12/ιβ' 17, 13/ιγ' 1,2. Τι περιγράφεται εδώ;

.....

Ο δράκος εδώ φαίνεται να είναι μία πλαστογραφία του Πατέρα, και φαίνεται να έχει αυτός τον έλεγχο. Επίσης δίνει δύναμη, εξουσία και θρόνο στο θηρίο της θάλασσας, το οποίο υποκρίνεται τον Χριστό. Γιατί αυτή η δεύτερη δύναμη θεωρείται πλαστογραφία του Χριστού;

Διαβάστε Αποκ. 13/ιγ' 2-5. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του θηρίου της θάλασσας;

.....

Πέρα του ότι έλαβε εξουσία από τον δράκο, όπως και ο Ιησούς έλαβε την εξουσία Του από τον Πατέρα (δείτε Ματθ. 28/κη' 18), το θηρίο αυτό της θάλασσας, όπως και ο Ιησούς, πέθανε και αναστήθηκε (δείτε Αποκ. 13/ιγ' 3). Ακόμη, το θηρίο αυτό φαίνεται να ασκεί την εξουσία του σε «σαράντα δύο μήνες», ή τρεισήμισι χρόνια, μία πλαστογραφημένη προφητεία της κυριολεκτικής επίγειας διακονίας του Χριστού που διήρκεσε τρεισήμισι χρόνια.

Διαβάστε Αποκ. 13/ιγ' 11-17. Πώς περιγράφεται το θηρίο της ξηράς;

.....

Το θηρίο της ξηράς προάγει το θηρίο της θάλασσας, όπως ακριβώς το Άγιο Πνεύμα δεν δίνει τη δόξα στον Εαυτό Του αλλά στον Ιησού (Ιωάν. 16/ις' 13,14). Επίσης, όπως το Άγιο Πνεύμα κατέβασε «φωτιά» από τον ουρανό (Πράξ. 2/β' 3), έτσι και το θηρίο της ξηράς θα κάνει κάτι παρόμοιο (δείτε Αποκ. 13/ιγ' 13).

«Στο τέλος το θηρίο της ξηράς θα πλαστογραφήσει την Πεντηκοστή! Για ποιο λόγο; Για να αποδείξει στον κόσμο ότι η ψεύτικη τρι-

αδικότητα είναι ο αληθινός Θεός.» Jon Paulien, What the Bible Says About the End-Time, σ. 111.

**ΣΚΕΨΗ:** Ποιες άλλες πλάνες των εσχάτων ημερών πρέπει να προσέξουμε, και πώς μπορούμε να βοηθήσουμε και τους άλλους να τις αποφύγουν;

**Παρασκευή 1 Ιουνίου**

**Δύση ηλίου: 20:41'**

**Περαιτέρω μελέτη:**

Ας εξετάσουμε περαιτέρω τις επιπτώσεις που έχει η θεωρία της εξέλιξης στα γεγονότα των εσχάτων ημερών, όσον αφορά το ρόλο του Σαββάτου. Ένας λόγος για τον οποίο ο Δαρβίνος, ο πατέρας αυτής της θεωρίας, προήγαγε την εξέλιξη ήταν επειδή δεν μπορούσε να εξηγήσει το κακό και την θλίψη με την ιδέα ενός Δημιουργού αγάπης. Εξαιτίας αυτού του λάθους, έψαξε αλλού για απαντήσεις. Δεν ήταν σύμπτωση άλλωστε ότι τον καιρό που ο Δαρβίνος εργαζόταν πάνω στη θεωρία της εξέλιξης ο Θεός κάλεσε ένα κίνημα, τους Αντβεντιστές της Εβδόμης Ημέρας που αντιστέκονταν στα όσα πρέσβευε η θεωρία του Δαρβίνου. Είναι πράγματι ενδιαφέρον ότι το κίνημα των Αντβεντιστών της Εβδόμης Ημέρας, οι οποίοι από το όνομά τους δείχνουν τη θεμελίωσή τους στη δημιουργία, άρχισαν να αυξάνονται την ίδια περίοδο με τη θεωρία του Δαρβίνου. Εάν ο Δαρβίνος διάβαζε και πίστευε τα παρακάτω λόγια που γράφτηκαν από την Ε. Χουάιτ, ο κόσμος πολύ πιθανόν να είχε γλιτώσει ένα από τα πιο χοντρά λάθη της ανθρωπίνης σκέψης.

«Παρόλο που η γη είχε φθαρεί από την αμαρτία, η φύση θα εξακολουθούσε να είναι το διδακτικό βιβλίο του ανθρώπου. Δεν ήταν τώρα δυνατόν να παρουσιάζει μόνο το καλό επειδή το κακό φανερωνόταν παντού, παραμορφώνοντας τη γη, τη θάλασσα και την ατμόσφαιρα με το μολυσματικό του άγγιγμα. Εκεί όπου άλλοτε ήταν γραμμένος μόνο ο χαρακτήρας του Θεού, η γνώση του καλού, τώρα ήταν γραμμένος ο χαρακτήρας του Σατανά, η γνώση του κακού. Από τη φύση η οποία παρουσίαζε τώρα τη γνώση του καλού και του κακού, ο άνθρωπος επρόκειτο να δέχεται συνεχείς προειδοποιήσεις για τα αποτελέσματα της αμαρτίας» Ε. σ. 26.

Ο Δαρβίνος έχτισε τις υποθέσεις του για την εξέλιξη πάνω στη λανθασμένη κατανόησή του για την φύση και τον χαρακτήρα του Θεού και του έκπτωτου κόσμου στον οποίο ζούμε. Δυστυχώς, εξαιτίας αυτής του της θεωρίας οι άνθρωποι θα πέφτουν στις πλάνες του Σατανά, κυρίως τον έσχατο καιρό.

**Ερωτήσεις για συζήτηση:**

1. Γιατί οι περισσότεροι Χριστιανοί δεν πιστεύουν ότι ο Σατανάς είναι υπαρκτό πρόσωπο; Πόσο επικίνδυνο είναι να απορρίπτουμε ξεκάθαρες διδασκαλίες της Αγίας Γραφής;
2. Τι θα λέγατε σε κάποιον που είχε εμπειρία κοντά στο θάνατο και ισχυρίζεται ότι υπάρχει ζωή και μετά τον θάνατο;
3. Γιατί αυτοί που πιστεύουν στην εξέλιξη θα είναι πιο ευάλωτοι στις πλάνες των εσχάτων ημερών;