

4. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΕΛΕΟΣ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ: ΜΕΡΟΣ Β΄



ΕΔΑΦΙΟ ΜΝΗΜΗΣ: «Και παν έμψυχον έρπον, εις όσα μέρη ήθελον επέλθει ούτοι οι ποταμοί, θέλει ζη· και θέλει είσθαι εκεί πλήθος ιχθύων πολύ σφόδρα, επειδή τα ύδατα ταύτα έρχονται εκεί· διότι θέλουσιν ιαθή· και θέλουσι ζη τα πάντα, όπου ο ποταμός έρχεται.» Ιεζεκιήλ 47/μζ΄ 9.

Για τη μελέτη αυτής της εβδομάδας, διαβάστε: Ιεζ. 37/λζ΄ 1-14, Εφεσ. 2/β΄ 10, Ιεζ. 47/μζ΄ 1-8, Ματθ. 5/ε΄ 16, Αποκ. 22/κβ΄ 1,2, Ησ. 61/ξα΄ 1-11.

Μία περιοχή που άκμαζε τη δεκαετία του 1950 κατέληξε σε εμπόλεμη ζώνη. Οι περισσότερες οικογένειες εγκατέλειψαν την περιοχή, αφήνοντας πίσω τους κατεστραμμένα σπίτια. Οι εταιρίες μεταφέρθηκαν και τα ναρκωτικά και η εγκληματικότητα έκαναν πιο ανεπιθύμητη την περιοχή.

Το 1986 μία Χριστιανική οικογένεια άφησε την όμορφη περιοχή που κατοικούσε και μετακόμισε σ΄ αυτήν την καταθλιπτική γειτονιά. Ένας ποιμένας από μία άλλη περιοχή, έκανε το ίδιο. Έχτισαν ξανά δύο από τα καμένα σπίτια και κατοίκησαν σ΄ αυτά. Οι δύο οικογένειες φρόντιζαν να συναντιούνται με τους ανθρώπους της γειτονιάς. Έγιναν το μέσο που ο Θεός χρησιμοποίησε για να ξεκινήσει μία εκκλησία που θεράπευσε και άλλαξε αυτήν την νεκρή γειτονιά. Το έργο τους συνεχίζεται μέχρι και σήμερα και η επιρροή τους κάνει τη διαφορά σε πολλούς ανθρώπους.

Ο Θεός έχει ένα μήνυμα για τον ρόλο της εκκλησίας Του σε «απελπιστικές» καταστάσεις όπως αυτή. Στο μάθημα αυτής της εβδομάδας θα συνεχίσουμε να «ακούμε» τις φωνές της Παλαιάς Διαθήκης που καλούν τον λαό του Θεού να φανερώσει τον χαρακτήρα και την καλοσύνη Του στον κόσμο.

Κυριακή 17 Ιουλίου

ΖΩΝΤΑΝΟΙ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ

Η χάρη του Θεού που φέρνει αναζωπύρωση σε όσους είναι νεκροί ως προς την αμαρτία φαίνεται με γραφικό τρόπο στο Ιεζ. 37/λζ'. Σε όραμα, ο Ιεζεκιήλ μεταφέρθηκε μέσω του Πνεύματος σε μία έρημη κοιλάδα, γεμάτη νεκρούς, και διασκορπισμένα κόκκαλα. Τα κόκκαλα αυτά αντιπροσωπεύουν τον οίκο Ισραήλ. Ο Θεός ρωτάει, «Υιέ ανθρώπου, δύνανται τα οστά ταύτα να αναζήσωσι;» (Ιεζ. 37/λζ' 3). Η απάντηση στην ερώτηση αυτή βρίσκεται στη συνέχεια της προφητείας για τα κόκκαλα αυτά.

Διαβάστε Ιεζ. 37/λζ' 1-14. Τι θα έκανε ο Θεός για τον λαό Του;

.....
.....
Τα αποτελέσματα του μηνύματος στα ξερά κόκκαλα είναι ότι (1) «ανέζησαν και εστάθησαν επί τους πόδας αυτών, στράτευμα μέγα σφόδρα» (Ιεζ. 37/λζ' 10). (2) Ο Θεός θα θέσει τον λαό Του στη δική τους γη (Ιεζ. 37/λζ' 14), (3) και θα γνωρίσουν ότι ο Κύριος το έπραξε (Ιεζ. 37/λζ' 14). Ο λαός του Θεού ξαναζωντανέψαμε για μία αποστολή. Ο Ισραήλ έπρεπε να είναι το φως στα έθνη.

Διαβάστε Εφεσ. 2/β' 10. Γιατί ζωντανέψαμε – αναδημιουργηθήκαμε εμείς πνευματικά μέσω του Χριστού;

.....
.....
«Το ότι ο Θεός μάς αποδέχεται, οφείλεται σίγουρα στον αγαπημένο Του Υιό, και τα καλά έργα είναι αποτέλεσμα της συγχωρητικής Του αγάπης. Δεν πιστώνονται σε εμάς, και δεν μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε για την σωτηρία της ψυχής μας. Η σωτηρία είναι το δώρο του Θεού που προσφέρεται στον πιστό, χάρη του Χριστού. Η ανήσυχη ψυχή μπορεί να βρει ειρήνη μέσω της πίστης στον Χριστό. Η ειρήνη του θα είναι ανάλογη με την πίστη και την εμπιστοσύνη του πιστού. Δεν μπορεί να παρουσιάσει τα καλά του έργα για την σωτηρία της ψυχής του.

Τότε, τα καλά έργα δεν έχουν καμία αξία; Αυτός που αμαρτάνει συνεχώς, είναι το ίδιο στα μάτια του Θεού, με εκείνον που, με πίστη στον Χριστό, προσπαθεί να μείνει ακέραιος; Η Αγία Γραφή λέει, “Διότι αυτού τοίχημα είμεθα, κτισθέντες εν Χριστώ Ιησού προς έργα καλά, τα οποία προητοίμασεν ο Θεός διά να περιπατήσωμεν εν αυτοίς” (Εφεσ. 2/β' 10). Ο Κύριος όρισε, τα καλά έργα να επιβραβεύονται. Ο Θεός μας δέχεται μόνο λόγω του Χριστού. Οι πράξεις ελέους και τα έργα φιλανθρωπίας που κάνουμε, είναι καρποί της πίστης.» Ε. Χουάιτ, Selected Messages, βιβλίο 3, σ. 199,200.

Δευτέρα 18 Ιουλίου

ΕΝΑ ΠΟΤΑΜΙ ΠΟΥ ΡΕΕΙ

Διαβάστε Ιεζ. 47/μζ' 1-8. Τι συμβαίνει με το ναό, στο όραμα του Ιεζεκιήλ;

.....
.....

Η διαρροή που φαίνεται να έχει ο ναός, σ' αυτήν την περίπτωση είναι καλό πράγμα. Το νερό που ρέει από τον ναό πηγαίνει «προς την ανατολικήν γην». Ανατολικά της Ιερουσαλήμ βρίσκεται η Νεκρά θάλασσα, το χαμηλότερο σημείο επιφάνειας στην ηπειρωτική γη. Μεταξύ της Ιερουσαλήμ και της Νεκράς Θάλασσας υπάρχει έρημος 34 χλμ συμπεριλαμβανομένης της Αραβά, της γνωστής κοιλάδας μεταξύ του Ιορδάνη ποταμού και της Νεκράς Θάλασσας. Η θάλασσα αυτή είναι τόσο αλμυρή που τίποτα δεν μπορεί να ζήσει εκεί. Ωστόσο, όταν το νερό από τον ναό φθάνει εκεί, τα νεκρά νερά της θάλασσας «θεραπεύονται». Εδώ μπορούμε να δούμε την συμβολική έννοια του ναού ως εκκλησία του Θεού (Α' Πέτρ. 2/β' 4,5). Γίνεται πηγή υγείας σε όσους έχουν πεθάνει εξαιτίας της αμαρτίας. Διαβάστε Ματθ. 5/ε' 16. Τι μας λέει εδώ ο Ιησούς όσον αφορά το πώς θα Τον εκπροσωπήσουμε στον κόσμο;

.....
.....

Ο ποταμός Zambezi στη Ζάμπια της Αφρικής ξεκινάει από ένα στενό ρυάκι που αναβλύζει από ένα δέντρο. Καθώς ρέει προς τους καταρράκτες Βικτώρια, η στάθμη του από τον αστράγαλο ανεβαίνει μέχρι το γόνατο, μετά στη μέση και τέλος γίνεται ένα ποτάμι αρκετά βαθύ για κολύμπι. Παρομοίως, το ρυάκι που ξεκινάει από τον ναό αρχικά είναι μικρό και στη συνέχεια γίνεται ποτάμι «τον οποίον δεν ηδυνάμην να διαβώ, διότι τα ύδατα ήσαν υψωμένα, ύδατα κολυμβήματος, ποταμός αδιάβατος» (Ιεζ. 47/μζ' 5).

Η επιρροή της εκκλησίας σας μπορεί αρχικά να είναι μικρή, αλλά μπορεί να αυξηθεί τόσο που να μεταμορφώσει την κοινωνία σας! «Το έργο μας, μου παρουσιάστηκε αρχικά μικρό, σαν ένα μικρό ρυάκι.» Ε. Χουάιτ, Testimonies for the Church, τομ. 7, σ. 171.

ΣΚΕΨΗ: Το φως και το νερό είναι δύο παραδείγματα που χρησιμοποίησε ο Θεός για να μας δείξει πώς να βοηθήσουμε τους άλλους. Πώς μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι στη διακονία μας προς αυτούς που έχουν ανάγκη;

Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΠΗΓΗ ΖΩΗΣ

Ιεζεκιήλ 47/μζ' 9

Στην προφητεία του Ιεζεκιήλ φαίνεται πως όπου ρέει το ποτάμι που αναβλύζει από την εκκλησία του Θεού, υπάρχει ζωή. Στο Ιεζ. 47/μζ' 10 προστίθεται το πιο αξιοθαύμαστο στοιχείο. Στα νερά όπου είναι γνωστό ότι δεν υπάρχει ψάρι, επειδή τίποτα δεν ζει εκεί, οι ψάρια ρίχνουν τα δίχτυα τους και πιάνουν πολλά ψάρια. Μέσα από τη δύναμη του Θεού που εργάζεται στο λαό Του, μπορεί να έρθει ζωή ακόμη και εκεί που δεν υπήρχε.

«Όπου εργάζεται ο Θεός καμία κατάσταση δεν είναι απελπιστική, δεν υπάρχουν άνθρωποι που δεν μπορούν να σωθούν, και το δυσάρεστο παρελθόν δεν μπορεί να μας στερήσει ένα ελπιδοφόρο μέλλον.» The Interpreter's Bible, τομ. 6, σ. 328. Η θαυμαστή χάρη του Θεού κάνει αξιοθαύμαστε πράγματα σε όποιον την δεχτεί. Εδώ έχουμε και πάλι το μήνυμα του ευαγγελίου. Ο Θεός μπορεί μέσα από εμάς να δώσει ελπίδα στους αποθαρρυσμένους, στους απελπισμένους, στους στερούμενους, και σ' όσους πεθαίνουν, πνευματικά και σωματικά.

Συγκρίνετε Ιεζ. 47/μζ' 12 με Αποκ. 22/κβ' 1,2. Τι μας λένε αυτές οι περικοπές για την τελική κατάληξη εκείνων που θεραπεύθηκαν και αναζωογονήθηκαν από τον Ιησού μέσω της εκκλησίας Του;

.....
.....

Μία μέρα οι άνθρωποι του Θεού – όπου σ' αυτούς θα συμπεριλαμβάνονται και εκείνοι που θεραπεύθηκαν και αναζωογονήθηκαν από τον Θεό μέσω της ανιδιοτελούς υπηρεσίας των μελών της εκκλησίας – θα είναι στη Νέα Γη, όπου από τον θρόνο του Θεού θα ρέει ένα άλλο ποτάμι. Εκεί δεν θα υπάρχουν έρημοι, ξηρασία και θάνατος. Εντωμεταξύ – όσο περιμένουμε την εκπλήρωση της μακαρίας αυτής ελπίδας – ο Θεός θέλει οι εκκλησίες Του να είναι μέρη όπου θα ρέει η θεραπεία και η πλήρη ζωή στην κοινωνία. Θέλει να εργαστεί μέσα από εμάς, να αναζωογονήσει και να μεταμορφώσει τις ερήμους και τις Νεκρές Θάλασσες των ανθρώπων γύρω μας, οδηγώντας τους σε μία πλήρη ζωή στον Ιησού (Ιωάν. 10/ι' 10).

ΣΚΕΨΗ: Ο προφήτης Αμώς δίνει μία παρόμοια εικόνα μ' αυτήν του Ιεζ. 47/μζ'. Διαβάστε Αμώς 5/ε' 24. Πώς αυτή η εικόνα συγκρίνεται με τον ρόλο της εκκλησίας στην κοινωνία σας; Πώς μπορεί η εκκλησία σας να γίνει ένα ιαματικό ποτάμι;

Τετάρτη 20 Ιουλίου

ΙΩΒΗΛΑΙΟ – ΥΠΟΣΧΕΣΗ

Σε όλη την Παλαιά Διαθήκη βλέπουμε πως εκείνοι που είναι ευλογημένοι υλικά και πνευματικά θα προσεγγίσουν εκείνους που δεν είναι.

Διαβάστε Ησ. 61/ξά' 1-11. Τι λέει ο Θεός στο λαό Του και πώς μπορούμε να το εφαρμόσουμε στη ζωή και στην κλήση μας από τον Κύριο; Δείτε επίσης Λουκά 4/δ' 18.

.....
.....
Το Ησ. 61/ξά' ξεκινάει με τη δήλωση «Πνεύμα Κυρίου του Θεού είναι επ' εμέ· διότι ο Κύριος με έχρισε διά να ευαγγελίζωμαι εις τους πτωχούς· με απέστειλε διά να ιατρεύσω τους συντετριμμένους την καρδίαν, να κηρύξω ελευθερίαν εις τους αιχμαλώτους και άνοιξιν δεσμοτηρίου εις τους δεσμούς» (εδ. 1). Όλα τα στοιχεία αυτής της υπόσχεσης βρίσκουν την εκπλήρωσή τους στο «ενιαυτόν ευπρόσδεκτον του Κυρίου», και πρόκειται για το Ιωβηλαίο έτος που όπως είδαμε ήταν αφιερωμένο στη διακονία των αναγκών που είχαν οι φτωχοί.

Έτσι, οι πενθούντες παρηγορούνται και λαμβάνουν «ωραιότητα αντί της στάκτης, έλαιον ευφροσύνης αντί του πένθους, στολήν αινέσεως αντί του πνεύματος της ακηδίας» (Ησ. 61/ξά' 3), και αυτοί ξαναχτίζουν τα αρχαία ερείπια, αποκαθιστώντας τα μέρη που ήταν καιρό ερημωμένα. Εκείνοι που λαμβάνουν τις ευλογίες του μεσσιανικού ιωβηλαίου μεταμορφώνουν την κοινωνία και ανοικοδομούν τις κατεστραμμένες πόλεις (Ησ. 61/ξά' 4). Ενώ οι δούλοι του Θεού αποκαλούνται ιερείς και λειτουργοί, και απολαμβάνουν τα αγαθά των γειτονικών εθνών (Ησ. 61/ξά' 5,6).

Οι εικόνες που βλέπουμε στο Ησ. 61/ξά', όπου ο Κεχρισμένος του Θεού μεταμορφώνει τη ζωή των υπάκουων ανθρώπων μέσω της ευημερίας εκείνων που έχουν συνάψει διαθήκη μαζί Του (Ησ. 61/ξά' 8,9), εκπληρώνεται σε όσους έχουν κληθεί να είναι λειτουργοί και αγγελιοφόροι Του στον κόσμο. Δεν θα έπρεπε κι εμείς να αναφωνήσουμε «Θέλω ευφρανθή τα μέγιστα επί τον Κύριον· η ψυχή μου θέλει αγαλλιασθή εις τον Θεόν μου» καθώς φοράμε το ένδυμα της δικαιοσύνης και της σωτηρίας, μέσα στην εκκλησία; (Ησ. 61/ξά' 10,11)

ΣΚΕΨΗ: Διαβάστε Ησ. 61/ξά' 9. Τι υπέροχη μαρτυρία του τι μπορεί να κάνει ο Θεός στο λαό Του! Θα μπορούσε να ειπωθεί το ίδιο και για εμάς σήμερα; Γιατί ναι, ή γιατί όχι;

Πέμπτη 21 Ιουλίου

Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ – ΕΝΑΣ ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Διαβάστε Μιχ. 6/ζ'. Σε τι αναφέρεται εδώ ο Κύριος;

.....
.....
Ο Μιχαίας, όπως και οι υπόλοιποι προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης, τονίζει πως οι εξωτερικοί τύποι θρησκείας που δεν έχουν ταπεινοφροσύνη, δικαιοσύνη, και έλεος, δεν θα γίνουν ποτέ αποδεκτοί από τον δίκαιο και ελεήμωνα Θεό.

Ποιο είναι το σημαντικό μήνυμα του Μιχ. 6/ζ' 8;

.....
«Η αληθινή θρησκεία είναι έμπρακτη. Σίγουρα, περιλαμβάνει τις τελετές και τις συνήθειες της εκκλησίας, ωστόσο... δεν έχει τόσο σημασία το να απέχουμε από το φαγητό, όσο το να το μοιραζόμαστε με εκείνους που πεινάνε. Η ευσέβεια στην πράξη είναι η αληθινή θρησκεία, και αυτή θα αναγνωριστεί στην κρίση του Θεού (Ματθ. 25/κε' 34-46).» Ε. Χουάιτ, The SDA Bible Commentary, τομ. 4, σ. 306.

Και σήμερα, ο Θεός εξακολουθεί να απορρίπτει την αποστασία της εξωτερικής θρησκείας. Οι θρησκευτικοί τύποι δείχνουν στον Χριστό, και εκπληρώνονται σ' Αυτόν, ο οποίος φανερώνεται μέσα από εμάς.

Στην εισαγωγή του μαθήματος αυτής της εβδομάδας αναφερθήκαμε σε δύο οικογένειες που μετακόμισαν σε μία γειτονιά «χωρίς ελπίδα» για να διακονήσουν τις ανάγκες των ανθρώπων εκεί. Οι δύο οικογένειες δημιούργησαν μία μικρή ομάδα από φίλους που απέκτησαν στη γειτονιά. Τα μέλη αυτής της ομάδας προσεύχονταν θερμά στον Θεό ζητώντας να τους δείξει πώς να συμβάλλουν στην αναζωπύρωση της γειτονιάς τους. Συνεργάστηκαν με έναν Χριστιανικό οργανισμό και άρχισαν να μαζεύουν εθελοντές για την ανοικοδόμηση των κατεστραμμένων κτιρίων. Εάν επισκεπτόσασταν αυτήν τη γειτονιά σήμερα, θα βλέπατε μία νέα γειτονιά πολύ καλύτερη σε σχέση με το παρελθόν. Και αυτό, επειδή μία μικρή εκκλησία θέλησε να δείξει έμπρακτα την αγάπη του Ιησού. Από αυτό το παράδειγμα βλέπουμε το πώς εργάστηκε ο Χριστός μέσα από αυτούς τους ανθρώπους για την προσέγγιση και την διακονία άλλων ανθρώπων.

ΣΚΕΨΗ: Ο Θεός μιλούσε σε όλον το λαό Του, ωστόσο, στο εδ. 8 βλέπουμε να μιλάει στον ενικό αριθμό. Ο Θεός μιλάει στον καθένα από εμάς. Πόσο καλά δείχνετε εσείς αυτό που ο Κύριος αναφέρει εδώ ως «καλόν»;

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΜΕΛΕΤΗ:

Διαβάστε Ιερ. 22/κβ' 1-16, Ιεζ. 16/ις' 49, Ζαχ. 7/ζ' 9,10.

«Αυτός σοι έδειξεν, άνθρωπε, τι το καλόν. Και τι ζητεί ο Κύριος παρά σου, ειμή να πράττης το δίκαιον και να αγαπάς έλεος και να περιπατής ταπεινώς μετά του Θεού σου;» (Μιχ. 6/ς' 8). Πόσο πιο ξεκάθαρα να πει ο Κύριος τι θέλει από το λαό Του; Ο Θεός μας έδειξε «τι το καλόν» και αυτό το «καλόν» είναι που βλέπουμε να επαναλαμβάνεται συνεχώς στη Γεν. 1/α' για την Δημιουργία, πριν την Πτώση. Έτσι, ο Θεός μας δείχνει το ιδανικό, αυτό που αρχικά είχε ετοιμάσει για εμάς και αυτό που θα αποκαταστήσει με την επιστροφή του Ιησού. Τι ζητά όμως ο Κύριος από εμάς τους λυτρωμένους με την χάρη του Χριστού; Η απάντηση βρίσκεται στη σχέση μας με τους άλλους ανθρώπους και τον Θεό. Πρώτον, πρέπει να πράττουμε το δίκαιο. Και αυτό μάλιστα ταιριάζει απόλυτα με το θέμα της τριμηνίας μας, μιας και μελετάμε το πώς μπορούμε να βοηθήσουμε όσους είναι θύματα αδικίας. Δεύτερον, να αγαπάμε το έλεος. Ζούμε σε έναν κόσμο που πολλές φορές είναι άσπλαχνος. Τι δυνατή μαρτυρία μπορούμε να δώσουμε όταν αγαπάμε το έλεος και το δείχνουμε στη συμπεριφορά μας προς τους άλλους! Τρίτον, να περιπατάμε ταπεινά με τον Θεό. Όπως στο Μιχ. 6/ς' 4 ο Κύριος τους θυμίζει την απολύτρωσή τους από την Αίγυπτο ως λόγο να είναι ταπεινοί και πιστοί σ' Αυτόν, έτσι και εμείς πρέπει να θυμόμαστε ότι έχουμε λυτρωθεί από την αμαρτία με το αίμα του Ιησού! Ο Σταυρός, και η ενθύμηση του τι κόστισε η σωτηρία μας, πρέπει πάντα να μας κρατά πάντοτε ταπεινούς ενώπιον του Θεού.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ:

1. Ποια άλλα εδάφια της Παλαιάς Διαθήκης μπορείτε να σκεφτείτε που αναφέρονται στις υποχρεώσεις μας προς τους ανήμπορους;
2. Στο Αμώς 5/ε' 21-24, διαβάζουμε σκληρά λόγια προς τους πιστούς στην εποχή του προφήτη. Ο Θεός φαίνεται να ενδιαφέρεται περισσότερο για την συμπεριφορά τους προς τους άλλους ανθρώπους, παρά για τις τελετές που ο Ίδιος θέσπισε. Πού πρέπει να δίνουμε έμφαση;
3. Πώς μπορούμε να προστατευτούμε από τον κίνδυνο να δώσουμε περισσότερη έμφαση στις υλικές ανάγκες των ανθρώπων, παραμελώντας τις πνευματικές τους ανάγκες; Πώς μπορούμε να βρούμε την σωστή ισορροπία στην επιθυμία μας να διακονήσουμε τους λιγότερο ευνοημένους από εμάς;