

## 7. Ο ΙΗΣΟΥΣ ΕΠΙΘΥΜΟΥΣΕ ΤΟ ΚΑΛΟ ΤΟΥΣ



**ΕΔΑΦΙΟ ΜΝΗΜΗΣ:** «Ιερουσαλήμ, Ιερουσαλήμ, η φονεύουσα τους προφήτας, και λιθοβολούσα τους απεσταλμένους προς σέ· ποσάκις ηθέλησα να συνάξω τα τέκνα σου, καθ' ον τρόπον συνάγει η όρνις τα ορνίθια εαυτής υπό τας πτέρυγας, και δεν ηθελήσατε;» Ματθαίον 23/κγ' 37.

**Για τη μελέτη αυτής της εβδομάδας, διαβάστε:** Ιωνά 3/γ' 4 - 4/δ' 6, Λουκ. 19/ιθ' 38-42, Ματθ. 5/ε' 43-47, Α' Κορ. 13/ιγ', Μαρκ. 8/η' 22-25, Φιλιπ. 2/β' 3-5, Ιακ. 2/β' 14-17.

Κάθε Σάββατο πρωί, στην κεντρική είσοδο μιας εκκλησίας, κατά τη διάρκεια της λατρείας, κάποιοι νέοι κάνουν τροχοσανίδα (skateboard). Η εκκλησία βρίσκεται κοντά σε ένα κέντρο νεότητας δίπλα στο πάρκο που κάνουν τροχοσανίδα. Και εάν νομίζετε ότι είναι ενοχλητικοί, κάνετε λάθος. Το πάρκο και το κέντρο νεότητας δημιουργήθηκαν από το κράτος με στόχο την καταπολέμηση της νεανικής εγκληματικότητας. Με την ολοκλήρωση του έργου, η κυβέρνηση ήθελε και την παρουσία μίας εκκλησίας στο κέντρο νεότητας. Οι δημοτικές αρχές συνειδητοποίησαν πως αυτό θα είχε, ηθικά, θετική επιρροή στους νέους που χρησιμοποιούσαν το πάρκο. Προσκάλεσαν εκκλησίες από διαφορετικά θρησκευτικά δόγματα, ωστόσο μόνο μία δέχτηκε να κάνει την λατρεία της εκεί, το Σάββατο το πρωί. Τα μέλη αυτής της εκκλησίας των Αντβεντιστών χάρηκαν ιδιαίτερα που θα είχαν εκεί την συνάθροισή τους γιατί ήθελαν να πλησιάσουν με κάποιον τρόπο αυτούς τους νέους.

Αυτή η τοπική εκκλησία κατανοεί ότι η έννοια της εκκλησίας είναι: μία κοινότητα που δεν υπάρχει για εκείνη, αλλά για τους άλλους. Αυτός πρέπει να είναι ο ορισμός για όλες τις εκκλησίες.

## Κυριακή 7 Αυγούστου

### Ο ΙΩΝΑΣ ΣΤΗ ΝΙΝΕΥΗ

Διαβάστε Ιωνά 3/γ' 4- 4/δ' 6. Ποιο σοβαρό πρόβλημα συμπεριφοράς είχε αυτός ο προφήτης;

.....  
Στο Ιωνά 4/δ' ο προφήτης βρίσκεται ανατολικά της Νινευής. Είχε ήδη μεταφέρει το μήνυμα της καταδίκης που ο Θεός του έδωσε. Αναλογίζεται την άρνησή του να πάει στη Νινευή, τη φυγή του, την επιμονή του Θεού να του αναθέσει εκ νέου την αποστολή, τις τρεις μέρες που βρισκόταν στην κοιλιά του κήτους, και το μεγάλο ταξίδι του από την ακτή στην χώρα. Και όλα αυτά για ποιον λόγο; Για να τα ανατρέψει όλα ο Θεός και να δείξει το έλεος Του σ' αυτούς τους απεχθείς ανθρώπους!

Οι Νινευίτες μετανόησαν, αλλά ο Ιωνάς αισθάνεται προδομένος. Νιώθει ότι ντροπιάστηκε και έχασε το κύρος του. Ήλπιζε πως με την καταστροφή των 120.000 κατοίκων αυτής της πόλης, ο Θεός θα έδειχνε την προτίμησή Του για τον λαό Του σε σχέση με τους εθνικούς, δικαιώνοντας έτσι το μίσος του Ιωνά για τους Νινευίτες.

Διαβάστε Λουκ. 19/ιθ' 38-42. Τι συμβαίνει εδώ; Ποια είναι η στάση του Ιησού προς την πόλη της Ιερουσαλήμ;

.....  
Οκτακόσια χρόνια μετά τον Ιωνά, ο Ιησούς καθισμένος σε ένα γαϊδουράκι κοιτάζει από τον λόφο την Ιερουσαλήμ. Κραυγές δοξολογίας ακούγονται να λένε «Ευλογημένος ο ερχόμενος Βασιλεύς εν ονόματι Κυρίου. Ειρήνη εν ουρανών, και δόξα εν υψίστοις» (Λουκ. 19/ιθ' 38). Κατά τη διάρκεια αυτής της θριαμβευτικής εισόδου, καθώς ο Ιησούς πλησιάζει στην πόλη, κλαίει γι' αυτήν και λέει: «Είθε να εγνώριζες και συ, τουλάχιστον εν τη ημέρα σου ταύτη, τα προς ειρήνην σου αποβλέποντα» (Λουκ. 19/ιθ' 42).

Προσέξτε την αντίθεση. Ο Ιωνάς υπάκουσε απρόθυμα στην εντολή του Θεού, αδιαφορώντας για το καλό των κατοίκων της Νινευή. Από την άλλη, ο Ιησούς οδεύει προς την Ιερουσαλήμ αισθανόμενος στην καρδιά Του το βάρος της σωτηρίας που τους προσφέρει, το οποίο έχει πολύ υψηλό τίμημα.

Δύο πόλεις: Νινευή και Ιερουσαλήμ. Δύο αγγελιοφόροι: Ιωνάς και Ιησούς. Η διαφορά είναι εμφανής. Ο Ιησούς δεν έχει ίχνος εγωισμού και επιθυμεί το καλό του λαού. Είθε, με την χάρη του Θεού να έχουμε την συμπεριφορά που είχε ο Ιησούς προς τα «απολωλότα» πρόβατα.

**ΣΚΕΨΗ:** Πόσο σημαντικό ρόλο μπορεί να έχει ο εγωισμός στη ζωή κάποιου που αδιαφορεί για την σωτηρία των άλλων;

## Δευτέρα 8 Αυγούστου

### Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ «ΠΑΡΟΛΑ ΑΥΤΑ»

Ένας λεπρός πλησιάζει τον Ιησού και τον παρακαλεί για θεραπεία. Κανονικά αυτός ο άνθρωπος έπρεπε να είναι απομονωμένος. Παρόλα αυτά, ο Ιησούς τον αγγίζει και τον θεραπεύει (Μαθ. 8/η' 1-4). Κατά τη διάρκεια της δίκης του Ιησού, ο Πέτρος Τον αρνείται τρεις φορές (Ιωάν. 18/ιη'). Παρόλα αυτά, μετά την ανάσταση, αφού ερευνήσε την καρδιά του Πέτρου, ο Ιησούς τον αποκαθιστά στην υπηρεσία Του (Ιωάν. 21/κα'). Η εκκλησία του Θεού στην Κόρινθο φέρεται με αχαριστία προς τον Παύλο. Παρόλα αυτά, ο Παύλος τους υπηρετεί (Β' Κορ. 12/ιβ' 14,15). Η αρχή του «παρόλα αυτά» είναι απαραίτητη για την αποκάλυψη του χαρακτήρα Εκείνου που επιθυμεί το καλό τους.

«Αμέτρητα εκατομμύρια από ανθρώπινες ψυχές, έτοιμες να χαθούν δεμένες στις αλυσίδες της άγνοιας και της αμαρτίας, δεν έχουν ακόμη ακούσει έστω και το ελάχιστο για την αγάπη του Χριστού γι' αυτούς. Αν οι όροι αντιστρέφονταν, τι θα θέλαμε να κάνουν οι άλλοι για εμάς; Αυτό έχουμε την ιερή υποχρέωση να κάνουμε γι' αυτούς όσο περνάει από το χέρι μας. Ο κανόνας της ζωής του Χριστού, σύμφωνα με τον οποίο ο καθένας μας θα δικαιωθεί ή θα καταδικαστεί την ημέρα της κρίσης είναι: 'Πάντα όσα αν θέλητε να κάμνωσιν εις εσάς οι άνθρωποι, ούτω και σεις κάμνετε εις αυτούς.' (Μαθ. 7/ζ' 12).» Ε. Χουάιτ, Ζ.Χ. σ. 614,615.

Αυτός ο «χρυσός κανόνας» είναι θεμελιώδης για την διακονία που έχει ως προτεραιότητα το καλό αυτών που υπηρετούμε, και όχι το δικό μας όφελος.

Διαβάστε Μαθ. 5/ε' 43-47, Λουκ. 6/ς' 27, 35, 23/κγ' 34. Ποιο σημαντικό σημείο αποκάλυψε ο Ιησούς για την συμπεριφορά μας σε συγκεκριμένους ανθρώπους;

.....  
Ο Ιησούς μάς καλεί να δείξουμε αγάπη και να φερόμαστε με καλοσύνη στους ανθρώπους παρά το γεγονός ότι μας μισούν ή είναι εχθροί μας. Προσέξτε επίσης ότι ο Ιησούς συσχετίζει αυτή τη συμπεριφορά με τον χαρακτήρα του Ίδιου του Θεού. «Πλην αγαπάτε τους εχθρούς σας, και αγαθοποιείτε, και δανείτετε, μηδεμίαν απολαβήν ελπίζοντες, και θέλει είσθαι ο μισθός σας πολύς, και θέλετε είσθαι υιοί του Υψίστου· διότι αυτός είναι αγαθός προς τους αχαρίστους και κακούς» (Λουκ. 6/ς' 35).

**ΣΚΕΨΗ:** Πώς κατανοούμε την ιδέα ότι ο Θεός είναι «αγαθός προς τους αχαρίστους και κακούς»; Πώς αυτή η απάντηση μάς βοηθάει να καταλάβουμε γιατί ο Θεός επιτρέπει ορισμένες φορές να ευημερούν οι ασεβείς; Τι διαβάζουμε σχετικά στη Ρωμ. 2/β' 4;

## Τρίτη 9 Αυγούστου

### «Η ΑΓΑΠΗ ΟΥΔΕΠΟΤΕ ΕΚΠΙΠΤΕΙ»

Σύμφωνα με τον Ιησού, οι δύο μεγαλύτερες εντολές είναι η αγάπη προς τον Θεό και η αγάπη προς τον πλησίον (Λουκ. 10/1' 27,28), ενώ δεν παρέλειψε να μας δείξει ποιος είναι ο πλησίον μας (Λουκ. 10/1' 29-37. Αναμφίβολα, η ζωή του Ιησού από την αρχή μέχρι το τέλος ήταν η έκφραση της αγνής αγάπης του Θεού, καθώς ο ίδιος είναι αγάπη (Α' Ιωάν. 4/δ' 16). Έτσι, για να αντικατοπτρίσουμε τον χαρακτήρα του Θεού, για να αποκαλύψουμε στους άλλους Ποιος είναι ο Θεός, πρέπει να εκδηλώνουμε αγάπη. Άλλωστε ένας από τους λόγους που οι άνθρωποι απορρίπτουν τον Ιησού και τον Χριστιανισμό, είναι εξαιτίας των ίδιων των Χριστιανών.

Τι περιπτώσεις «χριστιανών» υπάρχουν στην ιστορία, ανθρώπων που έφεραν το όνομα του Χριστού και έκαναν τρομερά πράγματα ακόμη και στο όνομα Του; Στο βιβλίο του Δανιήλ προειδοποιούμαστε γι' αυτό το κακό (δείτε Δαν. 7/ζ' 24,25 ή Ρωμ. 2/β' 24).

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Δεν πρέπει να απορούμε λοιπόν που τόσοι άνθρωποι έχουν αποστραφεί τον Χριστιανισμό, εξαιτίας των χριστιανών. Η ανάγκη επομένως, να αποκαλύψουμε στους άλλους τον Χριστό, είναι ακόμη μεγαλύτερη. Και μπορούμε να το επιτύχουμε καλύτερα, όταν εκδηλώνουμε στη ζωή μας την αγάπη που ο ίδιος ο Ιησούς έδειξε στη δική μας ζωή.

**ΣΚΕΨΗ:** Διαβάστε Α' Κορ. 13/ιγ'. Τι λέει ο Παύλος ότι είναι η αγάπη; Τι δεν είναι η αγάπη; Τι κάνει και τι δεν κάνει η αγάπη; Πώς πρέπει να εκδηλώνεται η αγάπη στη ζωή μας και τι σχέση έχει με τη μαρτυρία μας στην κοινωνία; Τι αλλαγές πρέπει να κάνουμε για να αποκαλύψουμε το είδος της αγάπης του Χριστού;

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

## Τετάρτη 10 Αυγούστου

### ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΑΓΓΙΓΜΑ

Διαβάστε Μαρκ. 8/η' 22-25. Τι πνευματικό δίδαγμα μπορούμε να πάρουμε από το γεγονός ότι ο τυφλός δεν θεραπεύθηκε πλήρως με το πρώτο θεραπευτικό άγγιγμα του Ιησού;

.....  
Αφού ο Ιησούς έφτυσε στα μάτια του άνδρα, τον άγγιξε και τον ρώτησε αν βλέπει (Μαρκ. 8/η' 23). Γιατί έφτυσε ο Ιησούς στα μάτια του; Σε αρχαία κείμενα βρίσκουμε παραδείγματα με τη χρήση σάλιου από τους γιατρούς της εποχής. Το θαύμα αυτό μας θυμίζει εκείνο του κωφάλαλου που είχε κάνει πριν λίγες μέρες ο Ιησούς στην Δεκάπολη (δείτε Μαρκ. 7/ζ' 31-37). Ωστόσο, σε αντίθεση με τα υπόλοιπα καταγεγραμμένα θαύματα, το θαύμα του τυφλού έγινε σε δύο στάδια.

Διαβάστε ξανά Μαρκ. 8/η' 23,24. Πώς κατανοείτε την απάντηση του τυφλού στην ερώτηση, αν βλέπει;

.....  
«Βλέπω τους ανθρώπους, ό,τι ως δένδρα βλέπω περιπατούντας» (Μαρκ. 8/η' 24). Μπορούσε να ξεχωρίσει τους ανθρώπους από τα δέντρα λόγω της κίνησης. Πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε αυτό το περιστατικό στη ζωή μας, με την πνευματική έννοια; Μπορεί ο Ιησούς να έχει αποκαταστήσει την πνευματική μας όραση, όμως να βλέπουμε τους ανθρώπους σαν «δέντρα». Να παραμένουμε τυφλοί ως προς τους ανθρώπους και τις πραγματικές ανάγκες τους. Υπάρχουν πράγματα, νούμερα που θέλουμε να αυξήσουμε στην εκκλησία μας για να φανούμε καλύτεροι. Μ' αυτήν την εγωκεντρική συμπεριφορά πολλοί άνθρωποι δεν θα θέλουν να μείνουν στην εκκλησία.

Διαβάστε ξανά Μαρκ. 8/η' 25. Γιατί σ' αυτήν την περίπτωση ο Ιησούς έκανε εσκεμμένα το θαύμα σε δύο στάδια;

.....  
Πριν γίνει αυτό το θαύμα ο Ιησούς αντιμετώπισε ένα διαφορετικό είδος τύφλωσης: οι μαθητές Του δεν είχαν καταλάβει το νόημα των λόγων Του, «Βλέπετε, προσέχετε από της ζύμης των Φαρισαίων και της ζύμης του Ηρώδου» (Μαρκ. 8/η' 15). Οι μαθητές νόμιζαν πως ο Ιησούς τούς έλεγε ότι δεν είχαν αρκετό ψωμί μαζί τους. Γι' αυτό ο Ιησούς τούς αποκάλεσε τυφλούς: «Οφθαλμούς έχοντες δεν βλέπετε»; (Μαρκ. 8/η' 18). Το θεραπευτικό άγγιγμα του Ιησού δεν το χρειάζονται μόνο όσοι είναι εκτός εκκλησίας. Και μέσα στην εκκλησία υπάρχει τύφλωση. Πολλά μέλη έχουν μερική όραση και βλέπουν τους ανθρώπους έξω ως νούμερα, ενώ αδιαφορούν για τα μέλη που είναι πνευματικά νήπια και φεύγουν από την εκκλησία.

Για να μπορέσουν να δουν καθαρότερα και να αγαπήσουν τους άλλους όπως ο Ιησούς, χρειάζονται το δεύτερο άγγιγμά Του.

## Πέμπτη 11 Αυγούστου

### Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΠΟΥ ΕΠΙΚΕΝΤΡΩΝΕΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ

Διαβάστε Φιλιπ. 2/β' 3-5. Πώς πρέπει αυτές οι αρχές να κυριαρχούν στη ζωή μας και να επηρεάσουν, εκτός από τα μέλη της εκκλησίας, και την κοινωνία μας;

.....  
Όσο ήταν στη γη, ο Ιησούς δεν σκεφτόταν τον Εαυτό Του αλλά ενδιαφερόταν για το καλό των άλλων. Μεγάλο μέρος της διακονίας Του είχε να κάνει με έκτακτες περιπτώσεις, όπως όταν ο Ιάειρος Του ζήτησε να θεραπεύσει την κόρη του που πέθαινε. Στο δρόμο, τους διέκοψε η δωδεκαετής αιμορροούσα γυναίκα (Μαρκ. 5/ε' 21-43). Η εκκλησία είναι η καρδιά και τα χέρια του Χριστού στη γη. Ο Ιησούς αγαπούσε περισσότερο από καθετί τους ανθρώπους, και το ίδιο θα κάνει και η αληθινή εκκλησία Του. Οι εκκλησίες έχουν στόχους και προγράμματα, και αυτό είναι καλό. Ωστόσο, η δίχως όρια αγάπη για τους ανθρώπους, θα μας κάνει κάποιες φορές να ξεφύγουμε από το πρόγραμμα, κυρίως αν αυτό μας εμποδίζει να εκφράσουμε την αγάπη του Θεού στους άλλους. Για πολλές εκκλησίες προτεραιότητα είναι οι βαπτίσεις. Οι βαπτίσεις είναι υπέροχο γεγονός και εκπληρώνουν την εντολή στο Ματθ. 28/κη' 19. Ποιο είναι όμως το κίνητρο της εκκλησίας σας για βαπτίσεις; Είναι αυτοσκοπός; Είναι για να φανεί η εκκλησία καλή και να δοξαστεί ο ποιμένας της; Ή επιθυμείτε ειλικρινά να ζήσουν οι άνθρωποι μία γεμάτη ζωή αποδεχόμενοι τον Χριστό (Ιωάν. 10/ι' 10) και όλα όσα τους προσφέρει;

Μία εκκλησία έτοιμαζε φαγητό για τους κατοίκους μίας κακόφημης περιοχής της πόλης. Ο ποιμένας άκουσε τα μέλη να λένε, «Θα πρέπει να σταματήσουμε να μαγειρεύουμε, δεν γίνεται καμία βάπτιση.» Ένα άλλο ποίμνιο, μόλις είχαν χτίσει μία νέα εκκλησία. Ήταν πολλοί περήφανοι γι' αυτό. Όταν ο ποιμένας πρότεινε να προσκαλέσουν τους ανθρώπους από την γειτονιά για διάφορα προγράμματα, ώστε να συνηθίσουν το περιβάλλον της εκκλησίας, η πρώτη τους ανησυχία ήταν μη λερωθεί και φθαρεί το χαλί. Αντιπαράβαλλε αυτές τις εκκλησίες με την εκκλησία που αναφέραμε στην ημέρα του Σαββάτου.

**ΣΚΕΨΗ:** Διαβάστε ξανά τα σημερινά εδάφια. Κατά πόσο χαρακτηρίζουν τη συμπεριφορά σας προς τους άλλους; Πώς μπορούμε να βιώσουμε τον θάνατο του εγώ, που είναι απαραίτητος για να φανερωθούν αυτά τα χαρακτηριστικά στη ζωή μας;

**ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΜΕΛΕΤΗ:**

Διαβάστε Ε. Χουάιτ, Ζ.Υ. σ. 1-9 και Ζ.Χ. σ. 611-616.

«Για να προσεγγίσουμε όλες τις κοινωνικές τάξεις πρέπει πρώτα να τους συναντήσουμε εκεί που είναι, γιατί σπανίως θα έρθουν από μόνοι τους σε εμάς. Η καρδιά των ανθρώπων δεν συγκινείται από τη Θεϊκή αλήθεια μόνο από τον άμβωνα. Ο Χριστός αφύπνισε το ενδιαφέρον τους όντας ανάμεσά τους και επιθυμώντας το καλό τους. Τους αναζητούσε στις καθημερινές τους ασχολίες, και εκδήλωνε αμείωτο ενδιαφέρον για τα ζητήματά τους.» Ε. Χουάιτ, My Life Today, σ. 186.

Είναι αλήθεια ότι οι περισσότεροι δεν θα έρθουν από μόνοι τους σ' εμάς. Όπως ο Ιησούς ήρθε και μας πλησίασε, το ίδιο πρέπει να κάνουμε και εμείς με τους άλλους. Υπάρχουν τόσοι άνθρωποι με πολλές ανάγκες εκεί έξω. Ο κόσμος μας έχει φθαρεί και οι άνθρωποι είναι πληγωμένοι. Ορισμένες φορές θέλουν απλώς κάποιον να τους ακούσει, να του μιλήσουν, κάποιον να ενδιαφερθεί. Και φυσικά, ως εκκλησία, θα πρέπει να είμαστε σε θέση ως ένα βαθμό να τους βοηθήσουμε και στις καθημερινές τους ανάγκες. Ας προσέξουμε να μην βρεθούμε ένοχοι σ' αυτό που προειδοποίησε ο Ιάκωβος: να έχουμε πίστη που δεν εκδηλώνουμε με έργα. Ο καθένας μπορεί να ισχυριστεί ότι έχει πίστη. Ωστόσο, το πραγματικό μέτρο της πίστης είναι το πώς ανταποκρινόμαστε στον πλησίον μας.

**ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ:**

1. Διαβάστε Ιακ. 2/β' 14-17. Πώς μπορείτε να βεβαιωθείτε ότι δεν είστε ένοχοι ως προς την προειδοποίηση του Ιακώβου;
2. Σκεφτείτε ανθρώπους της Αγίας Γραφής που υπηρετούσαν ανιδιοτελώς τους ανθρώπους. Για παράδειγμα, στην «Ιόππη ήτο τις μαθήτρια ονόματι Ταβιθά, ήτις διερμηνευομένη λέγεται Δορκάς· αύτη ήτο πλήρης αγαθών έργων και ελεημοσυνών, τας οποίας έκαμνε» (Πράξ. 9/θ' 36). Τι κάνει η εκκλησία σας για να βοηθήσει τους ανθρώπους στην πόλη σας;
3. Εύκολα κάνουμε το καλό όταν μας συγχαίρουν γι' αυτό. Τι γίνεται όμως όταν κάνουμε πράγματα για άλλους που κανείς δεν ξέρει, αλλά και κανέναν δεν ενδιαφέρει;
4. Κάποιος ρώτησε έναν Χριστιανό, «Ποιος είναι ο σκοπός της ζωής σου;» Απάντησε, «Να δίνω χωρίς να περιμένω αντάλλαγμα.» Πόσο καλά αντικατοπτρίζεται σ' αυτήν την απάντηση η συμπεριφορά που πρέπει να έχουμε ως Χριστιανοί;